



25 JAAR GELEDEN

OLS IN KELPEN-OLER

DEEL 12: OLS-VASTELAOVUNDJ in Kelpen-Oler.1.

Op de Bóntje Aovundj van de Kujeldreiers oet Kelpen-Oler weurdj op 25 januari door Kolderzanggroep De Klophouter ein straotnaambord gepresenteerd. In 't deepste geheim is det veurbereid, same mit Thei van Roy en B&W van Heytse. Burgemeister Maks beejt det aan achteropsjöt Frits Jeurninck aan. Det bord dreug de officiële naam IESHEILIGESTRAOT, de straot woeë de optocht op 5 juli zal vertrèkke. Eure GPS kan dae naam nog steeds vinje.

Dae aovundj waerd sjötter Leon Jeurninck, lid van 't winnend OLS-zèstal, toet Prins Leon de leërste van de Kujeldreiers oetgerope. Ziene sjpreuk: "Op de Aoje 18 puntje d'r aaf, mit Carnaval 3 maol Alaaf!

In 't "Ei van St.Joost", radioprogramma van Omroep Limburg heure wae op vriedig 21 februari det 't straotnaambord SPOORLOOS is. 't Steit ouch dae daag inne gezèt, dus... Of....?



De daag daonao is 't bord d'r toch. De Joekskepel haet 't bie zich en vreug d'r beer veur. Dae zaoterdigmiddig is 't bord feestelik bevestigd bie 't startpuntj van de OLS-optocht. In 'n koetsj waere de kopstökke door 't dörp gereje. D'r is beer zat!

Bóntje Aovundj toen nog mit Prins Ron.

Lei, Nico, Frits en hieël vööl angere.

04-01: presentatie logo

Nieuwjaarsontmoeting gemeente

Heythuysen

11-01: jubileum 22 jaar CV Kujeldreiers

17-01: Ondertekening Drankencontract:

Brand Bier via Hanssen Dranken Linne

20-01: Radio Grensland Kinrooi: 1e life-interview in Belgisch Limburg.

21-01: er komt een kinderspeelhoek op het OLS-terrein

27-01: De plaatselijke ondernemers worden geïnformeerd.

Veldjwaeg kriegtj eervölle OLS- naam!

Bron: Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.

Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 13 OLS-VASTELAOVUNDJ 2 in Kelpen-Oler

