



25 JAAR GELEDEN

OLS IN KELPEN-OLER

DEEL 13: OLS-VASTELAOVUNDJ Kelpen-Oler.2.

D'r waerd (veural in t geheim) hel gewèrk aan de Vastelaovesoptocht van de Kujeldreiers in Kelpen-Oler. Dae mótt natuurlijk 'ne bezunjere OLS-uitsjtraoling kriegen.

Óngertösje waere d'r anger planne bedach óm veural boete de eige gemeente aandacht veur ós OLS te kriegen. D'r waerd zelfs 'ne PR-man van de vreugere PTT "ingevlaoge". Alf Poell van Omroep Limburg merktj det zien OLS-visie nog altied flink doorwèrkt in en óm Kelpen-Oler. Radio Remunj maakt een langk vraoggesjprek mit veurzitter Chris. Wae höbbe 'n gesjprek óm 'n extra OLS-bielage in de gezèt te kriegen.

De receptie zunjig 9 februari van jubileum-en OLS-Prins Leon I waerd ein geweldige happening. Ouch dan waerd weer dudelik det ouch boete ós dörp 't OLS "laeft".

De daag d'r nao waere de Kelpen-Olerse luuj in het zaelke van kefé De Sport bie gekald euver wie 't geit mit de OLS-organisatie. D'r zeen heel vööl luuj op aaf gekómme.



De Vastelaovesoptocht op sjrikkelzunjig 29 februari bringk ós in Kelpen-Oler 'n eige OLS-sitasie aan de Kelperweeg, bedoeld veur dae eine zunjig 5 juli. Ein grote OLS-tuintjesdecoratie groep (foto) löp mit en d'r is nog vööl meer OLS-creativiteit. Ein detail is ónvergaetelik: 'n groot OLS-logo (foto) in de echte kleure, gemaak van allein mer pröpkespapier, door jóngere van de fanfaar. Dit logo sjteit nog altied in 't museum van Sjra Wijen. In Weert en Remunj en d'r tösse-in huuëre wae:

"Ich bön van Kelpen-Oler, 't dörp det 't OLS gewónne heet. Woë bös doe van?"

Bron: *Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.*

Door: *Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 14: "157 schutterijen komen..."*