



DEEL 27: OLS-Eucharistieviering zaterdag 4 juli

OLS IN KELPEN-OLER

25 JAAR GELEDEN

HET FEEST BEGINT! Om 18.30 komen bij café De Sport bij elkaar: het gemeentebestuur, stuurgroep- en sectieleden, het OLS-federatiebestuur, kerkbestuur, bestuur schuttersbond EMM Weert, schutterijen St.Petrus Kelpen-Oler en St.Jan Baexem.

Stipt 18.50 uur vertrekt de stoet voorafgegaan door St.Jan Baexem naar de versierde parochiekerk. Koordirigent Harrie Peeters heeft een pontificale H. Mis samengesteld met schitterende meerstemmige liederen en de vaste gezangen in feestelijk gregoriaans (volkszang), alle uitgevoerd door ons Kerkelijk Zangkoor met begeleiding van organist Daan Schmitz. E.e.a. is door Harrie mét alle gebeden in een mooi boekwerkje samengebracht, dat ieder krijgt

uitgereikt. De vaandels neigen plechtig tijdens de consecratie. Aan het eind van de dienst zingen we, na de muzikale hulde door de drumband van St.Jan, staande ons Limburgs Volkslied. Voorgangers in deze dienst zijn OLS-moderator mgr. Maessen, pastoor Mutsaerts uit Stramproy, pastoor Leën van



Kelpen-Oler. Drie Kelpen-Olerse priesters concelebreren, t.w. Mies Kuppens pastoor te Posterholt, Hein Baetsen pastoor in Frankfurt am Main en Wiel Bongers ziekenhuisrector in Zevenaar. Eén Kelpen-Olerse priester ontbreekt: de die dag jarige Zef Kuppens, missionaris in Sagabari/Kita, Mali. We feliciteren hem aan het eind van de dienst bij het dankwoord en de mededelingen. Na de mis keren we onder begeleiding van marsmuziek door drumband St.Jan terug naar De Sport en is er voor allen koffie en vlaai in het zaaltje.

Na thuiskomst is er even tijd om te genieten van de mooie zomeravond. We fietsen nog wat rond en zien nu pas goed de prachtige versieringen. Het feestterrein ligt er vredig bij. Het is overall stil in het dorp. Morgen gaat het gebeuren...We slapen die nacht beter dan verwacht.

Ellie Ogier-Peeters: "Ich höb nog nooit zoevööl gesmeerde breudjes biejein gezien!"

Bron: Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.

Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 28: De grote dag: ons dorp stroomt vol...