



DEEL 31: Optocht en overige wedstrijden.

OLS IN KELPEN-OLER

25 JAAR GELEDEN

13.55 uur Fanfare St.Liduina, versterkt met de drumband van harmonie St.Michaël Thorn, opent de optocht. Ze spelen samen de Limburgse Jagersmars en oogsten veel applaus. Na afloop horen we “kippenvet; geweldig om te mogen spelen voor tienduizenden!”

14.00 uur Vertrek grote optocht onder een stralende zon. Als eerste schutterij St.Severinus Grathem, daarna St. Nicolaas Heythuysen, vervolgens St. Jan Baexem. Hierna de 9 schutterijen die de Ceremoniële Opening mee verzorgden en daarna de 145 andere. De route: Iesheiligestraat, Lidwinastraat, Prins Bernhardstraat, Europastraat (tribune bij Groene Kruis) Graafschap Hornestraat, Wessemerven, Limburgstraat (eretribune en **defilé**), Grathemerweg (tribune op het Kerkplein), tot de erepoort tegenover boerderij van Dael.

Direct achter de erepoort is de ontbinding van de optocht.

Tegelijkertijd gaat de OLS-jury (64! mannen en vrouwen) o.l.v. Frits Kirkels, burgemeester van Meijel, aan de slag. De jurycommissie wordt bijgestaan door muzieksecretariaat en telcommissie. Ze maken diezelfde avond nog alle uitslagen bekend.

Vanaf **13.00 uur** doet Omroep Limburg

rechtstreeks verslag, Nico en Lei op hun best...!

(foto: schutterij Geleen door Joerie Minses0)

13.30 uur Vendelwedstrijden in groep en individueel.

Vanaf **14.00 uur** Aanvang muziekwedstrijden: aantal deelnemende korpsen, resp. solisten: Marswedstrijden 1^e divisie 14; 2^e divisie 23; 3^e en jeugddivisie 21. Solisten eredivisie 13; 1^e divisie 13; 2^e divisie 21; 3^e divisie 24; jeugddivisie 29. Een enorme klus.

Vanaf **14.00 uur** Oude, Nieuwe, Belgische en Spiesen-Exercitiewedstrijden op het terrein:

Vanaf **14.00 uur**. Tijdens de optocht wordt op 19 onderdelen gejureerd: de houding, het geheel, de kleding, het defiléren, vaandeldragers, standaardruiters en bordjesdragers.

Vanaf **16.00 uur** Beoordeling koningsparen, keizersparen, koninginnen, koningen, keizers, generaals, bielemannen, sappeurs en marketentsters.

Om **16.15 uur** begint het korpsschieten, eerste ronde. Even later gejuich: eerste 18 zeen aaf! Schutters, terug uit de optocht, lessen hun dorst en eten een broodje, soep, snack e.d. Onze vele tientallen helpers in de grote eettent vinden die drukte aangenaam. De temperatuur stijgt er...

Jos Emonts oet Naer: “Mien 1e OLS waas in ‘92; det defilé...man, noe weer hoondervel!”

Bron: Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.

Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 32 Schietwedstrijden en FEEST in de tent.

