



DEEL 32: Schietwedstrijden en FEEST in de tent.

OLS IN KELPEN-OLER

25 JAAR GELEDEN

Twee keer doet de regen even van zich spreken. Om 16.30 uur tijdens de optocht en rond 20.00 uur tijdens het schieten. Even schuilen, daarna schijnt het zonnetje weer. Die 1^e bui brengt vele duizenden mensen in de consumptietenten, waar de muziek feestelijk klinkt en troost biedt aan schutters die misten. Het wordt dan vooral erg druk in de eettent: de heerlijke hamburgers, kroketten e.d. zijn even niet aan te slepen. De bonnenomzet groeit naar recordhoogte. Financiële "afromers" brengen onder toezicht van brandweer en politie vast geld naar de Rabokluizen.

Rond 20.00 uur wordt het schieten vanwege de regen stilgelegd en later verdaagd naar de kavelzaterdag 11 juli. Als de balans na 4 kavelrondes wordt opgemaakt, blijken er nog 28 schutterijen in de race, waarvan 26 om...jawel d'n Um. Zoveel kavelden er nog nooit op een OLS... Daarbij zijn veel schutterszestallen uit de directe regio: Heythuysen, Nederweert, 2x Stramproy, Horn, Laar, Swartbroek, Heel en Wessem. Dat brengt bij het kavelen wellicht extra publiek... Vinden wij prima. En de schutters blijkbaar ook, want er breekt een geweldig feest los onder de klanken van blaaskapellen "De Dorsvlegels" uit Oirsbeek en "Die Orginal Maaskapelle" uit Wessem.



20.30 uur Juryvoorzitter Kirkels maakt de optocht- en wedstrijdpreizen via de uitstekende terreinomroep van Geer Peeters bekend. Gejuich klinkt van overal... de feestvreugde stijgt. We geven gekopieerde diskettes met de uitslagen aan de pers en horen van hen dat er volgens schattingen van de politie zo'n 50.000 bezoekers waren. Ja het was "lekker druk". Hier en daar zoekt iemand naar een paraplu...

Na een "gooi kaog sjuttel" bij "De Sport" gaan tevreden Federatiebestuurders en juryleden op weg naar huis. Zaterdag gaan de schietwedstrijden verder. In de feesttent gaat het dak eraf! We zoeken onze spullen bij elkaar en vinden gezelschap in de feesttent. Glunderende gezichten. Rond 01.00 uur zoeken we ons bed op. Moe, maar zéér voldaan.

Burgemeester Maks 23.30 uur "Hard werken beloofd. De kroon op een enorm karwei."

Bron: Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.

Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 33 Vrijwilligersavond ... tevreden gezichten..