



Nr. 57 - December 2002
14e jaargang
Verschijnt 4x per jaar
Prijs per stuk € 3.18

LIMBURGS SCHUTTERSTIJDSCRIFT





Sla uw slag

bij **Muziekcentrale Adams BV**

Uw leverancier voor alles
op het gebied van **drumbands** !

van stokken tot concert-slagwerk.

Binnenkort ook alles
op het gebied van **Schutterijen** !



www.adams.nl

Muziekcentrale Adams BV, Akker 5, 6017 BN Thorn • Nederland
Telefoon: +31-(0)475-560700 • Fax: +31-(0)475-56 29 05
email: info@adams.nl • internet: www.adams.nl

Het 'Limburgs Schutterstijdschrift'



Het Limburgs Schutterstijdschrift wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de stichting Steun Aan het Schutters- en gildewezen in de beide Limburgen (S.A.S.).

Vertegenwoordiger in België:

Werner Smet, Nachtegalenlaan 84, 3650 Rotem.

Abonnementen

Het Limburgs Schutterstijdschrift verschijnt 4x per jaar.
Abonnementsprijs € 12,50 per jaar bij vooruitbetaling.
Losse nummers à € 5,00 inclusief verzendkosten.

Bankrelaties

Nederland: Rabobank,
rekeningnr. 12.22.15.125
Postbank rekeningnr. 287 83 43
België: Dexia-bank te Kinrooi
rekeningnr. 068-2059877-12.

Redactie-adres en nieuw abonnement

Wienkeskoel 94,
6074 HH Melick
telefoon 0475-52 02 26.

Grafische techniek


drukkerij sinds 1935
LIMBURGSCHЕ POST B.V.
Beegden

Voorbehoud

© Copyright Limburgs Schutterstijdschrift.

Voor een uitgebreide formulering wordt verwezen naar het gestelde in de colofon van het Limburgs Schutterstijdschrift nummer 48, september 2000, pagina 1.

ISSN: 1382-0893.

BESTE SCHUTTERS-VRIENDEN,

Er is een uitspraak van de Raad van State inzake het "Probleem in de Gemeente Weert". De ongunstige uitspraak geldt gelukkig alleen voor deze zaak. Het bestuur van de OLS-Federatie blijft zich inzetten voor het behoud van de (eventueel aangepaste) Circulaire Traditioneel Schieten. Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten in het vooruitzicht, wordt het dus écht interessant om te zien welke politieke partijen zich willen inzetten voor het behoud van dit deel van de Limburgse volkscultuur.

Omdat het takenpakket van de (nieuwe) stichting Limburgs Schutterstijdschrift uitgebreid wordt, hebben wij een acquisitiebureau verzocht om wat meer advertenties te werven voor ons tijdschrift. Dat betekent ook dat de abonnementsprijs niet verhoogd hoeft te worden.

Na een aantal jaren voorzitter en bestuurslid te zijn geweest van de stichting SAS, heeft de heer Maurice Didden zich niet meer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe bestuursperiode. Maurice heeft zich eveneens bedankt als vice-president van de OLS-Federatie. Wij respecteren zijn besluiten en danken hem vanaf deze plaats voor zijn professionele inzet. Tijdens de komende voorjaarsvergaderingen van de OLS-Federatie en de stichting SAS zal er afscheid worden genomen van de heer Didden.

De 10^e Limburgse Schuttersdag belooft bijzonder interessant te worden. Dankzij de deskundige medewerking van Deloitte en Touche (Accountants, Belastingadviseurs, Consultants) zullen wij geïnformeerd worden over een aantal zaken die alle besturen van schutterijen/schuttersgilden en schuttersbonden zullen aanspreken.

Mr. W.L.H. Aerts zal spreken over het "Voorkomen van aansprakelijkheid van bestuurders en verenigingen". Belastingadviseur M.J. Corstjens zal met ons de "Fiscale aspecten voor verenigingen en stichtingen" bespreken. Beide heren zullen de "Juridische en fiscale aandachtspunten voor schutterijen/schuttersgilden" behandelen.

Ook krijgt u ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen aan een forum waarin, naast eerder genoemde heren ook de heer M.A.G. Klinkenberg zitting zal hebben en onder voorzitterschap zal staan van OLS-President Drs. Frans Wolters. Er zal een uitreikstuk beschikbaar komen met veel praktische tips, etc. We verwachten een grote opkomst, omdat ook de schutterijen en schuttersgilden uit Noord-Brabant en Gelderland zijn uitgenodigd. Bezorg uzelf én uw schutterij/schuttersgilde dus een grote dienst en kom op zaterdag 11 januari 2003 naar de 10^e Limburgse Schuttersdag in Baexem. De entree is gratis.

Enige tijd geleden zijn de Belgisch-Limburgse schutterijen al geïnformeerd over de nieuwe wet op de VZW. Indien de Belgische belastingwetgeving daartoe aanleiding geeft, zal ook een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden voor de Belgisch-Limburgse schutterijen.

Om te controleren of wij voldoen aan de wensen van onze lezers, worden u een aantal vragen gesteld. U doet ons én uzelf een grote dienst als u de vragen van het lezersonderzoek beantwoordt en vóór 15 januari 2003 instuurt aan het redactie-adres.

Mede namens mijn mederedacteuren en correspondenten wens ik U prettige feestdagen en een succesvol en vooral gezond 2003.
Veel leesplezier.

Wim Pijpers, Hoofdredacteur.

Het volgende nummer van het Limburgs Schutterstijdschrift zal verschijnen in maart 2003. Kopij en gegevens voor de Limburgse Schuttersagenda 2003 kunnen worden ingezonden tot uiterlijk 1 februari 2003 aan het redactie-adres: Wienkeskoel 94, 6074 HH Melick of e-mail wmjpijpers@hotmail.com.

Bij de voorpagina: Plastiek die de titel "koningsvogelschieten" draagt. Vervaardigd in brons door de Limburgse beeldhouwer Sjra Schoffelen in opdracht van Rotaryclub Haelen, Leudal en Thornerkwartier. Lithomateriaal voorpagina evenals de hartpagina's werden belangeloos ter beschikking gesteld door de firma Holbox te Echt.

STICHTING S.A.S. BEREIDT ZICH VOOR OP NIEUWE TAKEN

Sinds de oprichting van de stichting Steun Aan het Schutters- en gildenwezen in de beide Limburgen (SAS) op 6 juli 1963 is de tijd niet stil blijven staan in het Limburgse Schutterswezen. Vergelijk de opzet van een OLS-feest uit de zestiger jaren maar eens met de opzet van een OLS-feest anno 2002. Ook voor de stichting SAS is het takenpakket in de loop der jaren gewijzigd. Lag het accent bij de oprichting van de stichting SAS vooral bij de jury en de formulering van de wedstrijdnormen, thans verricht de stichting een breed scala aan taken voor het schutters- en gildenwezen in de beide Limburgen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de OLS-jury, de Normencommissie, het Limburgs Schutterijmuseum of het Limburgs Schutterstijdschrift.

Op 6 juli 2003 bestaat de stichting SAS 40 jaar. Het toeval wil dat deze datum gelijk valt met het OLS-Feest in Kessenich. De stichting SAS gaat haar robijnen jubileum op een zeer aparte wijze vieren, geheel in haar eigen stijl. Geen feest of een receptie, neen, niets van dit alles. Op 6 juli 2003 zal de stichting SAS officieel starten met een nóg uitgebreider takenpakket en een nieuwe organisatiestructuur. De inspanningen zullen gericht blijven op Steun Aan het Schutters- en gildenwezen in de beide Limburgen én op alle mensen die het Limburgse Schutterswezen een warm hart toedragen.

Opmerking vooraf

De stichting SAS zal haar taken als onafhankelijke organisatie blijven uitvoeren. De goede banden met de OLS-Federatie blijven gehandhaafd. De stichting SAS zal met één of meerdere bestuursleden afgevaardigd zijn in de, nieuw op te richten, Stichting OLS-federatie, Stichting Limburgs Schutterstijdschrift, Stichting Limburgs Schutterijmuseum en de Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen. Het bestuur van de stichting OLS-Federatie zal in de stichting SAS vertegenwoordigd blijven door haar president en vice-president.

Nieuwe taken

Kort samengevat komen de nieuwe taken van de stichting SAS op het volgende neer:



- Bewaken waarden en normen in het Limburgse Schutterswezen.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Stichting OLS-federatie, de Stichting Limburgs Schutterstijdschrift, de Stichting Limburgs Schutterijmuseum en de Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen.
- Denktankfunctie op het gebied van publiciteit, Public Relations, juridische zaken, reglementen en milieuzaken.

Jury en Normen

De jury verricht haar taken direct t.b.v. de stichting OLS-Federatie. De jury vormt met de Normencommissie in feite één geheel. Om puur praktische redenen worden beide onderdelen daarom ondergebracht bij de stichting OLS-Federatie. Om de voorbereidingen van het komende OLS niet te verstoren zal de overgang van de jury en de Normencommissie zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor de jury en de wedstrijdnormen komt daardoor bij de OLS-Federatie te liggen.

Stichting Oud-Limburgse Schuttersfederatie

De structuur van de stichting OLS-Federatie blijft ongewijzigd. De taken van de stichting OLS-Federatie worden uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor jury en wedstrijdnormen.

De voorzitter van de Stichting SAS is en blijft ambtshalve bestuurslid van de stichting OLS-federatie.

De president en vice-president van de stichting OLS-federatie blijven ambtshalve bestuurslid van de stichting SAS.

Stichting Limburgs Schutterijmuseum

De doelstellingen van de Stichting Limburgs Schutterijmuseum zijn gericht op het bewaren, archiveren en exposeren van uitingen van het Limburgse schutterijverleden alsmede het opzetten en exploiteren van een documentatiecentrum. De financiële middelen om deze doelstellingen te verwezenlijken worden verkregen uit entreegelden van het Limburgs Schutterijmuseum, eigen inkomsten, subsidies van overheden, vaste jaarlijkse en incidentele bijdragen vanuit de stichting SAS.

De jaarlijkse bijdrage vanuit de stichting SAS is gebaseerd op de jaarlijkse bijdragen van de bij de OLS-Federatie aangesloten schutterijen en schuttersgilden.

De Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen kan incidenteel financiële bijdragen via de stichting SAS beschikbaar stellen aan de Stichting Limburgs Schutterijmuseum.

In het bestuur van de Stichting Limburgs Schutterijmuseum zullen twee leden van het bestuur van de stichting SAS afgevaardigd worden.

Stichting Limburgs Schutterijdschrift

De Stichting Limburgs Schutterijdschrift heeft als doelstelling het periodiek uitbrengen van een tijdschrift over het Limburgs Schutterswezen (in de meest brede zin), het bevorderen van publicaties en het organiseren van de jaarlijkse Limburgse Schuttersdag. De redactie krijgt een eigen statuut om haar onafhankelijkheid te waarborgen.

De stichting SAS is met minimaal één persoon in de Stichting Limburgs Schutterijdschrift vertegenwoordigd. De redactie zal zich laten bijstaan door een breed samengestelde redactieraad, om zo de betrokkenheid vanuit het Limburgse Schutterswezen te vergroten.

Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen

De Stichting Vrienden van het Limburgse Schutterswezen heeft zich ten doel gesteld om gelden te verwerven (fundraising) ten behoeve van het Limburgse Schutterswezen. De verkregen gelden worden beschikbaar gesteld aan de Stichting SAS, die op haar beurt de gelden ter beschikking kan stellen aan (bijvoorbeeld) de stichting OLS-federatie, de stichting SAS, de Stichting Limburgs Schutterijmuseum, de Stichting Limburgs Schutterijdschrift of t.b.v. speciale projecten.

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen zijn/worden de voorzitters van de stuurgroepen die de OLS-feesten organiseren/organiseren. Vanaf 1996 zijn dat Jos Michels Bocholt (OLS-1996 en OLS-1997), Miel Roussard Kinrooi (OLS-1998), Jac. van de Kerkhof Reuver (OLS-1999), Jan Berden Baarlo (OLS-2000), Bèr Moonen Weert (OLS-2001), Mathieu Gijbels Ellikom (OLS-2002) en Hubert Brouns Kessenich (OLS-2003).

Deze VRIENDENCLUB is inmiddels al een keer bij elkaar geweest. Het ligt in de bedoeling dat via deze stichting een briefenactie wordt gestart om begunstigers (lees: Vrienden) voor het Limburgse Schutterswezen te werven.

Tegen een jaarlijkse bijdrage van 30 Euro krijgen de Vrienden van het Limburgse Schutterswezen een gratis abonnement op het Limburgse Schutterijdschrift, gratis entree voor twee personen voor het Limburgs Schutterijmuseum, gratis entree voor twee personen voor het jaarlijkse OLS-feest en een uitnodiging voor twee personen voor de jaarlijkse Limburgse Schuttersdag in Baexem. Deze actie is gericht op particulieren. Voor bedrijven zal een soortgelijke actie van start gaan, echter tegen een aangepast bedrag.

De Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen zal zich laten ondersteunen door een vrijwilliger die zorg dient te dragen voor de verzending van de brieven, het incasseren van de donaties en het jaarlijks opmaken van een verslag.

Consequenties

Het uitgebreide takenpakket van de stichting SAS heeft gevolgen voor de personele invulling. Vandaar dat we op zoek zijn naar een vrijwilliger die als secretaris-penningmeester kan optreden voor de Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen. Nadere informatie is te verkrijgen via de secretaris van de stichting SAS, tel.nr 0475-492868 (na 18.00 uur).

Wim Pijpers.

• KRANTENKOPPEN • KRANTENKOPPEN • KRANTENKOPPEN • KRANTENKOPPEN •

25 jun Bondsfeest Meijel bleef onbeslist (DL) • 9 jul Optreden gemeente geëist tegen schutterij St.-Jan Grubbenvorst (DL) • 11 jul Frissen wil nadenken over schutterij (DL) • 12 jul 'Het OLS in Beringe is nog altijd een droom' (DL) • 13 jul St.-Jan Grubbenvorst heeft hoofd bij OLS én bestuursrechter • Angst voor déjà-vu in finale OLS (DL) • 15 jul Gewijde kaarsen helpen St.-Hubertus (Nattenhoven) niet (DL) • 17 jul Jubilerende schutterij Reuver geeft voorrang aan resultaat (DL) • Mini-OLS heeft geen last van klagende burens • Alle ogen zijn gericht op de schietboom (DL) • 30 jul Streep door plan schutterij St.-Antonius Nederweert (DL) • 31 jul OLS in Ellikom levert winst van 170.000 Euro op (DL) • 6 aug Regen spelbreker van schuttersfeest in Brachterbeek • 'Kinderen zouden archief St. Severinus verscheurd hebben'. (DL) • 9 aug Schutterstreffen onbeslist (Trompetter) • 13 aug Wiel Waajen beste amateurschutter

(Trompetter) • 15 aug 'Schutterijen hebben zelf discussie over lood opgerakeld'(DL) • 16 aug Historische studie naar schutterijen (DL) • 19 aug Erepensing voor schutterij St. Severinus (DL) • 20 aug Bondsfeest Grathem eindigt onbeslist (DL) • 22 aug De liefde van een Amersfoort drielat voor de Maasbreese schutterij (DL) • 23 aug Rechter vernietigt vergunning schutterij Grubbenvorst (DL) • 29 aug Juliana schiet voor titels (DL) • 30 aug Schutterijbuksschieten (Trompetter) • 2 sep Een schuttersboks met een knoop in de loop (DL) • 3 sep Schutterstitel Nattenhoven (DL) • 5 sep Schutters Eil naar nieuw terrein (DL) • 11 sep Dames onder schietboom in Bocholt (DL) • 12 sep Nieuw onderkomen schutters St. Lucia Nederweert • 14 sep OLS-logo voor altijd (DL) • 16 sep 600 dames schieten om den Ut • 600 dames op schuttersfeest • Sint-Martinus is *den Um* kwijt (HBvL) • OLS geeft vrijwilliger hogere ver-

goeding • Dames Schuttersfeest (LD) • Damesschieten (DL) • 17 sep OLS 2001 in Weert levert fors meer op (DL) • 18 sep Van Cruchten beste schutter (DL) • Meevaller OLS Boshoven: 25 % extra ... (M&Rpost) • 20 sep Persoonlijke schutterstitel voor Huub van Cruchten (Trompetter) • 21 sep Vrijwilligers OLS krijgen meer 'loon' (LD) • 23 sep Damesschutters Opglabbeek winnen LDS (LD) • Belgen weer beste schutters (DL) • Opglabbeeks trio wint damesschuttersfeest • Sint-Amandus Opglabbeek wint damesschuttersfeest (HBvL) • 25 sep Huub van Cruchten beste MLSB schutter (M&Rpost) • Bielemannen zijn heel gewone mannen (DL) • 1 okt Hunselse schutterij moet wijken voor verzorgingshuis (DL) • 3 okt Gulpen krijgt kogelvanger (LD) • 11 okt Staten 'onkundig' in kwestie schutterslood (LD) • 16 okt Schutterij (St.-Catharina) Stramproy moet weg van Breyvin (DL) •

RISICO VOOR EEN SCHUTTERSFEEST: HET OVERLIJDEN VAN EEN LID VAN HET KONINKLIJK HUIS

– Een historisch voorbeeld –

De organisatie van grote evenementen kent altijd bepaalde risico's. De belangrijkste onzekerheid is ongetwijfeld het weer. Diverse organiserende verenigingen maken er een sport van om op zo origineel mogelijke wijze de heiligen te bezoeken om goed weer, bijvoorbeeld door het aanbieden van een worst aan St.-Clara.

Een ander wellicht minder onderkend risico is het overlijden van een lid van het koninklijk huis, thans weer actueel na het overlijden van prins Claus. Over het overlijden van een lid van het koningshuis en de mogelijke consequenties voor festiviteiten, gaat het onderstaande verhaal. Het wordt beschreven aan de hand van een historisch voorbeeld.

Tot voor kort was de laatst overleden Oranjetelg koningin Wilhelmina. Zij overleed op 28 november 1962 en werd met sobere pracht en praal begraven, waarvan menigeen zich nog wel de witte koets en de witte dekkleden van de paarden zal herinneren.

In België ligt het overlijden en de begrafenis van koning Boudewijn nog vers in het geheugen. Boudewijn, die reeds in 1951 onder ongelukkige omstandigheden het koningschap aanvaardde, was meer dan veertig jaar het symbool van eenheid in een land dat bij tijd en wijlen door taalstrijd en sociale verschillen verdeeld werd. Hij was de menselijke vorst, die boven de partijen stond.

Prins Claus

Het overlijden van een lid van het koninklijk huis is met het heengaan van prins Claus thans weer actueel.

Claus van Amsberg, Prins der Nederlanden, was in 1966 gehuwd met toenmalige kroonprinses Beatrix.

De acceptatie door het Nederlandse volk, dat zelf de ingrijpende gebeurtenissen uit de oorlog nog moest verwerken, verliep moeizaam. Maar Claus groeide door zichzelf te blijven uit tot een van de meest populaire leden van het Nederlands koningshuis.

Weliswaar leed hij aan depressiviteit, maar hij bleef een steun en toeverlaat voor koningin Beatrix. In haar schaduw was hij actief en in de beperkte speelruimte voor de prins-gemaal opereerde hij menselijk en vaak met humor. Veel van die momenten blijven in onze herinnering. Prins Claus (1926-2002) overleed op 6 oktober en werd op 15 oktober bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft. Op deze plek worden sinds de moord op Willem van Oranje (1584) vrijwel alle leden van het Huis van Oranje-Nassau bijgezet.

'n Overlijden binnen het Koningshuis

Het overlijden van prins Claus leidde niet direct tot problemen omtrent het doorgaan of afzeggen van festiviteiten, speciaal op schuttersgebied. Ondenkbelijk was dit echter niet. Zo vond er namelijk niet in Nederland, maar wel in België bijvoorbeeld op de dag van zijn overlijden het Nationaal Koningsvogelschieten in Eupen plaats.

Stel, een dergelijke schutterstreffen vond op die dag in Nederland plaats en het overlijden van de prins wordt vernomen. Hoe dan te handelen?

Een complicerende factor bij een overlijden en begrafenis of bijzetting van een lid van het koningshuis is de dikwijls extra lange tijd tussen overlijden en uitvaartplechtigheid. Dit is een gevolg van de uitgebreide voorbereidingen, die getroffen moeten worden, en om de buitenlandse vaak koninklijke deelnemers aan de plechtigheid de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn.



Prins Claus (1926-2002) was de allengs door het volk geaccepteerde en geliefde echtgenoot van koningin Beatrix.

De koninklijke huizen

De koninklijke familie is niet zo omvangrijk dat geregeld een overlijdensbericht te vernemen valt.

Het overlijden van deze ingetogen en zeer geliefde vorst op 31 juli 1993 leidde dan ook tot een zeer grote schok.

In dit tijdsbestek is de hofvrouw van toepassing, binnen welke feestelijkheden of festiviteiten niet gepast zouden zijn. Zo heeft eerder het overlijden van een lid van het koninklijk huis ertoe geleid dat een schuttersfeest afgelast moest worden. Hiervan laten we een voorbeeld volgen van meer dan een eeuw geleden.

Schuttersfeest te Schinnen

Voor 125 jaar, in 1877, waren de voorbereidingen in volle gang voor een groot schuttersfeest, te organiseren door schutterij St.-Sebastianus Schinnen. De organisatie lag in handen van de feestcommissie, die was samengesteld uit de heren Bartholomeus Cals (Mevis), die sinds 1872 keizer was, Th. Pijls, J. Pijls en J. Lemmens. Zij hadden het programma opgezet voor een schuttersfeest. In de schietwedstrijden werden drie prijzen uitgelooft, ter grootte van 100 francs, 60 francs en 30 francs. Het stralende feest zou opgeluisterd worden door harmonie- en zanggezelschappen. De geplande datum voor het te houden schuttersfeest was maandag 18 juni 1877. De commissie had reeds enkele malen in De Limburger Courier geadverteerd om bekendheid te geven aan het feit dat in Schinnen een schuttersfeest georganiseerd werd, dus wat kon er nog misgaan!?

Overlijden van de koningin

Sophia Frederica Mathilda van Württemberg overleed op 3 juni 1877 in 's-Gravenhage. Zij was de echtgenote van koning Willem III.



Koning Willem III met koningin Sophie van Württemberg. Het overlijden van de koningin leidde in 1877 tot het opschorten van het schuttersfeest in Schinnen.

Hun beider moeders waren zussen en afkomstig uit de Russische tsarenfamilie; het echtpaar was dus neef en nicht.

Willem III was met de Duitse prinses Sophie in 1839 een verstandshuwelijk aangegaan. Drie zonen werden uit het huwelijk geboren, die alle drie nog vóór hun vader Willem III overleden.

Koningin Sophia gold als een zeer ontwikkelde en begaafde vrouw; zij onderhield per brief uitgebreide contacten met geleerden, diplomaten en staatshoofden.

Door een leverkwaal en een zwak hart overleed zij reeds op 58-jarige leeftijd.

De 62-jarige koning Willem III zou twee jaar na het overlijden van zijn vrouw hertrouwen met het 21-jarige prinsesje Emma van Waldeck-Pyrmont.

Toen Willem III in 1890 overleed en zijn drie zonen en mogelijke opvolgers al overleden waren, was het Emma, die de Oranje-dynastie redden. Uit haar huwelijk met Willem III had zij een dochter Wilhelmina.

Totdat het meisje volwassen zou zijn, zou Emma als regentes optreden, van 1890 tot 1898.

GROOT SCHUTTERSFEEST

te Schinnen,

te houden door de Feestcommissie

op Maandag den 18 Junij o. k.

Drie mooie prijzen worden den overwinnaars uitgereikt, waarvoor de Commissie verantwoordelijk is.

1ste prijs 100 Francs. 2de prijs 60 Francs.

3de prijs 30 Francs.

Dit feest wordt opgeluisterd door Harmonie- en Zanggezelschappen, terwijl ieder liefhebber tot deelneming wordt uitgenoodigd.

Het alles nader bij Programma's te omschrijven.

DE COMMISSIE,

Barth. CALS, Keizer.

Th. PYLS.

J. PYLS.

J. LEMMENS.

De Limburger Courier, 26 mei en 2 juni 1877.

Terug naar Schinnen

Met het overlijden van koningin Sophie stonden ze bij de schutterij St.-Sebastianus in Schinnen voor een dilemma. De koningin zou op 20 juni 1877 in de grafkelder van de Oranjes in Delft bijgezet worden. Een koninklijke begrafenis vergt altijd veel tijd in de voorbereiding, zodat de koningin pas 17 dagen na haar overlijden bijgezet zou worden. Dan hield het uiteraard geen pas om twee dagen van tevoren een groot schuttersfeest te vieren. Derhalve kon de Schinnense schutterij niet anders dan hun schuttersfeest af te gelasten. Op zaterdag 16 juni lieten zij in de Limburger Courier adverteren dat het op 18 juni geplande schuttersfeest wegens het overlijden van Hare Majesteit de Koningin tot een nader te bepalen dag uitgesteld zou worden. Maar dat van uitstel vaak afstel komt, blijkt uit het feit dat we in de loop van het seizoen 1877 niet nog een spoor van een schuttersfeest in Schinnen zijn tegengekomen.

Het OLS-feest in 1934

Overigens had het maar een haar gescheeld of zelfs het Oud-Limburgs Schuttersfeest was een keer in het geding gekomen door het overlijden van een lid van het koninklijk huis. Het OLS werd in 1934 georganiseerd door schutterij St.-Urbanus uit Montfort en speelde zich op 1 juli 1934 af onder zeer goede omstandigheden. Slechts twee dagen later overleed Prins Hendrik op 3 juli 1934, de prins-gemaal van koningin Wilhelmina.

SCHINNEN.

Het SCHUTTERSFEEST, bepaald om op 18 Junij a. s. te houden, is wegens het overlijden van Hare Majesteit de Koningin tot een nader te bepalen dag UITGESTELD.

De Commissie

De Limburger Courier, 16 juni 1877.

Als de volgorde was omgekeerd, dat wil zeggen, dat Hendrik twee dagen vóór het OLS gestorven zou zijn, had het volksfeest hoogstwaarschijnlijk geen doorgang kunnen

vinden. Zo is St.-Urbanus Montfort gespaard gebleven van een fikse streep door de rekening.

Besluit

Zoals blijkt is de organisatie van schuttersfeesten niet alleen afhankelijk van het goede weer op die dag, hoewel dit natuurlijk altijd belangrijk blijft. Andere feiten tellen ook mee en kunnen eveneens invloed hebben op de gang van zaken en het doorgaan van het feest. Zo is er dus met de organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest ook in zekere zin rekening te houden met het Belgische en Nederlandse koningshuis.

Niet voor niets zijn beide vorsten Koningin Beatrix en Koning Albert II respectievelijk beschermvrouwe en -heer van het OLS. Het schutterswezen staat voor een trouw aan "outer, heerd en troon".

Bij een ingrijpende gebeurtenis aan de troon zullen de consequenties hiervan -zij het incidenteel- gedragen moeten worden.

Luc Wolters.



Het overlijden van Prins Hendrik, gehuwd met koningin Wilhelmina, viel 2 dagen na het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Montfort (1934).



Het overlijden en de uitvaart van een lid van het koninklijk huis heeft gevolgen voor festiviteiten en activiteiten in den lande. Hier de rouwstoet bij de uitvaart van voormalig koningin Wilhelmina (1962).

DE KEIZERS VAN ST.-NICOLAAS SUSTEREN



Borstplaat met opschrift: "Bruderschap St. Nicolaus" en jaartal 1656.

De Broederschap Schutterij St.-Nicolaas uit Susteren werd opgericht in 1656. Dit blijkt uit het opschrift op een borstplaat en het jaartal "1656" dat de zilveren koningsvogel tussen zijn veren draagt. De eerste koning van onze schutterij heette Peter Tilmans. Zijn koningsplaat hangt heden ten dage nog deel uit van het koningszilver en hangt onder de eerdere genoemde borstplaat. De tekst op deze koningsplaat luidt: "D'n eerste Koninck van St. Nicolaas" en draagt als jaartal 1657.

Alvorens ik de keizerhistorie van onze schutterij ga bespreken, zal ik eerst uitleggen wat wij als schutterij onder een keizer verstaan. Bij onze schutterij wordt iemand keizer als hij drie achtereenvolgende jaren de koningsvogel heeft afgeschoten. U zult begrijpen dat dit maar zeer zelden voorkomt.



Koningsplaat Peter Tilmans.

Maar wanneer iemand eenmaal keizer is, mag hij zich "keizer voor het leven" noemen.

Dat houdt dus ook in dat een nieuwe keizer pas kan/mag aantreden als de oude keizer is overleden.

Koningsvogelschieten

Een kleine aanvulling op het koningsvogelschieten bij schutterij St.-Nicolaas Susteren.

In de jaren na de oprichting van onze schutterij in 1656, werd er maar eens in de drie of zelfs vier jaar op de koningsvogelschieten geschoten.

In de periode 1939-1946 werd er bij onze schutterij helemaal niet op de koningsvogel geschoten. In de daarop volgende jaren vond het koningsvogelschieten elk jaar plaats op Hemelvaartsdag.



Omstreeks 1974 werd besloten om aansluiting te verzoeken voor onze schutterij bij de Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. Dit lidmaatschap hield o.a. in het deelnemen aan de geplande bondsschuttersfeesten. Hierdoor zou zich de situatie kunnen voordoen dat iemand, die zich op Hemelvaartsdag (donderdag) tot koning schoot van onze schutterij, de zondag daaropvolgend reeds als koning zou moeten deelnemen aan een bondsschuttersfeest. Een goede voorbereiding (zoals de aanschaf van een zilveren plaat voor de nieuwe koning en een nieuw kleed voor de koningin) was toen dus niet mogelijk.

Tijdens de ledenvergadering in 1984 werd daarom besloten om het traditionele koningsvogelschieten te verplaatsen naar het najaar en wel naar het eerste weekend van september. Mocht zich dan iets bijzonders voordoen in dat weekend, dan zou men het koningsvogelschieten zonder bezwaar één of twee weken kunnen verplaatsen. Daardoor krijgen de nieuwe koning en koningin meer tijd en mogelijkheden om zich goed voor te bereiden op het nieuwe schietseizoen.

*Opschrift koningsplaat:
"Johan Caspar Schulpen
König von die Bruders-
St. Nicolaus zu Susteren 1767".*

Onder: Keizerplaat Meuffels.

In 1767 schoot Johan Caspar Schulpen voor de eerste keer de koningsvogel af. In 1769 lukte het Schulpen opnieuw. In 1773 lukte het Johan Caspar Schulpen om, voor de derde achtereenvolgende keer, de koningsvogel af te schieten. Gelukkig zijn de drie koningsplaten van Johan Caspar Schulpen nog steeds in het bezit van onze schutterij.

Het volgende leuke voorval wil ik U niet onthouden: In 2001 werd ik opgebeld door een zekere mijnheer Linssen (tot voor kort OLS-jurylid) uit Groningen, die mij de vraag stelde of de schutterij hem misschien verder zou kunnen helpen met gegevens over een zekere Johan Caspar Schulpen. Bij stamboomonderzoek had de heer Linssen namelijk ontdekt dat Johan Caspar Schulpen een ver familielid van hem was. We hebben de drie koningsplaten van Jan Caspar Schulpen vervolgens gefotografeerd en de foto's aan de heer Linssen toegestuurd.

Na het keizerschap van Johan Caspar Schulpen, zou het bijna een eeuw duren voordat een nieuwe keizer bij schutterij St.-Nicolaas Susteren aantrad. Het was J.P. Meuffels die, getuige de stervormige keizersplaat, in 1863 beëdigd werd als keizer. Helaas zijn er geen koningsplaten meer aanwezig van Meuffels, wel de keizerplaat. De keizerplaat van J.P. Meuffels maakt nog steeds deel uit van het koningszilver van onze schutterij.



In 1900 schoot Antoon Weyzen zich tot koning. Tijdens de twee achtereenvolgende keren dat schutterij St.-Nicolaas Susteren het koningsvogelschieten organiseerde, in de jaren 1903 en 1906, wist Weyzen deze prestatie opnieuw te herhalen. De drie koningsplaten van Antoon Weyzen zijn nog steeds in het bezit van onze schutterij. De keizerplaat uit 1906 is stervormig en wordt thans bewaard in de historische verzameling van onze schutterij. De opschriften op de drie platen luiden: *A. Weyzen koning Susteren 1900*, *A. Weyzen koning Susteren 1903* en *A. Weyzen keizer Susteren 1906*.

Van keizer Antoon Weyzen is ook een foto beschikbaar (zie Limburgs Schutterstijdschrift, nummer 14, maart 1992, pagina 28). Op de foto staat de keizer (met zijn keizerplaat om) uiterst rechts, in het midden staat koning J. Hanssen en uiterst links staat de vaandrig.



Koningspaar Beckers; Koningin in Sissi's Sternkleid.



Keizerspaar Henk en Joke van Rees.

In september 1999 schoot Henk van Rees de koningsvogel af. In 2000 schoot Van Rees opnieuw de koningsvogel af. Op 1 september 2001 moest het dan gaan gebeuren. Na een stevige concurrentie van enkele schutters lukte het Henk van Rees om de koningsvogel voor de derde achtereenvolgende keer af te schieten.

Tijdens de huldigungsplechtigheid sprak Burgemeester Van Mierlo historische woorden tot Henk van Rees door te stellen dat hij al vaker prins, koning en andere hoogwaardigheidsbekleders had ontmoet. Nu werd hij voor het eerst met een keizer geconfronteerd.

Aangezien onze koning keizer was geworden, had de schutterij een nieuwe koning nodig. Dit werd H. Beckers. De foto toont Beckers als koning en zijn echtgenote als koningin in een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen Sissi-jurk (te weten het zogenaamde "Sternkleid" van keizerin Sissi).

De officiële inauguratie en receptie van de nieuwe keizer vond plaats op 9 maart 2002. Tijdens een H. Mis in de H. Amelbergakerk te Susteren ontving Henk van Rees in stappen de toebehoren voor zijn keizersuniform; te weten de steek, de sabel en als laatste zijn keizerplaat. Samen met zijn echtgenote Joke vormt Henk van Rees nu het keizerspaar van schutterij St.-Nicolaas Susteren.

H. Beckers, Susteren.



kleermaker sinds 1919



kleermaker sinds 1919

*De speciaalzaak in het maken van uniformen
(gilde, historisch, militair, fantasie) –
uitmonsteringen – petten.*

*Dit alles wordt nog op de ambachtelijke manier
in het eigen atelier vervaardigd.*

Wij garanderen een goede kwaliteit en een correcte pasvorm.
Behalve een vlotte levering van uw nieuwe uniformen staan wij ook garant voor een snelle nalevering.

Vraag vrijblijvend offerte aan, of maak gewoon een afspraak.

Brusselsestraat 124
6211 PH Maastricht
Tel.: 043-3217712
Fax: 043-3216416
E-mail: janfre@home.nl
Internet: www.janfre.nl

Wij zijn ook specialist in het maken van:

- Gilde hoeden**
- Marketensters hoeden**
- Garde hoeden**
- Hoeden voor dansgroepen**



kleermaker sinds 1919



kleermaker sinds 1919



Uitvaartverzorging Strijbos

Hoogpoort 12
Postbus 524 • 6000 AM Weert
Tel. 0495 - 543521 • Fax 0495 - 546874
E-mail p.strijbos@hetnet.nl



*Ook voor op- en
herbegravingen*

Goud- Zilver Atelier Andriessen

Dorpsstraat 28
5708 GH Helmond(Stiphout)
Tel. 0492 - 550792
Fax 0492 - 522269



LAARZEN LAARZEN L
PLUIMEN-VEREN-PLUI
KOPPELS-RIEMEN-KO
HOEDEN-SHAKO'S-I
UNIFORMSCHOENEN
DANSSCHOENEN DAN
HISTORISCHE-SCHOE
GILDESCHOENEN GI
OVERSCHOENEN G
HANDSCHOENEN HAN
OPERA-OPERETTE-SC





VAN BEERS B.V.

S C H O E N F A B R I E K

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031(416)27 22 54

TONEELSCHOENEN

OP WEG NAAR HET OLS-2003

Schutterij St.-Martinus bracht de Um mee naar Kessenich

Tijdens het OLS te Ellikom op 7 juli 2002, bleef schutterij St.-Martinus Kessenich in wedstrijd samen met 9 Belgisch- en 19 Nederlands-Limburgse schutterijen. Deze strede verder op zaterdag 13 juli. Kessenich schoot op schietboom 29 en bleef het goed doen. Ze bleven als laatste over samen met schutterij St.-Amandus Opglabbeek, een gevaarlijke concurrent, in 2001 ook reeds tweede. Toen Opglabbeek miste, werd het wachten op de schutters van Kessenich; maar niemand miste! Proficiat aan het winnend zestal Robert Simons, Frank Sniijders, Jaak Koolen, Bart Rutten, Peter Sniijkers en Johan Schouteden en aan kogelsteker Ronny Peers en buksmeester Henri Gorissen. Ze staan afgebeeld op het laatste nummer van het Limburgs Schutterstijdschrift.

Welkom in Kessenich

Zaterdag 13 juli stond Kessenich zowaar op zijn kop. Zelfs de Breidelzonen vierden mee.

Burgemeester Hubert Brouns die in de feesttent, samen schutterijvoorzitter Wim Rutten, hun "ja-woord" reeds gaven voor de organisatie van het OLS in Kessenich anno 2003, waren in hun nopjes samen met zowat 2000 aanwezigen.

De receptie van de OLS-winnaars had plaats op 12 oktober in de Sporthal om 19.30 uur. Er werden geschenken overhandigd en er vielen veel lovende woorden aan het adres van schutterij St.-Martinus.

Ondertussen werden de eerste drie prijswinnaars van het OLS-2002 ook reeds ontvangen op het Provinciehuis in Hasselt, naar jaarlijkse gewoonte.



Rijke geschiedenis en folklore

Hierna vermelden we chronologisch enkele feiten en bijzonderheden:

1609 - Een oud vaandel vermeldt dit jaartal, samen met het jaar 1910.

1619 - Zilveren vogel met geweer in de bek, waarop dit jaartal voorkomt. Hij werd vervaardigd door Zilver-smid Frederik Van Malsen uit Maaseik. (zie onder)

Oud Schutteboek met o.a. de "Schutteened" en een reglement met '17 artikelen'. Donaat Sniijders wijdde er een brochure aan "Uit het verleden van Kessenich - De Schuttersgilden", 1975.

1627 - Ferdinand van Kniphuyen tot Vogensanck schenkt aan de schutters twee aem bier.

1662 - Schuttersplaat "Valis Dus Mr Arnoldus Janssen, pastoor in Kessenich (met een klaverblad als symbool).

1662 - Schuttersplaat "Rdus Dus Johannes Vanderborcht Alharis, B.M. Magdalena recor in Kessenich DD 1662 (toren als zinnebeeld).

1663 - Martinus Rutten, Koninck tot Kessenich (zinnebeeld een ploeg)

1664 - Reynder Smelten custer tot Kessenich ende gesworenen van St Martens schutten gaff diese plaet.

1668 - Schuttersplaat "Rdus Arnoldus Graus, rector altais E.M. Magdalena in Kessenich.

Bovenstaande zilveren schuttersplaten werden eveneens vervaardigd door Frederik Malders, zilver-smid te Maaseik.

1670 - Pastoor Arnoldus Janssen (pastoor van 1668 tot 1682) betaalt een huur van vier gulden aan de schutterij voor de gronden gelegen aan de "Sint-Maartensput". (Welke de schutterij jaarlijks zou "vegen".)

1687 - Schuttersplaat "Matheus Berben Keyser tot Kessenich (ploeg als zinnebeeld).

1712 - Sedertdien wordt "Malbroek" begraven op Kermisdonderdag (zijn echte naam Marlborough - John Churchill)

1716 - schuttersplaat "Joannes Willem Baron de Waes, Coninck van de St. Martinus Compagnie tot Kessenich.

1794 - De eigendommen van de schutterij gaan verloren in de Franse Tijd.

1819 - Aankoop van een nieuw vaandel door Theodoor van Deur.

1878 - Dag van het Schuttersfeest (voorloper OLS)

1880 - Er is een betwisting over de "generaalskeuze"- er komt een breuk.

1881 - Oprichting van een nieuwe schutterij de "Bridelzonen"(geen patroonheiligen, met Jan Breidel als schutsbroeder).

1901 - In de carnivalsgazet "De Erwt" verscheen een tekst over het schutterslokaal "Willem Aendeker met zijn Neel, vertappen bier, ja wonder veel!"

1907 - De schutterij wordt "Koninklijke vereniging".



De koningsvogel van St.-Martinus dateert uit 1619.

1909 – P. Snijkers maakt een loflied van 14 coupletten:

*"Komt nu, burgers, altgeder,
Sluit u bij deze gilde aan,
Ik zal u een staaltje geven,
Alwaar haar oorsprong komt van-
daan"*

Refrein:

*"Kloeke schutters blijft eenparig,
Want de eendracht spant de kroon,
Volgt het voorbeeld van Martinus,
Uw beschermer en patroon.
(Vernieuwd door P. Paulissen –
Stoomdrukkerij J. Hougaerts, Maas-
eik).*

1921 – Op initiatief van burgemeester Rutten van Kessenich werd er een vergadering gehouden te Nee-roeteren om te trachten een Schuttersbond op te richten.

1933 – Begin van een nieuw "Dagboek" met nauwkeurige notities.

1937 – Men speelde toneel bij Brouns. Dit zou ook de volgende jaren gebeuren.

1938 – Renier Koolen is commandant (tot 1950).

1945 – Nieuwe proost August Drees na overlijden van pastoor Thijskens.

1947 – Oprichting van een "Fluiten Trommelkorps", dat vele prijzen zou behalen onder leiding van Pierre Ponsen. In dat jaar wordt Albert Rutten erevoorzitter.

(1950 – Secretaris Frans Snijkers wordt secretaris bij de Bond Maas en Kempen (tot 1958).

1955 – Jan Goyens is "vlaggedraaier" (eerbewijs aan de pastoor na het putvegen).

1961 – Inhaling van pastoor Jan Janssen; wordt nieuwe proost.

1963 – Nieuw lokaal bij Eugène Klinkhammer.

1966 – E.H. Jozef Vandebrouck is thans proost der schutterij.

1968 – Deelname in Antwerpen aan de manifestatie "De Gilde Viert". In dit jaar wordt het befaamde fluit- en trommelkorps omgevormd tot "trommelkorps".

1971 – Bij het begin der Fusie Kinrooi telt de gemeente maar liefst 8 schutterijen. Sedert 1978 houden deze een "fusieschuttersfeest".

1974 – Café "Onder den Toren" (Bij Jeanne en Marcel tegenover de kerk) wordt het nieuwe lokaal.

1977 – Mathieu Craeghs wordt voorzitter als opvolger van Jaak Lamberigts.

1983 – Viering 4 eeuwen schutterij te Kessenich: 8 juni Dansavond, 9 juni Schietwedstrijd en dansavond, 10 juni Bondschuttersfeest en Uitgave gedenkboek.

1990 – Opening "Sjötttekamer" naast de kerk. Kort nadien begint men aldaar met een toneelstuk "Malbroek" in regie van Jef Snijkers uit te voeren, onder grote belangstelling.

1996 – Nieuwe uniformen "Zouaven".

2001 – Kessenich organiseert het Marketentstertreffen, een H. Mis en een gezellig samenzijn.

Werner Smet.

Bronnen:

Wim Pijpers, in, LS nummer 56, jaargang 14, september 2002.

Werner Smet, Vier eeuwen schutterij in Kessenich, 1974.

Werner Smet, Gouden Schuttersbond Maas en Kempen, 1998.

OLS-2003 in voorbereiding

Op 18 september vond de startvergadering plaats van alle werkgroepen voor het OLS-2003. Er zijn voldoende medewerkers beschikbaar om de zeven werkgroepen te ondersteunen. Ook de verenigingen uit de buurt zijn gevraagd om te helpen op die eerste zondag van juli 2003.

Receptie OLS-winnaar

Op 12 oktober had in de sporthal "De Dom" de viering plaats van de winnaar van het OLS en werd uitleg verstrekt over het OLS-2003.

Voorzitter Wim Rutten en het winnend zestal (Frank, Bèr, Bart, Peter, Johan en Jaak) heetten de genodigden welkom. De Kon. Fanfare De Vriendenkring uit Kessenich zorgde dan reeds voor de muzikale omlijsting. Jan Lamberigts bezorgde ons een verzorgde persmap met een CD-rom met het OLS-logo.



Logo OLS-2003; treffend.

Voorzitter Wim Rutten hield de eerste toespraak die begon met woorden van fierheid. Hij dankte voor het prachtige onthaal in Kessenich. Ook dankte hij de medewerkers van het eerste uur en de landbouwers die volledig meewerkten.

Dankzij de fantastische medewerking van de landbouwers is nu al ruim 80% van de OLS-terreinen geëgaliseerd en ingezaaid. Maar liefst 35 hectare akkergrond zijn er in totaal benodigd voor het OLS, hiervan zijn 10½ hectare nodig voor het feestterrein en 24½ hectare voor parkeergelegenheden. De optocht start vanaf de feestweide. De optochtroute is 2100 meter lang, gaat volledig door de bebouwde kom van het dorp en heeft als eindpunt de OLS-feestweide.



1964; nieuwe uniformen voor schutterij St.-Martinus Kessenich.



Burgemeester Hubert Brouns, tevens voorzitter van de Stuurgroep OLS-2003, vroeg om de vreugde, fierheid en saamhorigheid het ganse jaar aan te houden. Hij wees op de grote loyaliteit van de bevolking zodat het OLS-2003 zeker zal lukken en 6 juli een hoogdag van de vriendschap zal worden, zodat men zal zeggen: "Dit was heel Kessenich op z'n best!". Vervolgens werden de Stuurgroep en de onderscheiden werkgroepen geprojecteerd.

Burgemeester Hubert Brouns:
"Kèsing al aaf!".

Logo

Het logo voor het OLS-2003 werd ontworpen door Weertenaar Pieter Schreurs en toont de gestileerde schutspatroon St.-Martinus die op het punt staat om met zijn sabel zijn mantel te delen met een bedelaar.

De mantel is zo vormgegeven dat deze tevens een overeenkomst heeft met een wapperend vaandel. De zoom van de mantel is afgezet met een strook die is samengesteld uit driehoeken in de kleuren van de schutterij.

Boven de schiethark met de bôlkes staat de tekst "OLS 2003 Kessenich". Onderaan het logo staat: "Kômjt UM rake in Kèsing!".

Hij eindigde met de droevige mededeling dat op 7 oktober zijn neef en naamgenoot Wim Rutten (lid van de werkgroep financiën en lid van de stuurgroep) overleden was bij een smartelijk ongeval.

Namens de Schuttersbond Maas en Kempen sprak René Maessen. Hij blikte terug op een voor zijn bond succesvol 2002. René bood de winnende schutterij een schotel aan.

Rond "d'n Um" werd dan nog een toneeltje gespeeld voordat deze officieel werd overhandigd door OLS-President Frans Wolters aan chartermeester Jan Jaeken.



OLS-secretariaat

Het secretariaat van het OLS-2003 is gevestigd in het Gemeentehuis van Kinrooi, Breëersteenweg 146, 3640 Kinrooi. De organisatie van het OLS-2003 heeft al één fulltime kracht en twee parttimers in dienst. Helga Steven, Nelly Stevens en Elsy Hawinkel zijn daar bereikbaar onder e-mail elsy.hawinkel@publi-link.be.

Werner Smet.

◦ EUROPESE GEMEENSCHAP SCHUTTERIJEN

De EGS en de Ostkantons

In tegenwoordigheid van aartsheer Otto von Habsburg vond op de schitterende locatie Alden Biesen de bijeenkomst van het bestuur van de Europese Gemeenschap van Schutterijen (EGS) plaats.

De Europese schuttersbestuurders hielden hun jaarlijkse vergadering, Hl. Mis en lezingen. Tijdens de vergadering werd de verbondenheid met de R.K. kerk benadrukt, werden de Europese schutters opgeroepen om zoveel mogelijk tegen te gaan dat kerken aan de eredienst onttrokken worden door desnoods zelf als schutters de menskracht te leveren, die het de kerk mogelijk maakt actief te blijven, bijvoorbeeld door schutters als lector, kerkbestuurslid, organisator van begrafenissen ed.

De Belgische "Minister-Präsident der deutschsprachigen Gemeinschaft" hield vervolgens een lezing over de schutterijen in de Belgische Ostkantons. Behoudens een paar uitzonderingen van oudere verenigingen, bloeide het schutterswezen er pas tegen het einde van de 19e eeuw op.

Tegenwoordig zijn er 2.000 actieve schutters, die toch circa 3,5% van de totale bevolking in duitstalig België vertegenwoordigen. Zij vormen in totaal 46 schuttersgezelschappen, die vrijwel allen via de twee schuttersbonden bij de EGS zijn aangesloten. De twee bonden in het noorden en zuiden benadrukken behalve het verschil in geografische ligging ook het onderscheid in schietwijze: in het noorden is de "Ostbelgischer Stangenschützenverein", wier leden het doel boven op een paal beschieten, terwijl in het zuiden het "Flachbahnschiessen" beoefend wordt: schieten op vlakbaan.

Een tweetal verdienstelijke schutters werd bij die gelegenheid genoemd. Eerder op de dag waren beiden opgenomen in de Europese Ridderorde van Sint Sebastianus.

De hiermee gepaard gaande investituur vond plaats tijdens een Eucharistieviering in de kapel van Alden Biesen. Op deze historische plek, eertijds zetel van de Duitse Orde, waren eeuwen geleden veel Duitse ridders en andere adellijken present. Anno 2002 waren het dus de Europese schuttersridders die twee nieuwe kameraden in hun geleiden opnamen. Een orkest van Moskouse studenten luisterde de dienst van pater Karel de Wilde op. Zoals aangeduid is Alden Biesen een schitterende locatie voor dit soort gelegenheden.



Zijne keizerlijke en koninklijke hoogheid Aartshertog dr. Otto von Habsburg, beschermheer van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden, en voormalig lid van het Europese Parlement, is recent 90 jaar geworden.

Er waren oorspronkelijk dan ook nog hele andere plannen, waarmee de Europese schuttersgemeenschap zich goed had kunnen profileren. 's Middags zou de jeugd uit de schutterijen het vendelen beoefenen, trommen en het schieten demonstren, een veelbelovend scenario dat recht zou doen aan de actieve rol van de jeugd in de schutterij. En met een locatie als Alden Biesen in combinatie met een goede pers beslist op aantallen geïnteresseerde bezoekers mag rekenen. Echter het programma werd te elfder ure omgeworpen, zoals de hoofdredacteur in het vorige nummer reeds vermeldde. Niet alleen werd het onderdeel met de jeugdoptredens 's middags geschrapt, ook 's morgens werd alles gewijzigd, hetgeen alleen aan de direct betrokkenen kenbaar werd gemaakt. Hierdoor visten velen helaas achter het net. Weliswaar droeg de aanwezigheid van aartsheer Otto von Habsburg bij aan het aanzien van de Europese schutters en hun bijeenkomst, echter het schrappen van de jeugdactiviteiten was absoluut een gemiste kans. De organisatie van de EGS-bijeenkomst 2002 lag in handen van drie schutterijen van het Genker Verbond: karabijnschuttersgilde St.-Kristoffel Munsterbilsen, St.-Amandus Spouwen en St.-Gertrudis Beverst. De volgende vergadering van de EGS vindt naar verluidt plaats in Frankrijk op 25/26 april 2003 in Saint-Amand-les-Eaux. De voorzitter van de Franse schutterij ging trots met Otto von Habsburg voor de foto poseren. De bijeenkomst bij uitstek van de Europese schutters is natuurlijk het Europese Schutterstreffen, dat van 29 tot 31 augustus 2003 gehouden wordt in het Oostenrijkse Vöcklabruck.

Bij het hieropvolgend EGS-schutterstreffen in 2006 ligt organisatie in de Noord-Brabantse Federatie, in de gemeente Bernheze, middels de schuttersgilden van Heeswijk-Dinther.

Luc Wolters

Sinds 1 mei 2002 is het redactieadres van het Limburgs Schutterstijdschrift

WIENKESKOEL 94 – 6074 HH MELICK

telefoonnr. 0475-52 02 26 - fax 0475-52 02 29 - e-mail: wmjpijpers@hotmail.com

KWARTET COX; BIJNA TWEE EEUWEN TROUW AAN DE SCHUTTERIJ

Door Math Tholen

"Het schuttersbloed hebben wij zonder meer van grootvader én van vader Cox. Dat waren echte diehards in het Buchtense schutterswezen. Door hen kregen wij deze 'tak van sport' in onze prille jeugd als het ware met de paplepel ingegoten. Nu, na vele decennia, zijn wij nog steeds zo trots als een pauw als wij achter het vaandel van schutterij St.-Joseph Buchten marcheren, want een leven zonder deze prachtige vereniging zouden wij ons niet kunnen voorstellen."

Aan het woord is het 'kwartet' Cox, gevierden woonachtig in het kerkdorp Buchten. Het dorp dat de mooiste en de grootste schutterij van de fusiegemeente Sittard-Geleen-Born herbergt.

Vol trots vertellen de vier Cox-en ons over hun ervaringen en mijlpalen bij de roemruchte schutterij St.-Joseph Buchten. Aanleiding vormde het feit dat de broers Jo, Wil, Herman en Ton Cox gezamenlijk goed zijn voor bijna twee eeuwen trouw aan schutterij St.-Joseph Buchten.

Jo, Wil, Herman en Ton

Nestor in het gezelschap is Jo Cox (61). Jo en echtgenote Ria stellen hun woning, gelegen aan de Ankersweg, open als centraal ontmoetingspunt voor dit gesprek.

Jo: "Ik heb er dit jaar precies een halve eeuw opzitten bij schutterij St.-Joseph Buchten.

Als 11-jarige 'sjnaak' kwam ik al bij het toenmalige trommelkorps. Na diverse rangen en standen doorlopen te hebben, heb ik het toch uiteindelijk geschopt tot officier in de rang van grootmajoor. Daarnaast bekleed ik al ruim 30 jaar de belangrijke functie van broedermeester bij onze schutterij, een 'erfenis' van grootvader Cox. De functie van broedermeester houdt o.a. in dat ik tijdens processies moet voorbid-den.

Verder dient de broedermeester aan het geopende graf van een overleden schutbroeder het laatste gebed uit te spreken en vóór aanvang van alle schietwedstrijden bidt de broedermeester voor een veilig verloop.

Mijn vader Nic heeft deze taak slechts één jaar kunnen uitoefenen omdat hij helaas op een té jonge leeftijd (56) is overleden."

Broer Wil Cox is één jaartje jonger, maar kan eveneens bogen op 50 dienstjaren bij schutterij St.-Joseph Buchten. Ook hij behoort tot de officiersgeledingen en bekleedt al menig jaar de rang van 2^o luitenant. Wil: "Weliswaar heb ik het in de rangorde niet zover gebracht als Jo, maar mijn verbondenheid mét en de interesse vóór de schutterij zijn er niet minder om. Ik beschouw het nog altijd als een groot voorrecht om lid te mogen zijn van deze vereniging en wil daarom graag iets extra's doen naast het lidmaatschap, om zo mijn steentje bij te dragen aan het financiële reilen en zeilen van onze schutterij. Sinds jaar en dag haal ik met enkele andere vrijwilligers wekelijks oud ijzer op. De opbrengst hiervan gaat naar onze schutterij. Verder ben ik altijd graag bereid de handen uit de mouwen te steken bij (jubileum-) feesten, activiteiten en evenementen."



Kwartet Cox; samen bijna twee eeuwen lang trouw aan schutterij St.-Joseph Buchten.

"Dritten im Bunde" is de 58-jarige Herman Cox, die zich 46 jaar geleden als jong broekje aanmeldde bij schutterij St.-Joseph Buchten om de gelederen te gaan versterken. Herman: "Wij zijn met z'n vieren vroeger begonnen als geweerdruager en ook ik mag mij gelukkig prijzen dat ik nu als 2^o luitenant mee mag marcheren in de vier rotten van de officieren. Omdat ik voorheen zelf deel heb uitgemaakt van de drumband van onze vereniging, heb ik nadien de taak van materiaalcommissaris op mij genomen. Dit houdt in een zo goed mogelijk beheer voeren over alle spullen waarover het huidige trompetterkorps beschikt, mede omdat deze attributen een belangrijke stempel drukken op het totale verenigingsbudget. Ook het begeleiden van het transport van al deze attributen naar schuttersfeesten e.d. valt onder mijn verantwoordelijkheid."

Last but not least maakt de 55-jarige Ton Cox deel uit van het kwartet Buchtense schutters. Hij doet niet onder voor zijn drie broers qua rang, want ook hij is 2^e luitenant.

Ton: "Alhoewel ik de Benjamin in lidmaatschapsjaren ben - om precies te zijn 43 - voel ik mij eigenlijk al mijn hele leven verbonden met deze mooie vereniging.

Al meer dan een kwart eeuw maak ik ook deel uit van het exercitiepeloton dat zeer fanatiek is en daarom op veel schuttersfeesten prijzen in de wacht weet te slepen. Voor de volledigheid moet ik zeggen dat wij ooit alle vier in dat peloton zaten en dat Herman er nog steeds bij is."

Bijna in koor vullen Jo, Wil en Herman aan dat Ton binnen de schutterij nóg een zeer belangrijke taak vervult, namelijk die van 'stille regelaar', de man achter de coulissen die altijd wel een oplossing weet te bedenken voor schier onoplosbare zaken, in feite dus een onmisbare schakel in de schuttersketen!

Secretariaat/Tamboer maître

Niet alleen Herman heeft in zijn 'jeugdijaren' als drumbandlid opgetreden, maar ook de broers Wil en Ton fungeerden lange tijd als volwaardig slagwerker, c.q. tamboer bij schutterij St.-Joseph Buchten en kaapten diverse prijzen weg bij de respectievelijke solisten- en drumbandwedstrijden. Vaak werden die successen behaald onder leiding van hun oudste broer Jo die van 1963 - 1977 als tamboer maître de algehele leiding had.

'Nestor' Jo Cox is trouwens tevens vele jaren bestuurlijk actief geweest voor de Buchtense schutterij.

Van 1977 - 1994 was Jo bestuurslid. Daarnaast vervulde hij met veel verve de functie van secretaris van deze grote vereniging in de periode 1986 - 1994. Beslist géén sinecure, want iedereen weet dat het secretariaatswerk een veelomvattende taak is; de spil van elke vereniging. Jo vervulde deze taak met veel toewijding en inzet en het nam vrijwel al zijn vrije tijd in beslag.

Dezelfde inzet legde Jo trouwens ook aan de dag tijdens zijn jarenlange lidmaatschap van de Stichting Wielercomité Buchten die jaarlijks wielersportactiviteiten organiseert.

Omdat Jo in de negentiger jaren met gezondheidsperikelen te kampen kreeg, moest hij het bestuurlijke werk van schutterij St.-Joseph noodgedwongen overdragen aan Wim Neilen.

Het gouden schuttershart van Jo klopt echter nog steeds zéér overtuigend, dat blijkt immers ook uit zijn permanente betrokkenheid.

Voor zijn vele verdiensten, in het belang van de plaatselijke gemeenschap, werd Jo Cox bij gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap en het 110-jarig bestaan van schutterij St.-Joseph Buchten in 1992 door Koningin Beatrix beloond met een koninklijk, welverdiend schouderklopje!

Schitterende uitstraling

Het kwartet Cox straalt zichtbaar als het optochtonderdeel 'mooiste geheel' bij de reguliere bondsfeesten, het OLS en het ZLF ter sprake komt. Al vele tientallen jaren gooit schutterij St.-Joseph Buchten in deze categorie zeer hoge ogen. De grote schutterij, gestoken in een smetteloos witte Mariniers-outfit en begeleid door een uiterst deskundige commandant in de persoon van Thei Wagemans, heeft een geweldige uitstraling.

Voorafgegaan door een gedisciplineerd trompetterkorps als het onbetwiste visitekaartje, onder aanvoering van tamboer maître Nic Gelissen, en gevolgd door een aantal onberispelijke vaandrags, majestueuze hoogheden, plichtsgetrouwe officieren en een groot peloton enthousiaste geweerdragers, is schutterij St.-Joseph Buchten ontegenzeggelijk een lust voor oog en oor.

Een gedreven Jo Cox: "De prijs voor het 'mooiste geheel' is de belangrijkste prijs die er te winnen valt tijdens schuttersfeesten want het is een beoordeling die de totale uitstraling van de schutterij omvat.

Reeds in 1956 - op de dag dat opa Cox overleden is - tijdens het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Kelpen-Oler behaalden we al de 1^e prijs in de categorie 'mooiste geheel'. Sindsdien zijn we steeds in de hoogste regionen geëindigd. Natuurlijk staan we ook op andere onderdelen ons mannetje (vrouwen zijn nog niet geïntroduceerd bij deze schutterij) tijdens de schuttersfeesten, maar een perfecte totaalpresentatie is steeds ons belangrijkste streven."

Een ander vermeldenswaardig feit is nog dat het viertal - in navolging van pa Nic Cox - óók het koningszilver diverse malen heeft mogen dragen en daarmee de hoogste eer heeft weten binnen te halen.

Wil was koning in 1968, Ton in 1977, Herman in 1978 en Jo in 1985. Het werden schitterende ervaringen voor de vier broers, die voor elk een absoluut hoogtepunt vormden in hun lange schuttersloopbaan.

Eremedailles

Bij de viering van het eeuwfeest in 1982 ontving schutterij St.-Joseph Buchten de koninklijke erepenning van Hare Majesteit de Koningin.

"Bijzonder trots zijn we op onze deelname aan het Europees SchuttersTreffen in Wenen eind tachtiger jaren en de ere-escorte in Den Haag bij gelegenheid van Prinsjesdag 1992, het jaar waarin onze schutterij haar 110^e verjaardag vierde.

Ook de voormalige gemeente Born eerde de schutterij voor haar belangrijke en representatieve ambassadeursfunctie, namelijk met de zilveren erepenning in 1996.

In onze eigen Schuttersbond Eendracht Born-Echt en omstreken hebben we in de loop der jaren tig aantal malen het kampioenschap veroverd. Daarnaast mochten we bij diverse provinciale en landelijke gebeurtenissen acte de présence geven om het Limburgse Schutterswezen te vertegenwoordigen," aldus Jo Cox.

"Door de gedegen aanpak van het hardwerkende bestuur, onder leiding van voorzitter Henk Merry, een constante ledenaanwas en het enthousiasme van de beide muzikinstrustructureurs Hub Cosemans en Lambert Evers, hebben wij er het volste vertrouwen in dat schutterij St.-Joseph tot in lengte van jaren haar niet meer weg te denken plaats in de Buchtense gemeenschap weet wáár te maken," roepen de 4 Coxen in koor, die in de loop der jaren uiteraard óók onderscheiden zijn met de nodige OLS-insignes.

Sinds enige tijd beschikt de grote schutterij St.-Joseph Buchten over een sympathisantenclub (Club van Honderd), genaamd 'Vrunj van de Sjötte' en onlangs kwam door veler inzet een eigen home tot stand, namelijk 't Sjöttershoes' op het sportcomplex 't Anker.

Jo, Wil, Herman en Ton Cox zullen, zo lang hun gezondheid dat toelaat, ongetwijfeld nog vele jaren van de partij zijn temidden van hun medeschutbroeders, dát staat als een paal boven water!

1^e GILDENDAG IN BOKRIJK

Onder een stralend zonnetje vond op 29 september de 1^e Gildendag van de vzw Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden plaats. De 1200 deelnemende gildenbroeders en -zusters vormden één prachtig schilderij met het tentoongestelde in het Openluchtmuseum van Bokrijk. Voor de bezoekers aan het Openluchtmuseum vormden de demonstraties van de Vlaamse schutterijen en schuttersgilden een extra attractie.

Verloop

De 1^e Gildendag begon om 10.00 uur met een Gildenmis in de schuur van Zuienkerke. Celebrant was Pater Karel de Wilde.

Jos Knoops, voorzitter van Schuttersgilde St.-Jozef Oud-Winterslag (Genk), fungeerde als misdienaar. Muzikaal werd de Gildenmis verzorgd door het Mijnerwerkerskoor uit Genk. Het bestuur van het Openluchtmuseum was aanwezig in gepaste kleding.

Na de gildenmis ging het gezelschap in optocht naar het Dorpsplein Kempen. Hier werd ook het defilé afgenomen. Een heuse belleman kondigde voorzitter Paul Stoop als spreker aan. Helemaal in stijl gebruikte de voorzitter geen microfoon maar een toeter voor zijn toespraak.



Het middagprogramma stond geheel in het teken van kennismaken met andere facetten uit het Vlaamse schutterswezen. Zo waren er op het kerkplein Erpekom demonstraties vendelzwaaien, trommelen en kanonschieten.

Op het Dorpsplein Kempen werden gildendansen gedemonstreerd en op de wip van Booischot kon men handboogschieten. Op de bovenverdieping van een boerderij was een tentoonstelling ingericht waar verschillende schutterijen en schuttersgilden uit Vlaanderen zich presenteerden.

Aan het einde van deze leerzame en vooral goed georganiseerde 1^e Gildendag, had het bestuur van de vzw Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden enkele verrassingen in petto. Alle deelnemende schutterijen en schuttersgilden ontvingen als aandenken een zilveren schotel. De schutterijen die hadden opgetreden ontvingen tevens een zilveren plaat. Ook werd toen het eerste nummer van het Federatietijdschrift ten doop gehouden. Alle aanwezigen kregen een gratis exemplaar uitgereikt van het nieuwe tijdschrift van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.

Nieuw tijdschrift

Om een doorlopende band te hebben met de aangesloten verenigingen heeft de vzw Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden besloten om twee keer per jaar een tijdschrift uit te brengen.



TOESPRAAK PATER KAREL DE WILDE

Als historische schuttersgilden zijn wij blij dat wij hier in dat eenvoudig ogende Bokrijk onze Eerste Gildendag mogen vieren. Niet dat wij ons ouderwets voelen, maar gewoon omdat wij dankbaar zijn voor datgene wat wij vanuit die hoeven en huisjes eeuwenlang allemaal hebben meegekregen. Wij durven vandaag te tonen dat wij geen gestresseerde slaven zijn van een moderne, materialistische maatschappij. Wij mogen met fierheid terugdenken aan de tijd van onze voorouders, een tijd-van-toen waarin men zich, niettegenstaande alles, toch nog gelukkig kon voelen. Melancholiek of ziekelijk romantisch hoeven wij daarbij helemaal niet te worden. Onze jeugd hunkert toch naar ouderwetse gezelligheid, naar warmte, naar een grote tafel waaraan men samen eten kan, naar een ziel die luistert. Inderdaad, hier in Bokrijk vinden wij dit alles terug.

Wandel straks eens langs die oude huisjes, ga naar binnen, ga zitten en bekijk alles rondom u. U zult dan voelen dat in die kleine woningen geleefd werd, dat er sámen geleefd werd. Men voelt dit, men ruikt het soms nog aan het ingetrokken zweet. Al die oude gebruiksvoorwerpen vertellen ons dat er geleefd werd en gefeest, maar ook werd daar geleden en gestorven. In al die huisjes heerst nog – en als ge stil bent, kunt ge haar soms horen – huist nog een ziel die warmte geeft. In enkele woningskes ziet men de boer en de boerin nog bezig, hoort men aan de open haard nog het vertellen van geheimzinnige verhalen en ziet men de bende kinderen nog een boterham soppen in een pan met spek.

En gij, moderne schutters, kijk straks maar eens goed naar de schietboom van toen. Geen gesofistikeerd gedoe, noch aan de paal, noch aan de bogen. En als er geen schietboom was, plaatste men de papegaai gewoon op de kerktoeren. Thans is men tussen twee pijlen door gestresseerd om de juiste spanning van de bogen, zodat uiteindelijk de schutter méér gespannen staat dan de boog en er amper nog plaats over is voor het vertellen van een goede mop.

Denk niet dat ik zo dwaas ben u te vragen dit verleden te reconstrueren. Ik wil u enkel aansporen historisch correct na te gaan wat onze schuttersgilden in die wereld van toen zo invloedrijk maakten en hoe ze wisten uit te groeien tot een echte familiegemeenschap. Bij dit zoeken zult u vlug stoten op enkele, reeds eeuwenoude basisgegevens. Eeuwenoud geworden juist omdat ze gegrondvest waren op de diepste wezenskenmerken van de ziel van onze voorouders. Wie die voorouders dan wel waren en wat hun ziel en wezenskern was? Uit onderzoek is gebleken dat onze streken een Germaanse oorsprong hebben, met hier en daar Keltische invloeden. Ook vormden zij gemeenschappen rond heilige bomen en bronnen. Uit overlevering weten we dat zij op geregelde tijden samenkwamen voor het vieren van hun gildan (feesten). Tijdens deze gildan gaven ze uiting aan de beleving van hun twee grote levenswetten, namelijk "Eer uw goden" en "Wees dapper".

Alles dat wij nu als heidens, barbaars of primitief durven te bestempelen, zagen onze voorouders als een dank-u-wel aan de Schepper. Wij krijgen van onze goden heel onze natuur, heel onze leefwereld, daarom moeten wij dankbaar zijn en ook vredevol leven met de andere mensen. De kleine leefgemeenschappen groeiden uit tot Gildonia, een verbond van kameraden die én dankbaar waren voor het leven én zich ook inzetten voor hun medemensen. Een gilde was dus in oorsprong een vereniging van dankbare mensen. Ik hoor dit helaas zelden beklemtonen.

Helaas is dit aspect bij onze hedendaagse gilden nog zelden terug te vinden. Men moet zich niet telkens de vraag stellen of een gildenmis er eigenlijk bij moet of niet. Bij elk gildenfeest moet toch een of andere religieuze duiding ingesloten blijven om dank u wel te zeggen voor het leven. Hoe deze duiding er moet uitzien? Dat moeten we samen onderzoeken. Dit mag gerust in ons Federatietijdschrift worden opgenomen zodat eenieder er aan kan deelnemen.

Ook de door de Germanen tweede doorleefde levenswet mag gerust benadrukt worden, namelijk de verdediging van onze leefgemeenschap. Een goede en veilige leefgemeenschap verkrijgen we niet door wapengekletter, maar door het naleven van de onderlinge rechtvaardigheid, van dienstbaarheid, van mededeelzaamheid en offervaardigheid. Kortom al die wetten en principes die in ieder mensenhart zijn neergelegd. Juist deze wetten moeten wij desgevallend beschut-ten en verdedigen. Wij zouden nog héél lang kunnen uitweiden over de eeuwenlange ontwikkeling van dit Germaanse ideaal, over de invloeden van de Kelten, van de Romeinen en hun Mithrascultus, over de soms prangende invloed van Rome en van zovele politieke structuren op het geheel van het gildenleven. Sta me toe om enkele eeuwen over te slaan om stil te staan bij de grote bloei der gilden bij de 14^e en 15^e eeuw; de zogenaamde bloeitijd der gilden.

Waarom zij die groei te danken hadden? Ik durf te beweren dat de grootste aanleiding daartoe was, het durven te benadrukken van vooral het tweede adagium der Germanen, namelijk het zorgdragen voor de eigen leefgemeenschap.

De Middeleeuwen waren helemaal geen eeuwen van pais en vree. Natuurplagen en regelmatig terugkerende pestperioden dreven vele mensen steeds maar op de vlucht. Erg drukte het leenstelsel en de kinderarbeid op het familieleven. Erger nog waren de krijgsmansoeuvres tussen de honderden koninkrijkes en graafschappen. Deze mansoeuvres plunderden de mensen tot op het bot en maakten een normaal familieleven bijna onmogelijk. Juist in die perioden waren vele gildenkamers de enige plaatsen waar men wat op adem kon komen. Plaatsen waar dorpsgenoten geholpen werden, waar eten gegeven werd aan de hongerigen. Kortom een plaats waar het sociale leven nog beleefd werd in al zijn warmte.

Dit sociale meelevens is bij ons sterk verminderd. Niet op de laatste plaats sinds staat en steden zelf vele sociale instellingen hebben opgericht. Maar gildenbroeders en zusters, kan de beste sociale instelling ooit een echte familieband scheppen? Kan de duurste levensverzekering u ooit echt opbeuren bij een tegenslag? Ik geloof het niet. In die momenten verlangt iedereen naar zijn eigen warme familiekring of naar een goede vriend of leefgenoot.

Waarom zouden wij niet opnieuw die vriend of leefgenoot worden van de mensen waartussen wij mogen leven? Alleen zo krijgen we aantrekkingskracht. Alleen dan zullen de anderen, wanneer ze ons zien terugkeren uit het gildenlokaal weer zeggen wat men van de eerste christenen zei: "Zie eens hoe ze elkaar beminnen, kom wij gaan er ook heen". Beste gildenbroeders en zusters, zulk een hernieuwde en bloeiende toekomst wens ik jullie van harte toe.

Ik wil afsluiten met het volgende doordenkertje: De duistere en voor ons primitieve tijden van de oude Germanen brachten wellicht meer licht en blijheid in het leven van de medemens, méér dan onze huidige, zogenaamde tijd van verlichting die ons technisch wel veel vooruitgang bracht, maar die tevens zoveel morele ellende rondstrooit in de harten en het leven van zovelen en ook zovele jongeren kapotmaakt. Doe daar niet aan mee, blij trouw aan uw historisch oude, maar helemaal niet verouderde idealen. De beleving daarvan moet natuurlijk op een heel nieuwe leest worden geschoeid, dat is hoognodig. Dit zal niet gemakkelijk zijn. Het zal veel energie kosten van én het bestuur maar ook van alle leden. Maar diezelfde Germanen zeiden ook: "Waar een wil is, is een weg!".

Gildenbroeders, gildenzusters, oud en jong, ga aan het werk. Beleef hier in Bokrijk eerst nog een mooie gildendag.

Bokrijk, 29 september 2002.



Bert Anciaux, toenmalig minister van cultuur, sport, Brusselse aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking schreef in zijn bijdrage: "de Federatie werd door mij erkend op 13 maart 2001. Dit nieuwe tijdschrift kan een fraaie schietschijf worden, in positieve bedoeling. Hiermee is het ereschot gelost".

In het "Statuut van de sportschutter", zegt Federatiesecretaris Stan Krolicki dat het decreet inzake de sportschutter klaar is en wacht op ondertekening door de minister. Krolicki: "Het wachten is op de Vlaamse Gemeenschap". Dan volgt een gedeelte Toelichting op de Federatie.

Verantwoordelijk uitgever is Pater Karel de Wilde. De redactie bestaat uit de heren François Van Noten, Guido Valee en secretaris Louis Drees. In zijn voorwoord maakt Federatievoorzitter Paul Stoop de doelstellingen bekend van het tijdschrift: "Moge dit tijdschrift een band zijn tussen al onze schuttersgilden. Mekaar leren kennen en begrijpen. Samen sterk is onze leuze". In zijn welkomstwoord voor de 1^e Gildendag stelt Paul Stoop verder: "Het bestuur van de Federatie zal zich, samen met de commissies "tijdschrift", vorming, jeugd en tentoonstelling", voor 100% inzetten om jullie te helpen".



In "Waarom een federatie" worden de inspanningen van Bob Degol (†) genoemd die uiteindelijk hebben geleid tot de realisatie van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden op 20 november 1999. De vzw werd op 1 januari 2002 erkend als organisatie van volkscultuur. Hoofdredacteur Pater Karel de Wilde kondigt voor het tweede nummer een bijdrage aan over het vendelen en het beheer en verzorging van het gildenzilver.

Het secretariaat van dit nieuwe Federatietijdschrift is gevestigd bij Louis Drees, Waterstraat 8, 2400 Mol. Tel. 014-816005, e-mail: louis.drees@vt4.net. Een abonnement op het nieuwe tijdschrift kost 6 Euro. Voor het buitenland 10 Euro.

Gestelde doelen

De vzw Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden heeft zich de volgende doelen gesteld:

- 1 Centrale van gegevens en initiatieven.
- 2 Aanspreekpunt met de overheid.
- 3 Overkoepelend orgaan.
- 4 Bevorderen van lokale schuttersactiviteiten en het beschermen van de volkskundige aard.
- 5 Verzorgen van publicaties.

De Federatie wil haar gestelde doelen bereiken door Inventarisatie, Vorming, Opleiding en Publiciteit.



Samenstelling vzw Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden

Bond:	Aantal verenigingen:	Aantal actieve leden:
1. Prov Hoofdverbond Karabijnsch.	45	2200
2. Bond Maas en Kempen	24	1000
3. Bond Maasvallei	7	300
4. Hoofdschuttersgilde van Brabant	13	500
5. Lommelse Schuttersgilden	3	200
6. Confed. Historische schuttersgilden	15	800
Totaal:	107	5000



Beheerraad vzw Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, v.l.n.r. Commissaris Guido Meulemans (Eksel), Raadgevend lid José Elst (Borgerhout), Raadgevend lid Pater Karel de Wilde (Mortsel), Commissaris Jan Vandeboer (Lommel), Ondervoorzitter Denis Vandezande (Beringen), Voorzitter Paul Stoop (Dilbeek) en Penningmeester Peter Ressen (Kinrooi). Gekniel secretaris Stan Krolicki (Genk).

Gefeliciteerd

De erkenning van de vzw Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden als organisatie van volkscultuur heeft grote voordelen voor de aangesloten verenigingen.

Een voorproefje van deze Federatie was de goed georganiseerde 1^e Gildendag in Bokrijk. De voorgestelde doelen tonen ons een moderne invulling van een overkoepelende organisatie.

Met het herwaarderen van vaak in de vergetelheid geraakte onderdelen van het schutterswezen (zoals de gildendansen) draagt de Federatie in belangrijke mate bij in het behoud van de volkscultuur. Proficiat.

Wij wensen de vzw Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden veel succes toe.

Werner Smet/Wim Pijpers.

DE NAJAARSVERGADERING VAN DE OLS-FEDERATIE

Op veler verzoek wil ik in het kort de onderwerpen aanhalen die behandeld werden tijdens de laatstgehouden najaarsvergadering van de OLS-Federatie.

Uit de door mij gebruikte tekst kunnen geen rechten verkregen worden. De secretaris van de OLS-Federatie is en blijft verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen van de OLS-Federatie.

Opening

OLS-President Drs. Frans Wolters opent de vergadering om 14.05 u. Als openingsstatement gebruikt hij de gevleugelde woorden: "Het gaat goed, maar het kan beter".

Later in de vergadering zal hij deze uitspraak meermalen herhalen.

Mededelingen:

Fiscaliteit. Tijdens de komende 10^e Limburgse Schuttersdag zal het onderwerp Fiscaliteit behandeld worden. (meer hierover vindt U elders in dit nummer).

Subsidie Kogelvangers: Zie tekst in de rubriek Onder de schietboom.

Limburgs SchutterijMuseum.

Er zijn momenteel 39 vrijwilligers die de openstelling verzorgen. President vraagt een extra tegemoetkoming per schutterij van Euro 1,- per maand.

Beeldje. De Rotary Leudal wil het Limburgs SchutterijMuseum steunen met een bedrag van Euro 15000. Om dit te kunnen realiseren zullen zij beeldjes ad Euro 750 per stuk verkopen. President doet een oproep om namen van potentiële kopers bekend te stellen.

Raad van State. Er is nog geen uitspraak inzake de zaak 'Weert'. President kan/wil niet vooruitlopen op een mogelijke uitspraak. President: "Den Haag is bekend met onze ongerustheid. Zij zullen dus niet opkijken als er acties komen vanuit het Limburgse".

Website OLS-Federatie. Bekendstelling dat de website van de OLS-Federatie nu actief is.

Verslag vorige vergadering:

Th. Hoorens (St.-Stephanus Dieteren) stelt een vraag ter toelichting van de gebruikte termen "Oude" en "Nieuwe" exercitie. President geeft tevredenstellend antwoord hierop. Verslag wordt vervolgens goedgekeurd.

Ingekomen stukken

Schuttersgilde St.-Catharina 1480 Weert dient voorstel in voor andere opzet voor het OLS. President: Federatiebestuur zal zich hierover beraden en hierop terugkomen.

Brief van lid St.-Lambertus Molenbeersel m.b.t organisatie Persoonlijk Kampioenschap OLS-Federatie 2003 in Ellikom. Federatiebestuur zal zich op de inhoud van de brief beraden en antwoord geven aan betrokkene. (Persoonlijk Kampioenschap 2002 werd gewonnen door Vital Weetjens, lid van St.-Lambertus Molenbeersel).

Persoonlijk Kampioenschap 2002

Voorzitter schietcommissie stelt dat er te weinig eten geregeld was en was de geluidsinstallatie slecht.

Kwaliteit schietbomen zou onvoldoende/slecht zijn. Schietcommissie heeft offerte opgevraagd voor aanschaf van aluminium en/of houten schietbomen.

Voorzitter schietcommissie stelt dat besloten is om het Persoonlijk Kampioenschap van de OLS-Federatie 2003 te laten organiseren door schutterij St.-Harlindis en Relindis Ellikom.



Tijdens de najaarsvergadering werd Vital Weetjens (St.-Lambertus Molenbeersel) gehuldigd als Persoonlijk Kampioen der beide Limburgen 2002.

OLS-2002

Kort verslag door de voorzitter van de Stuurgroep OLS-2002, Mathieu Gijbels.

Vraag Bernie van Lierop, t Zandakergilde St.-Jan Venray: 1. Geldigheidsduur consumptiebonnen: Wij moesten onverwacht snel vertrekken. Ik heb toen getracht om mijn resterende consumptiebonnen aan te wenden voor de aankoop van snoepgoed. Dit was niet mogelijk omdat er geen snoepgoed meer was. 2. Kwaliteit optekenaars was onvoldoende. Op sommige punten was niet eens een optekenaar. President: "De evaluatie met de OLS-Schietcommissie moet nog plaatsvinden. Ik zeg U toe om dit punt met hen te bespreken".

Theo Hoorens namens de schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o.: "Er was dit jaar veel kritiek op de catering. Onvoldoende kwaliteit, kwantiteit en te hoge prijzen. De leden van de Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. in vergadering bijeen onderschrijven ten volle het gestelde in het Limburgs Schutterstijdschrift nummer 56, pagina 33 dienaangaande.

President zegt toe dat de catering extra aandacht zal krijgen bij elk volgend OLS v.w.b. kwaliteit, kwantiteit, hygiëne en gehanteerde prijzen.

Voorbeschouwing OLS-2003

Wim Rutten, voorzitter van St.-Martinus Kessenich, geeft een voorbeschouwing van het OLS-2003. (zie elders in dit nummer).

Huldiging Alf Poell

Zie elders in rubriek Wij feliciteren.

Begroting

President: "Kern van de begroting: Geen reden om de contributie te verhogen".

Kascontrolecommissie (Theo Hoorens): "Afdrachten BUMA-gelden door schutterijen zijn niet zichtbaar in de rekening".

President: "De OLS-Federatie vervult slechts een "doorgeefluikfunctie" naar de BUMA om zo kortingen te kunnen bedingen voor onze schutterijen".

J. Savelkoul, Eendracht Grevenbicht, vraagt naar de reden van de forse toename van de post Milieu. President: "Deze toename is ontstaan als gevolg van de fors toegevoegen juridische bijstand voor de lopende zaken bij de Raad van State."

De begroting 2003 wordt vervolgens vastgesteld.

OLS-Jury

Voorzitter Tim Schmitz: "De jury heeft haar werk goed kunnen uitvoeren tijdens het OLS-2002. Excuus aan St.-Joris Wessem voor de gemaakte vergissing. Fout is inmiddels hersteld".

Mathieu Kessels is de cursusleider van de komende jurycursus.

Mathieu Kessels: "OLS-jury is aanmerkelijk vergrijsd. Er is een sterke behoefte voor aanvulling met gekwalificeerde juryleden. De Tambour-maîtrecursus kan 25 cursisten hebben en duurt 30 uren. Op dit moment hebben zich 35 kandidaten aangemeld, waaronder diverse uit het Limburgse Schutterswezen." Goede ontwikkeling.

Commandantencursussen

Secretaris OLS-Federatie: Op 5 januari 2003 start om 14.00 uur in Montfort een commandantencursus Nieuwe Exerctie.

Op 6 januari 2003 start in Brunsum om 09.00 uur een commandantencursus Oude Exerctie. Beide cursussen duren 12-13 weken en zullen van start gaan bij een minimale deelname van 15 personen. Opgave bij de secretaris.

OLS-website

Presentatie + voorstellen redactieleden website door Bernie van Lierop.

Mr. Pieter Scholtes, St.-Sebastianus Mheer: 1. Verzoek om de statuten en de huishoudelijke reglementen van de OLS-Federatie in deze site op te nemen evenals de Normen. President zegt toe dat dit gerealiseerd zal worden. 2. Vraagt of de OLS-website het Limburgs Schutterstijdschrift niet overvleugelt. President: "Nee, het Limburgs Schutterstijdschrift heeft een onafhankelijke positie. De website daarentegen is een medium van de OLS-Federatie (service van de OLS-Federatie). Beide media moeten elkaar versterken, niet bijten".

3. Laat de website dienen als een geheugensteuntje voor de onderwerpen die tijdens een OLS-vergadering behandeld zullen gaan worden. In de convocatie en tijdens de vergadering kan het onderwerp dan beter en dieper worden uitgewerkt. President: "Ik zal de secretaris verzoeken om deze mogelijkheid aan te bieden".

Rondvraag

Frans Brouwers, St.-Andreas Maasbracht: Bekendstelling 12^e Marktstertreffen.

Christ van de Beek, St.-Elisabeth Stokkem: "Wat zijn de normen voor het stilleggen van het Persoonlijk Kampioenschap in relatie tot de barre weersomstandigheden? Vóór aanvang was het al slecht weer. Toch werd het schieten pas gestopt nadat een aantal schutters wel en een aantal schutters niet getroffen waren door het slechte weer. Het was onverantwoord om te beginnen. Indien er vóóraf besloten was om het schieten geen doorgang te laten vinden, dan had eenieder gelijke kansen gehad. Schietcommissie beraadt U vóór U begint met schieten!". President: "Ik zal hierop nader terugkomen bij de evaluatie met de Schietcommissie".

Vanuit de zaal komt het voorstel om de windsnelheid te meten en dan pas een beslissing te nemen. President: "Wanneer U kosten vermeld ziet staan op de rekening van 2003 voor de aanschaf van een windsnelheidsmeter, dan mag dat geen vraagtekens meer bij U oproepen".

Theo Hoorens, St.-Stephanus Dieren: 1. Maakt de OLS-President een compliment voor de wijze waarop hij de vergadering leidt en de duidelijke wijze waarop de presi-

dent tekst en uitleg geeft bij de te behandelen punten. 2. Europees Schuttertreffen 2003: "Op dit moment weten we nog steeds niet welke Limburgse schutterijen hieraan zullen deelnemen.

Tijdige bekendstelling zou mogelijkheden openen voor o.a. samenreizen." President onderstreept het grote belang van deze opmerking. Hij zal zorgdragen voor een lijst van Limburgse schutterijen die zullen deelnemen.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit OLS-President Frans Wolters de vergadering om 16.05 uur en wenst eenieder behouden thuiskomst.

Niet behandeld

Toezegging gedaan tijdens de voorjaarsvergadering over het eventueel opnemen van een nieuw artikel in het Huishoudelijk Reglement van de OLS-Federatie.

Jammer dat er geen aandacht is geschonken aan het overlijden van enkele mensen die grote verdiensten hebben gehad voor het Limburgse Schutterswezen.

Steller: Wim Pijpers.

TOEGEVOEGDE
WAARDE



Ambachtelijke boekdruk, prägen op niveau,
stansen, brochieren, stralende foliedruk
en kleurrijke full colour offset.

Heerstraat Noord 69, 6099 AW Beegden (NL) • Tel. (+31) 0475 57 16 51
Postbus 5033, 6097 ZG Heel (NL) • Fax (+31) 0475 57 28 91
internet: www.limburgschepost.nl • e-mail: info@limburgschepost.nl

COPIJ ONTVANGEN NA REDACTIESLUITING

GANZENPLAAG VOOR OLS-2003

De organisatoren van het OLS-2003 zitten met de handen in het haar. Waarom? Honderden ganzen zijn neergestreken op het terrein waar op 6 juli 2003 het Oud-Limburgs Schuttersfeest georganiseerd zal worden. De ganzen pikken er het pas ingezaaide gras weg. De alomvattende vraag is nu: hoe kunnen we deze dieren op een milieuvriendelijke manier weghouden?

De voorbereidingen van het OLS-2003 zijn in volle gang. Het feestterrein van ongeveer 10 ha groot werd reeds voorbereid: riolering werd gelegd, het terrein genivelleerd en het gras ingezaaid. Door het uitermate zachte najaar kon het gras reeds ontkiemen en groeien; de terreinen zagen er dan ook mooi groen uit.

Ofschoon de, naast het OLS-feestterrein en achter de kerk, gelegen grindplassen voor een uniek decor zorgen voor het OLS-2003, richtten honderden overwinterende ganzen er in korte tijd enorme schade aan. De ganzen hebben het vooral gemunt te hebben op de OLS-feestterrein, waar tot voor enkele weken nog bieten stonden. Stukken bieten zitten nog in de grond of zijn aan de oppervlakte komen te liggen. Dit blijkt de ganzen aan te trekken. Ze landen met honderden tegelijk op de pas ingezaaide feestweide, pikken de bieten op, maar trekken tegelijk ook gras uit. Bovendien trekken hun uitwerpselen dan weer een massa meeuwen aan.

Wim Rutten, voorzitter van schutterij St.-Martinus Kessenich:

“Wij hebben al op diverse plaatsen advies gevraagd, maar niemand kan ons helpen. Het zou hier gaan om een beschermde ganzensoort. Jagers inschakelen om ze te schieten, kan dus niet. Ook het plaatsen van lawaaiakanonnen zou niet helpen. Momenteel zit er dus niets anders op dan regelmatig naar het feestterrein te gaan om daar de vogels weg te jagen”. Wim Rutten gaat zelfs twee keer per dag, gewapend met een alarmpistool, de terreinen inspecteren. “Op die manier kan ik ze weggagen, maar soms zijn ze enkele uren later al weer terug” klaagt de voorzitter.

Ganzen zijn enorme slokoppes, die op korte tijd grote percelen kunnen afvreten. Zeker als ze met zo vele tegelijk ergens neerstrijken. De vzw OLS-2003 is dan ook op zoek naar een milieuvriendelijke manier om deze vogels zo ver mogelijk van de feestterreinen af te houden. Het zou immers een immens probleem worden als al het uitkomende gras tijdens de komende wintermaanden wordt weggevreten. Als het feestterrein in het voorjaar opnieuw ingezaaid moet worden, heeft het gras te weinig tijd om uit te groeien tot een degelijk tapijt dat op zondag 6 juli 2003 tienduizenden bezoekers moet dragen....

Schutterij weer muzikaal op de been

Met een serenade aan het feesten- de fluit- en trommelkorps maakte het drum- en lyrakorps van schutterij St.-Andreas Melick haar rentree in eigen dorp. Gedurende het afgelopen seizoen, waarin een dankbaar beroep kon worden gedaan op het fluit- en trommelkorps, hebben zich bij de schutterij enkele mensen aangemeld voor het bespelen van ondersteunend slagwerk. Nadat ook een instructeur werd gevonden, kon de wederopbouw beginnen.

Tijdens de wintermaanden is er voldoende tijd om hard aan verbeteringen te werken. Het oude repertoire staat volledig in de steigers en zal worden aangevuld met nieuwe werken. Als de weergoden mee willen spelen, zal het korps ook geregeld op straat te zien zijn, want ook op marcherend gebied valt er het een en ander bij te spijkeren.

MuTIG en de koningsvogel

“MuTIG und der Königsvogel” is wellicht de eerste Schutters-Krimi voor kinderen. Het 96 pagina's tellende spannende detectiveboekje werd uitgegeven door het Bezirksverband der Schützenbruderschaften. Krantenverslaggever en politiereporter Alf Beck is de schrijver en Birgitta Ronge zorgde voor de illustraties.

Het verhaal van de verdwenen koningsvogel en de jonge detectives Markus und Timmy, Izmit, Geena (MuTIG) speelt zich af in een klein plaatsje ergens in het Rijnland, waar schutterijen en schuttersfeesten evenzo bekend zijn en tot de cultuurbeleving behoren als in onze provincies.

Een verklarende lijst met het Schutters-ABC en extra informatie over het Schutterswezen zijn eveneens bijgevoegd.

Het boekje “MuTIG und der Königsvogel” is opgedragen aan de Bezirkspräses der Bruderschaften, Pfarrer Johannes van der Vorst. Uitgever Horst Thoren: “Deze Kinderkrimi heeft als doel om, middels een spannend verhaal, de lezer nieuwsgierig te maken voor het Schutterswezen.

Tevens willen we meer informatie verstrekken over het ontstaan van de kermis, de schutterskoning en het Schutterswezen”.

„MuTIG und der Königsvogel“ is uitgegeven bij Droste Verlag en is in de (Duitse) boekhandel te koop voor 7,60 Euro.




**Wij bieden u een totaalpakket aan diensten op het gebied van reizen.
Wilt u een heerlijke strandvakantie of gewoon een dagje er tussen uit
Kupers zorgt er voor!**

<p>Kupers Touringcars (tel. 0495-456600)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagtochten (voorjaar, zomer, kerst) • Dagtochten en meerdaagse reizen voor groepen • Luxe touringcarverhuur inclusief chauffeur • Volledig verzorgde Lourdes-reizen • Volledig verzorgde Tuinreizen 	<p>Kupers Reisinfo (tel. 0495-456605)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vliegreizen • Eigen vervoersreizen • Boot- en treinreizen
---	--

U ziet, voor al uw reiswensen kunt u bij Kupers terecht.

Uw garantie voor kwaliteit, service en veiligheid!

11^e LIMBURGS DAMES SCHUTTERSFEEST

Onder ideale weersomstandigheden startte op 15 september het 11e Limburgs Dames Schuttersfeest. Het werd een gezellig en vooral sportief schuttersfeest. Naar schatting 6000 mensen bezochten dit evenement. Het juiste aantal bezoekers is moeilijk te geven aangezien de inkom/entree gratis was. De deelnemers aan de optocht klaagden over de geringe belangstelling langs de optochtroute. Organisator schutterij St.-Laurentius Bocholt kijkt terug op een geslaagd LDS.

Opening

LDS-voorzitter Riet Fleuren-Swinckels: "Ondanks het feit dat het LDS pas 11 jaar bestaat, heeft het een niet meer weg te denken plaats verworven op de Limburgse Schuttersagenda". In haar openingstoespraak typeerde Gouverneur Hilde Houben-Bertrand de Belgisch-Limburgse dames als volgt: "De Belgisch-Limburgse dames wonnen vier jaar op rij het LDS. Het schieten zit onze dames kennelijk in hun genen". Bij de officiële openingschoten miste Gouverneur Houben voor het eerst. Bocholt's burgemeester Jos Michels miste trouwens ook.

Optocht

64 schutterijen hadden zich ingeschreven. Vijf schutterijen lieten verstek gaan (St.-Anna Opglabbeek, St.-Lambertus Molenbeersel,

St.-Petrus & Paulus Echt, St.-Petrus Kelpen-Oler en St.-Sebastianus Lommel). Niet opgenomen in de feestgids, maar wel aanwezig in de optocht was schutterij Suderwick uit de Duitse partnergemeente Bocholt.

Het aantal bezoekers langs de optochtroute viel tegen.

OLS-winnaar schutterij St.-Martinus Kessenich was de schutterij met het grootste aantal deelnemende leden in de optocht. De schutterij uit Kèsing liep er echter een beetje bedroefd bij. Ze hadden hier ook alle reden voor, want ze misten de trots van het OLS; d'n Um.

Wat was het geval: Op maandag 9 september werd de winnaar van het OLS-2002 ontvangen en gehuldigd in het Provinciehuis te Hasselt. Tijdens de toespraken was er tenminste één schutter die met iets anders bezig was. De ongehuwde schutter was meer geïnteresseerd in de schoonheid en de woorden van een dame. Eén moment van onoplettendheid en de eeuwenoude verleidingstruc van de dame werd schutterij St.-Martinus Kessenich daarna fataal. Met lege handen verliet daarna de terugreis naar Kessenich. Stille aanbiddingen in de week voorafgaande aan het LDS bij de Heilige Rita mochten niet baten. St.-Martinus Kessenich was daardoor gedwongen om zonder d'n Um deel te nemen aan dit LDS.

Schieten

Op de Damburg in Bocholt startten 192 damesdrietallen omstreeks 15.30 uur de strijd.

Riet Fleuren: "Doordat de dames nu ook mee mogen schieten op het OLS is er een kleine achteruitgang te zien van het aantal deelnemende schutterijen en het aantal damesdrietallen".

Na de eerste ronde waren er nog 98 damesdrietallen (49 Belgisch-Limburgse en 49 Nederlands-Limburgse) over. Bij het invallen van de duisternis telden we nog 55 damesdrietallen (27 Belgisch-Limburgse en 28 Nederlands-Limburgse) afkomstig van 16 Belgisch-Limburgse en 19 Nederlands-Limburgse schutterijen die terug zouden mogen komen voor de finale op 21 september.

Na de inschietronde hadden de dames tijdens deze eerste schietdag toen nog drie kavelronden kunnen schieten.

Deelnemersveld

Wanneer we de plaatsen bekijken waar de deelnemende schutterijen vandaan kwamen, zo constateren we voor Belgisch-Limburg een deelnemersveld uit beide schuttersbonden. De deelnemende schutterijen uit Nederlands-Limburg kwamen voornamelijk uit Midden- en Noord-Limburg. Uitzondering hierop vormde de Maastrichtse schutterij Garde des Tireurs de quartier vingt-huit. Het Belang van Limburg drukte een prachtige kleurenfoto op de voorpagina af van het koningspaar van schutterij Ons Genoegen Siebengewald.

Zenuwslopend

Op 21 september om klokslag 11 uur begonnen 55 damesdrietallen de tweede schietdag.

Onder grote belangstelling volgde daarna een zenuwslopend gevecht. Het was nagenoeg windstil, geschoten werd er tegen een grijze lucht. De zon liet zich nauwelijks zien.

Vóór de pauze van 13.00 uur werden vier ronden geschoten op bōlkes van 1½cm x 1½cm x 1½cm. Na de pauze werd geschoten op bōlkes van 1cm x 1cm x 1cm. Na één uur schieten op de kleine bōlkes waren er nog maar 25 damesdrietallen over. Rond 17.00 uur waren er nog maar 10 damesdrietallen in de race.



Het aantal bezoekers langs de optochtroute viel tegen.



In de langzaam invallende duisternis kon men de zenuwen steeds duidelijker horen. Bij de dames van St.-Amandus Opglabbeek stonden de zenuwen zelfs op springen nadat buksmeester Benny Roosen (tijdens de eindspurt) kwam vertellen dat alle kogels op waren. Schutterij St.-Hubertus Manestraat bracht redding en leende de ontbrekende twee kogels aan Opglabbeek. Ofschoon de dames van St.-Urbanus Maasniel als potentiële winnaars getipt werden, waren het de dames van het onopvallend schietend St.-Amandus Opglabbeek die uiteindelijk met de eer gingen strijken.

St.-Amandus Opglabbeek

Schutterij St.-Amandus Opglabbeek maakt momenteel goede tijden door. Tijdens het OLS-2002 behaalden de heren een eervolle tweede plaats. Schutterijvoorzitter Noël Casters is fier op zijn dames. Noël: "Heimelijk hebben we uitgekoken naar deze overwinning. Dankzij Anja Casters, Lut Feyen en Martine Spreeuwers mag schutterij St.-Amandus Opglabbeek in 2003 het Limburgs DamesSchuttersfeest organiseren.

We zullen een gezellig LDS-2003 organiseren aan De Kemp in Opglabbeek".

Uitslag

1. St.-Amandus Opglabbeek
2. St.-Urbanus Maasniel
3. St.-Martinus Niel bij As
4. St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-Lille
5. St.-Oda Boshoven
6. St.-Anna Voorshoven
7. St.-Catharina Beek-Bree
8. St.-Catharina Beek-Bree
9. St.-Martinus Niel bij As
10. St.-Sebastianus Puth.

Het opnieuw winnen van het LDS-2002 door een Belgisch-Limburgs damesdrietal betekent dat de Ut voor het vijfde jaar op rij in Belgisch-Limburg blijft.

Bemerkingen

Organisatorisch zat het 11^e LDS goed in elkaar. Er was gerekend op meer bezoekers langs de optochtroute en op de schietweide.

Er waren in totaal 10 wc's beschikbaar. Vijf wc's waren echter verstopt. De dames moesten de overblijvende wc's delen met de heren. Veel heren zochten de oplossing in "Wildplassen".

Veel kritiek was er ook nu weer op de schandalig hoge prijzen van de

eetwaren. Het toenemend aantal koelboxen op schuttersfeesten is hét bewijs dat er iets grondigs mis op dit gebied.

In zijn voorwoord bij de "Uitslagen van het OLS-2002" stelt de secretaris van het OLS-Feest het volgende: "Eén opmerking meen ik te moeten plaatsen n.l. het eetgebeuren. Er zijn producten die veel te duur zijn, want de eettent is zich aan het verplaatsen van de feestweide naar de parkeerterreinen".

De President van de OLS-Federatie heeft tijdens de najaarsvergadering toegezegd te zullen zorgen voor een betere prijs-kwaliteitverhouding op elk volgend OLS-feest. De stichting LDS zou zich bij deze toezegging kunnen aansluiten.

Genen

Het Limburgs Dames Schuttersfeest heeft zich van meet af aan ontpopt als een schuttersfeest dat volkomen in lijn ligt met de rest van het Limburgse Schutterswezen. Meer dan eens schoten vader en zoon in hetzelfde OLS-zestel. Bij het LDS zagen we al vaker moeders en dochters opgesteld staan in hetzelfde damesdrietal. Het wachten is nu op een drietal samengesteld uit een grootmoeder, moeder en een (klein-)dochter.

Gouverneur Hilde Houben-Bertrand had gelijk toen ze zei: "Het zit kennelijk in hun genen".

Wim Pijpers.



Het winnende damesdrietal van schutterij St.-Amandus Opglabbeek.

(Foto Paredis, Marc)

NIEUWE BOEKEN

DRIE MAAL VAN AUTENBOER

Van de hand van dr. Eug. van Autenboer zijn recent drie nieuwe pennenvruchten verschenen.

In het Limburgs Schutterstijdschrift van juni 2002 hebben we u voorgesteld aan Eugeen van Autenboer, opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen (de functie is vergelijkbaar met die van de Federatiepresident). Onder de koepel van de Hoge Gildenraad vallen 73 gilden, die van voor het jaar 1800 dateren en die schieten met vijf wapens (handboog, voetboog, kleine kruisboog, St-Jansboog en buks). De gildenfeesten vinden bij bijzondere gebeurtenissen plaats, zoals jubilea of keizerfeesten. Eens in de vijf jaar wordt het Landjuweel als schuttersfeest georganiseerd.

De gepromoveerde doctor in de geschiedenis Van Autenboer heeft al vele boeken en artikelen op zijn naam staan over de geschiedenis van het schutters- en gildenwezen en met name van de Kempische schuttersgilden. Recent heeft de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria in samenwerking met het Stadsarchief van Turnhout drie nieuwe werken van de auteur uitgegeven. Van deze Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring is dr. Eugeen van Autenboer bestuurslid en secretaris geweest. De presentatie van de nieuwe boeken heeft onlangs op 26 september

in het Taxandriamuseum te Turnhout plaatsgevonden. Het zijn de volgende werken:

1. De eerste uitgave bestaat uit twee boeken en is een bundeling van diverse artikelen: *Verspreide opstellen over schutters en redrijkers*: deel I over de schutters en deel II over schutters en redrijkers.

Zoals vermeld heeft Van Autenboer reeds vele artikelen geschreven voor even zovele tijdschriften of als boekbijdragen. Veel vernieuwend bronnenonderzoek ligt hieraan ten grondslag, waardoor de artikelen een groot belang hebben.

Omdat de diverse tijdschriften waarin is gepubliceerd niet allen even eenvoudig voor eenieder bereikbaar zijn, is besloten tot een afzonderlijke uitgave in gebundelde vorm van 41 goedgedocumenteerde artikelen van Van Autenboer. Deze zijn verschenen in twee delen. Beide delen samen kosten Euro 20 excl. porto.

2. Het derde boek, dat in 2002 is verschenen gaat over: *De Schutterswedstrijden der Brabantse gilden in de 17e en 18e eeuw*.

Dit is een vervolg op de in 1996 uitgegeven studie naar de schutterswedstrijden in eerdere eeuwen, van 1300 tot 1600, in het voormalige hertogdom Brabant, waar ook de

stad Maastricht indertijd toe behoorde.

Dit boek kost Euro 10 excl. porto (deel 1 uit 1996 is op aanvraag nog verkrijgbaar).

Porto per boekdeel bedraagt binnen België Euro 2 en voor 't buitenland Euro 2,50.

Alle werken kunnen besteld worden door overboeking van de kosten van boek (-en) en porto op rekeningnummer 230-0197250-69 van Taxandria-Turnhout. Contactadres voor nadere informatie: Taxandria, p/a Deken Adamsstraat 41, B-2300 Turnhout België.

Luc Wolters

VERDER VERSCHENEN IN 2002

De Meester E. Doelschieten, vroeger en nu te Sinaai, Sportrevue (4): 186-188.

Dedapper J. Komt de eerste vrouwelijke tamboer echt uit Vlimmeren?. De Knaap 37 (144): 2.

Koninklijke St.-Jorisgilde Meerle. De Knaap 37 (144): 12-13.

Smet A. Keizerlijk Gilde St.-Sebastiaan Sint-Niklaas (1526-2001). Sportrevue (4): 145-150.

Smet A. 2001. Koninklijk Gilde St.-Sebastiaan Sinaai. Sportrevue 2: 100-103.

Smet A. en Van Landeghem A. 2001. Koninklijk Gilde St.-Sebastiaan Belsele (1661- ...). Sportrevue 2: 56-58.

Van Autenboer E. 2001. De koning stapt over het vaandel. Volkskundige kroniek 9: 197.

Van Autenboer E. Zorgzame eerbied voor de documenten uit het verleden der gilden. Volkskundige Kroniek 10: 23-24.

Van Autenboer E. De Hoge Gildenraad der Kempen in het goud. Volkskundige kroniek 10: 145-154.

Van Heyst J, Vermeeren M. De Koninklijke St.-Sebastiaansgilde van Poppel. De Knaap 37 (144): 5-6.

Het Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo anno 1596 is aangesloten bij de Hoge Gildenraad der Kempen. Bij dit schuttersgilde wordt met de handboog geschoten, wordt gevendeld en zijn er nog eeuwenoude dansen te zien, zoals die tussen de gildenbroeders met de gildenzusters of de oude stokkendans, de zogenaamde Trawantel. In Westerlo werd in 2002 het Kempisch gildenfeest gehouden bij gelegenheid van het gouden jubileum van de Hoge Gildenraad.



SCHUTTERS-GILDEN OP BEDEVAART MARIA-OORD FATIMA EN 'T GRAF VAN APOSTEL JACOBUS IN SANTIAGO – door Luc Wolters –

Na de indrukwekkende bedevaartreis naar Rome in het Heilig Jaar 2000, stond na twee jaar wederom een grote bedevaart op het programma. Ditmaal twee hoofddoelen: het Portugese Fatima, waar Maria in 1917 een aantal malen verschenen is en de eeuwenoude pelgrimsstad Santiago de Compostela in het Spaanse Galicië, waar de apostel Jacobus begraven is. De Stichting Pelgrimage zorgde voor de organisatie. Met 500 personen, gildenbroeders en -zusters, schutters en medereizigers, werd de 12-daagse reis aanvaard. Zo gingen elf bussen op weg. Hieronder een verslag van een reis met vele indrukken.

Fatima en Maria

Het eerste hoofddoel op de reis was het Portugese Fatima. In 1917 was de Hl. Maagd Maria hier in de maanden mei tot en met oktober telkens op de 13e van de maand aan drie eenvoudige kindertjes verschenen, die hun schapen en ezels aan het hoeden waren.



In Fatima verscheen Maria. Hier het gekroonde beeld van Maria met de rozenkrans.



Opmars door schutters en gildenbroeders naar de kerk in Fatima.

Deze gebeurtenissen veranderden het dorpje Fatima compleet: sindsdien zijn er vele pelgrims naar toe getrokken om te bidden en te bedanken. Er is op de plek waar de verschijningen hebben plaatsgevonden een kerk gebouwd met een grote gaanderij aan een immens groot plein. Alle wegen vol met souvenirwinkels met religieuze parafernalia leiden naar dit plein toe. Jaarlijks trekt dit bedevaartsoord circa vier miljoen mensen, met name om te danken voor verkregen gunsten. De Portugezen, die van deze dankzegging een zware boetedoening maken, leggen de laatste halve kilometer zelfs op hun knieën af.

Schutters in Fatima

De gildenleden en schutters namen au grand complèt deel aan een viering in de Verschijningskapel in Fatima. Een uit de Nederlandse groep samengesteld koortje zong Nederlandse en Latijnse gezangen voor het uit vele nationaliteiten bestaande publiek.

's Avonds werd wederom in gildenkledij deelgenomen aan de lichtprocessie, die met brandende kaarsen en ter begeleiding van het hoge

Mariabeeld over het grote plein trok. Om het Mariabeeld te dragen waren gildenbroeders geselecteerd. Voorafgaand aan de lichtprocessie werd de rozenkrans gebeden.

De kruisweg

's Anderendaags werd met een kleinere groep de kruisweg gelopen. De liefvallige 83-jarige zuster van de Dominicanessen, die onderdak boden aan de pelgrims, bood aan de route mee te lopen en toelichting te geven op de verschijningen aan de herderskinderen. Bij elke kruiswegstatie werd een overweging gehouden en allengs werd ook meer duidelijk over de gebeurtenissen in 1917.

De Maria-verschijningen werden vooraf aangekondigd door een engel, die de ene keer in het bos en de andere keer bij de waterput verscheen. Later verscheen Maria zelf aan de herderskinderen met een tweeledige boodschap: ze vroeg de kinderen gedurig hun eigen bestaan te aanvaarden, in eenvoud en tevredenheid. Toch werd deze kinderen gevraagd zich ook in te zetten voor de vrede.



Maria verscheen in 1917 gedurende een aantal maanden achtereen aan een drietal eenvoudige herderskinderen en vroeg hen om voor de wereldvrede dagelijks de rozenkrans te bidden. Zij heten de zienertjes van Fatima.

Op dat moment woedde namelijk de Eerste Wereldoorlog. Maar hoe konden de kinderen dat doen? Welnu, gewoon door regelmatig de rozenkrans te bidden met de beste intenties.

Over de herderskinderen

Twee van de kinderen, Francesco en Jacinta, overleden binnen enkele jaren na de verschijningen. De 3e, Lucia leeft nu nog, is 95 jaar oud en is reeds lang geleden ingetreden in een klooster.

Na de kruisweg leidde de zuster de groep naar het begin van het dorpje, naar de huisjes waar deze kindertjes geleefd hebben. Zo kreeg men een goed beeld van de eenvoudige en armoedige omstandigheden van deze Portugese streek in 't algemeen en van de herderskinderen in 't bijzonder.

De eenvoud van de kruisweg en de stille getuigen van de verschijningen in dit oord maakten indruk en nodigden uit tot bezinning.

Een spontane collecte voor de parmantige zuster werd niet eerder geaccepteerd, dan nadat ze de groep, die in deze hitte de tocht had gelopen, getraakteerd had op water of limonade. De uitbaatster van het armoedige kraampje met limonade was per slot een nicht van de herderskinderen, waardoor de collecte toch het goede doel bereikte.

De kathedraal van Santiago de Compostela. De enorme façade aan de voorzijde van een prachtige kerk, sinds de vroege Middeleeuwen het einddoel van vele pelgrims.



Stichting Pelgrimage

De organisatie van de reis lag in handen van de Stichting Pelgrimage, een initiatief dat is voortgekomen uit de zeer succesvolle gildenpresentatie in 1990 in Rome.

Inmiddels zijn er om de twee jaar reizen georganiseerd, naar Rome, Santiago, Lourdes, Fatima, Polen en Tsjechië. De hotels op de reis waren goed en afwisselend: de ene keer was het een statig Spaans hotel met grandeur, waar 's avonds luid de Spaanse muziek klonk en er met zuidelijk temperament door seniorita's en senores gedanst werd. De andere keer werd ingekwartierd in een Dominicanessenklooster, waar stevige kost werd opgediend en dat degelijkheid maar ook zusterlijke warmte uitstraalde.

Twee jaar van voorbereidingen gingen aan de reis vooraf: locaties bekijken, afspraken maken en overleg plegen met de reisorganisatie.

De reistechnische verzorging van deze reis lag in handen van Pelikaan Reizen in Zevenbergen. Door de opzet van een busreis kunnen er vele contacten over en weer gelegd worden met busgenoten en overige reisgenoten. Bovendien was er voorzien in een aantal priesters, dat meereisde, participeerde in de Hl. Missen en in enkele gevallen als geestelijk adviseur of gildenpriester aan een schuttersgilde verbonden waren.

Gildenmis in Santiago

Ook in Santiago de Compostela werd een plechtige Mis met schutters- en gilde-eer gevierd.

's Zondagsmorgens markeerde de lange stoet compleet in tenue met tamboers, bazuinblazers, vlaggendragers, keizers, koningen, gildenbroeders en -zusters en vendeliers. Op het grote plein voor de statig oprijzende kathedraal namen de vendeliers hun plaatsen in om de traditionele vendelhuide te brengen. Met de roffelende diepe trommen en met de wapperende dun-doeken werd de eeuwenoude pelgrimsstad en haar heiligdommen van de apostel Jacobus geëerd.

Hierna was er enige verwarring om tijdig de gildenleden bij de dienst te betrekken en over de mate van participatie van de gildenpriesters aan de Nederlandse Mis. Oorzaak was het eigenzinnige optreden van een Spaanse kerkvorst, die niet alle gewenste afspraken wenste na te komen.



In het zwaar vergulde barokke hoogaltaar is het beeld van de patroonheilige en apostel Sint Jacobus de Meerdere (Santiago) geplaatst. Hij houdt de pelgrimsstaf vast.



In de kathedraal van Santiago wordt het enorm grote wierookvat direct voor het altaar door een aantal speciaal daartoe aangewezen mannen in gereedheid gebracht. Hierna zal het aan een lang touw van plafond tot plafond slingeren.

Los hiervan vond er een indrukwekkende zesherenmis plaats in de imposante pelgrimskathedraal van Santiago. En om op deze historische plek onder het wakend oog van het reusachtig grote beeld van Sint Jacobus een Eucharistieviering in schutters- en gildentenu te kunnen houden, dwingt eerbied af.

Tijdens de consecratie werd de trom geroffeld en het vendel voor het altaar gezwenkt.

Slingerende wierookvat

Na afloop van de dienst was er nog een hoogtepunt: het slingeren van het wierookvat. Dit manshoge zilveren vat met wierook hing aan een touw van zeker tien meter lang aan een katrol aan het plafond.

Een aparte groep van 7 mannen in donkerrode pij bracht vaart in het wierookvat dat op volle snelheid gebracht werd en aan het lange touw van de ene uithoek van de kerk tot de andere werd gezwenkt. Feilloos soms rakelings voor het altaar langs, over de hoofden van de vele bezoekers, zwierde het vat met de gloeiende wierook van het linker tot het rechter plafond. Een magniefiek schouwspel. Naar verluidt was dit niet louter een stukje folklore maar had het ook een duidelijke functie: de pelgrims kwamen sinds eeuwen na maandenlange voettochten in Santiago aan, hadden zich onderweg onvoldoende

kunnen verzorgen en stonken een uur tegen de wind in. Het wierookvat diende zagezegd als geurverfrisser en verspreidde een onmiskenbaar tot de kerk behorende reuk.

Limburgse schutter

Tussen alle Brabantse gildenbroeders konden we slechts één Limburgse schutter ontwaren. Ondanks het feit dat de bedevaart open stond voor alle gilden en schutterijen, blijken de Brabanders de fervente bedevaartgangers te zijn. Uit Gelderland geen respons, uit Limburg enkele deelnemers en een enkele schutter, die over belangstelling niet te klagen had in zijn opvallend militaire uniform en gastvrij in de Brabantse gelederen opgenomen werd.

Deelname uit Limburg

Na afronding van deze indrukwekkende reis werden er initiatieven ontplooid om te bezien of er ook onder de Limburgers en onder de Limburgse schutters in 't bijzonder interesse bestaat om aan dergelijke bedevaarttochten deel te nemen. Met de huidige opzet van de reis kan enerzijds in de te bezoeken plaatsen het schutterswezen uitgedragen worden en kan op de voor schutters eigen wijze eer gebracht worden aan de hen dierbare relieken van hun geloof.

KONINGINNEJURKEN en BRUIDSJURKEN

Alleen nieuwe jurken, 300 stuks,
minder dan de helft van de winkelprijs.

VERKOOP OP AFSPRAAK

Avond-, cocktail- en koninginnekleding.
Open: ma. en do. van 13-17 uur;
za. van 10-16 uur.
's Morgens bellen (043) 604 13 02

LOUISE MODE

Vroenhof 10 - Valkenburg-Houthem
(zie ook Gouden Gids)

MULTICOPY

DRUKWERK • KOPIEEN • DIGITAAL NETWERK

Nobelstraat 23 • 6411 EK Heerlen
T: 045 - 571 30 67 • F: 045 - 571 59 71
heerlen@multicopy.nl

Meerssenerweg 93 • 6222 AJ Maastricht
T: 043 - 363 79 94 • F: 043 - 352 13 57
maastricht@multicopy.nl

Beekstraat 59 • 6001 GH Weert
T: 0495 - 54 77 77 • F: 0495 - 54 79 96
weert@multicopy.nl



Wapenmakerij HENDRIX

jacht- en schietsport

Zandterweg 6, 5973 RC Lottum
Tel. 077 - 366 24 29 – Fax 077 - 366 34 00
E-mail: info@wapenmakerij.nl
Website: www.wapenmakerij.nl

NIEUW!!! WAPENKASTEN

voor het veilig opbergen van uw schutterijbuksen

Uit voorraad leverbaar **SCHUTTERIJBUKSEN**
fabrikaat MICHEL HENDRIX

Tevens verkrijgbaar: Kruit o.a. muiden TP 103, VECTAN BA10
Slaghoedjes o.a. Fiocchi, Hirtenberg, Rio en Cheddite; Hulzen Caliber 12.

Eén apparaat voor alle handelingen, voor het herladen van uw munitie.

Verder alle benodigdheden voor het herladen en onderhouden van uw buksen.

Ook voor reparatie, aanpassing of een grote controlebeurt van alle merken buksen bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor meer advies kunt u altijd contact met ons opnemen. Tot ziens in Lottum.



Anderzijds doen de deelnemers veel indrukken op in de kring van een fijn en gelijkgestemd gezelschap en worden zij voorzien van een goede verzorging. Een breed gedragen Limburgse participatie aan een bedevaart van het schutters- en gildenwezen staat niets meer in de weg. Bij gebleken interesse zal hier door of namens de OLS-Federatie nadere invulling aan gegeven worden door aansluiting te zoeken bij de Stichting Pelgrimage, die thans nog voornamelijk gedragen worden door de Brabantse schuttersgilden.



De stoet van schutters en gildenbroeders trok door de eeuwenoude pelgrimsstad Santiago en oogstte veel bijval. Hier de kop van de groep met van links een aantal vaandel-dragers, tamboers en de drager van een standaardvaandel.

Op het grote plein voor de kathedraal wordt de vendelhulde gebracht. In een grote kring van belangstellenden wordt gevendeld, een plaatje dat niet alleen door veel toeristen werd vastgelegd, maar dat ook 's anderendaags in de lokale Spaanse krant kwam.

Avanzada de visitantes en Compostela

A Catedral Las mayores aglomeraciones se produjeron en el entorno de la catedral durante la celebración de las misas

B Ensanche El Ensanche estuvo prácticamente deshabitado durante todo el día, hasta la llegada de los estudiantes




Los peregrinos posan agrupados en las escaleras de la plaza de Platerías antes de acceder a misa Uno de los holandeses demostrando su habilidad con la bandera

ZONA MONUMENTAL

Santiago regresó a la Edad Media

► Una expedición de medio centenar de miembros de asociaciones holandesas ataviados con trajes históricos y portando banderas gremiales puso la nota de color en el casco histórico ► Después de desfilar por las calles y posar formados en las escaleras de Platerías, asistieron a la misa de una

REDACCIÓN • SANTIAGO medio centenar de holandeses, ataviados con los trajes tradicionales asombro de las numerosísimas personas que durante toda la mañana manejo de las banderas. Con una sitantes que ayer acogió Santiago y

GESLAAGD MARKETENTSTERTREFFEN IN MAASBRACHT

Zondag 10 november organiseerde schutterij St.-Andreas Maasbracht, i.s.m. de Stichting Marketentsters en Soetelaersters, een uiterst geslaagd Marketentstertreffen.

Vanaf 9 uur werden de marketentsters (en de begeleidende heren) ontvangen in het Baekerhoes in Maasbracht-BEEK. Niet alleen marketentsters uit de beide Limburgen, maar ook uit het Gelderse Didam en Groesbeek, hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan deze dag.

Het werd een lang bont lint van marketentsters en genodigden (waaronder OLS-president Frans Wolters, de burgemeester van Maasbracht en Europees Schutterskoning Harrie Ketels uit Didam) dat zich naar de kerk in Maasbracht begaf om daar samen de feestelijke mis bij te wonen.

De H. Mis werd geleid door pastoor Creemers van Maasbracht, geassisteerd door de eerwaarde paters van Montfoort en de aalmoezenier der Marketentsters, Pater Karel de Wilde.

Het werd een mis waarbij de rol van de marketentster en de rol van de vrouw binnen het schutterswezen op de voorgrond stond. Met name de preek van pater Karel de Wilde was doorspekt met zijn typische humor. Daardoor kreeg de mis een luchtig karakter.

De marketentsters van St.-Andreas Maasbracht vervulden een actieve rol tijdens de H. Mis. Zij zorgden o.a. voor de voorbeden en het gereedmaken van de offergaven.

Voor een extra cachet zorgde de aanwezigheid van een suisse. Een suisse was vroeger belast met de handhaving van de orde en discipline gedurende de mis, het in- en uitgeleiden van de priesters en het aanwijzen van de plaatsen in de kerk.

Na afloop van de kerkdienst trok het gezelschap, voorafgegaan door de organiserende vereniging, in optocht terug naar het feestlokaal. Daar aangekomen werd een uitstekend verzorgde lunch genuttigd.

Na de lunch moesten de heren echter de zaal verlaten. Zij werden naar een andere lokaliteit gebracht, waar zij een alternatief programma kregen aangeboden in de vorm van een heuse maffia-casino-middag. Dit programmaonderdeel viel bij de meeste heren goed in de smaak. Onder het genot van een goed glas bier of fris kon men zich naar hartelust uitleven aan de roulettetafel of aan de blackjacktafel in een echt (il-) legaal casino zonder dat de beurs getrokken behoefde te worden. Ook hier een compliment aan de organiserende vereniging, die had gezorgd voor een plezierig programma voor de heren.

De marketentsters in de feestzaal werden gedurende de middag getraakteerd op een vrolijk programma, gepresenteerd door niemand minder dan de bekende Limburgse buutteredner Pierre Cnoops uit Maasbracht. Pierre knoopte het programma op zijn geheel eigen humoristische wijze aaneen.

Nadat de heren weer in de zaal terug waren van hun "uitstapje" in het casino, werd de gehele zaal op zijn kop gezet door één van de grootste stimmingsartiesten uit onze provincie. Niemand minder dan Big Benny. Benny kreeg de hele zaal op de stoelen met al zijn bekende hits en er werd volop meegedaan aan de polonaise. Kortom een geweldige afsluiting van een zeer geslaagd amusementsprogramma.

Tot slot nam Lies Nieling, voorzitter van de Stuurgroep Marketentsters en Soetelaersters, het woord. Namens alle aanwezigen dankte Lies schutterij St.-Andreas Maasbracht voor de puike organisatie.

Vervolgens werd de organisatie van het Marketentstertreffen 2003 overgedragen aan schutterij St.-Martinus Vaesraede. De marketentsters, de voorzitter en de commandant van Vaesraede namen symbolisch het marketentstervaatje over van Maasbracht.

Schutterij St.-Martinus Vaesraede zal zich nu bezig gaan houden met de organisatie van het marketentstertreffen op zondag 16 november 2003 in Vaesraede.

Lies Nieling riep alle dames op om in 2003 naar Vaesraede te komen voor het bijwonen van het volgende Marketentstertreffen. Lies sprak tevens de hoop uit dat er dan nóg meer marketentsters aanwezig zullen zijn.

Tenslotte vond er nog een tombola plaats met een groot aantal prijzen.

Het was een lange, maar geslaagde dag waar veel marketentsters met plezier aan terug zullen denken. We kunnen alleen maar zeggen: Bedankt schutterij St.-Andreas Maasbracht.

Schutterij St.-Martinus Vaesraede veel succes met de organisatie in 2003.



BIELEMANNEN- EN SAPPEURSTREFFEN

Bielemannen- en sappeurstreffen

Op 28 september j.l. organiseerde schutterij "St. Stephanus" Dieteren het jaarlijkse Bielemannen- en Sappeurstreffen. Mede door de medewerking van alle deelnemers en supporters mogen wij dit festijn in alle opzichten geslaagd noemen.

Niet minder dan 36 Bielemannen en Sappeurs hadden zich voor deze dag ingeschreven waaronder ook de Jeugdbielemannen van schutterij St.-Sebastiaan Schimmert en van St.-Stephanus Dieteren.

van de "Old Stars Rivavel Band", die bestaat uit oud-drumbandleden van schutterij St.-Stephanus, een korte optocht door Dieteren te maken. Het was een prachtig gezicht om zoveel Bielemannen en Sappeurs in optocht voorbij te zien marcheren en defileren.

Na aankomst op het wedstrijdterrein moesten alle deelnemers volgens een vastgesteld schema de diverse spellen en wedstrijden afwerken (boomstamzagen, nagelen, darten, windbuksschieten, biervatillen, worsthakken, skhindernis,



Het weer was perfect en het werd een ongedwongen en gezellige happening waarbij de contacten tussen Bielemannen en Sappeurs een van de belangrijkste aspecten was. We hebben met z'n allen kunnen genieten van de spellen en wedstrijden die waren opgezet. Ook de afsluiting met de gezamenlijke maaltijd vormde een mooie afsluiting van het geheel.

Na de ontvangst van de deelnemers met koffie en vlaai in het "Sjöttegeboew" maakten de deelnemers zich op om, onder begeleiding



behendigheids spel, golfspel, boogschieten en balanceerspel). Op alle onderdelen kon men, hetzij door de snelste tijd, hetzij door het behalen van punten, scoren.

Nadat alle wedstrijden waren gespeeld en de punten waren geteld kwamen als uiteindelijke winnaars de Sappeurs van St.-Jan Grubbenvorst uit de bus. Daarmee werden zij niet alleen winnaar van de wisseltrofee maar tevens kregen zij het recht om het Bielemannen- en Sappeurstreffen 2003 te organiseren. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd die bestond uit o.a. spek, braadworst, koteletten, boerenstamppot, wortelstamppot en zuurkool, een echte degelijke maaltijd voor de stoere Bielemannen en Sappeurs.

Tot volgend jaar op 27 september bij St.-Jan Grubbenvorst.

Th. Hoorens.



ONDER DE SCHIETBOOM

St.-Jan Baexem I

Tijdens het traditionele koningsvoegelschieten op 30 april werden vijf jubilarissen in het zonnetje gezet. Maar liefst vijf vrouwelijke schutters, waarvan drie geweerdragers, waren 25 jaar lid van schutterij St.-Jan Baexem. Deze dames ontvingen de zilveren OLS-medaille met de bijbehorende oorkonde. De uitreiking geschiedde door Chris Corsten, bestuurslid van de schuttersbond EMM. Op de foto v.l.n.r.: Elly Sillekens-Verkoelen, Mia van Pol-Leunissen, Annet Scheepers-Ottenheim (koningin in 2001), Annie Linssen-Mackus en Hennie van Bilssen-Nies.

Geiteclub Iris 2

De jury van het comité 'Dae haef de vogel aafgesjaote' is er niet in geslaagd een winnaar aan te wijzen tijdens het OLS-2002. Wel waren er weer schietbomen die als lucifers afknapt en schutters die op het verkeerde bolke schoten etc., doch helaas geen echte pure humoristische voorvallen. Dus geen prijsuitreiking dit jaar. Maar wat te denken van het volgende: de organisatie zal samen met de OLS-Federatie alle schutterijen selecteren die in de afgelopen 100 jaar nog nooit het OLS hebben gewonnen. Iemand van het federatiebestuur zal dan uiteindelijk een schutterij uit de hoge hoed toveren die de geldprijs van 115 Euro in ontvangst mag nemen.

St.-Severinus Grathem 400 jaar

Het vierde eeuwfeest behelste voor de Grathemse schutterij St.-Severinus het gastheerschap voor een aantal festiviteiten. Zo organiseerde het schuttersgezelschap een avond met optredens voor de jeugd, was er op de zaterdagavond een Hl. Mis met feestavond in de tent en verwelkomde Grathem op de zondag de schutterijen van de bond EMM voor deelname aan het bondsannex jubileumschuttersfeest. De schuttersdrumband van St.-Severinus bracht enkele speciaal ingestudeerde stukken ten gehore tijdens de Eucharistieviering, en deed haar reputatie als concertrijp mu-



ziekgezelschap eer aan. Pastoor Van der Zee zag in de jarige schutterij een belangrijke pijler voor het Grathemse gemeenschaps leven. Na de dienst maakten vele verenigingen en Grathemers hun opwachting om St.-Severinus met haar jubileum te feliciteren. Een van de felicitanten was de heer J. Truijen, waarnemend burgemeester van Heijthuisen. Die bracht niet alleen hulde namens de gemeente, maar ook namens Hare Majesteit Koningin Beatrix, die het had behaagd aan schutterij St.-Severinus de koninklijke erepenning toe te

kennen. Na deze huldeblijken vond de presentatie plaats van het jubileumboek. Peter Roost had hierin de verenigingsgeschiedenis ver-
eeuwigd.

Het tweede deel van het boek handelt over de Thornse schuttersreglementen anno 1499. Dit onderwerp, dat ook in een lezing voor de vrienden van Thorn werd toegelicht, mocht aldaar op grote belangstelling rekenen.

De Grathemse schutterij mag aldus terugzien op een geslaagde jubileumviering.

Luc Wolters



Wvd. burgemeester Truijen brengt de Grathemse schutterij behalve zijn felicitaties ook de koninklijke erepenning. Voorzitter J. Coolen kijkt met bewondering.

St.-Antonius & Sint Petrus Baarlo

Zondag 25 augustus was het koningsschieten van schutterij St. Antonius & St. Petrus Baarlo.

Nadat 's morgens de oude koning Jo Kessels was afgehaald en de levende en overleden leden van de schutterij in de kerk en op het kerkhof herdacht waren, gingen de plechtigheden verder op het schuttersterrein.

Om 15.30 uur werd begonnen met het koningsschieten. De oude koning opende het schietgeweld gevolgd door burgervader Clemens Brocken, onze beschermvrouwe Lia Brocken, Wethouder Lei Willems, Wethouder Giel Keulen en Wethouder Wim Hermans. Hierna begonnen maar liefst 30 leden te schieten om de koningstitel.

Om 16.50 uur, na 86 schoten was de nieuwe koning bekend; Johan Heldens. Deze jongeman van 19 jaar is hiermee een van de jongste koningen die de schutterij in zijn historie heeft gehad. Johan is vanaf juni dit jaar lid van de vereniging en mag zich voor het seizoen 2003 koning noemen. Iets waar andere leden, die al vele jaren lid zijn en al net zoveel jaren voor strijden, best jaloers op zijn.

Ook een unicum was het feit dat er meteen al een koningin in vol ornaat was om hem terzijde te staan. Zo zal Johan Heldens en Sindy Peeters als koningspaar de manschappen van de schutterij komend seizoen voorgaan in hun activiteiten.

Schuttershuwelijk Heerlerheide

Voor 't eerst in de geschiedenis van kon. schutterij St.-Sebastiaan Heerlerheide trouwden op vrijdag 30 augustus twee leden met elkaar.

De bruid Laurence Vrolings is marketenster en bruidegom Ralph Degens is tamboer. Laurence was enkele jaren geleden de eerste vrouw, die lid werd van de schutterij.

Momenteel maakt zij er met een groep van vier marketentsters deel van uit.

Op het moment dat het bruidspaar na de huwelijksinzegening in de St.-Corneliuskerk naar buiten kwam, vormden de schuttersleden een erehaag voor het bruidspaar en daverden vijf kamerschoten.

Ook tijdens de receptie brachten de schutters in volledig tenue een serenade.

St.-Barbara Leveroy

Op uiterst bescheiden wijze vierde de schutterij en de drumband haar 375-jarig bestaan in het weekend van 30 augustus - 1 september. Zo was er o.a. het hele weekend door een expositie van de schutterij en haar drumband. Volgens de oudste, nog bestaande zilveren plaat, werd de schutterij opgericht in 1627. In de zestiger jaren van de vorige eeuw won deze schutterij maar liefst drie keer het OLS in een tijdsbestek van 7 jaar.

Schutterij en Drumband St.-Barbara Leveroy telt thans 80 leden.

ZLSB

Twee schutterijen viel de eer te beurt om voor het seizoen 2002 de beste zestallen te hebben van de Zuid-Limburgse Schuttersbond.

Voor de A-zestallen was dit St.-Sebastianus Margraten met 149 punten, gevolgd door de Kon. Schutterij St.-Sebastianus Voerendaal en St.-Mauritius Strucht ieder met 139,5 punten.

Bij de B-zestallen was dit de Kon. Schutterij St.-Sebastianus Voerendaal met 158 punten, gevolgd door St.-Joseph Vijlen met 158 punten en St.-Sebastianus Margraten met 153 punten.



A-zestallen van St.-Sebastianus Margraten en van de Kon. Schutterij St.-Sebastianus Voerendaal.

St.-Jan Baexem II

Peter Schijven uit Baexem heeft in het kader van de cursus documentatie fotografie gedurende twee jaar de activiteiten van schutterij St.-Jan Baexem op de voet gevolgd. Hij heeft getracht om een zo breed mogelijk beeld te presenteren van de diverse aspecten uit het Limburgse Schutterswezen. Schijven maakte 1200 foto's tijdens het OLS-2001 en het OLS-2002. Een selectie van deze foto's was gedurende de maand september te bezichtigen in het Molenhuisje te Baexem. De foto-expositie droeg de naam: "Schutters geef acht".

St.-Willibrordus Obbicht

Op 7 september hield de schutterij haar jaarlijkse koningsvogelschieten. Nadat de oude koning, Peter Lemair, aan het schutterslokaal was afgehaald werd hij naar de schietaccommodatie aan de Maas begeleid.

Na het openingsschot door Pastoor Porteners en de openingsschoten door de genodigden, brandde een felle strijd los. Bij het 121^e schot viel de vogel van zijn voetstuk en kon geweerdrager Piet Beks voor de eerste maal in zijn schuttersloopbaan tot koning gekroond worden. Fluitiste Karin Lucas zal Piet bijstaan als koningin.

Het Koningsbal werd tot in de kleine uurtjes gevierd. Wij feliciteren Piet en Karin.



Grevenbicht

De schutters van de twee Grevenbichtse schutterijen Eendracht en het H. Kruis hebben op 8 september het gezamenlijke koningsvogelschieten gehouden.

Na een spannende strijd was het Jos Knops (Eendracht) die met het 93^e schot de vogel naar beneden haalde en zo de koningstitel 2003 voor zich opeiste. Koning Jos zal volgend seizoen vergezeld worden door koningin Sascha Pelzers.

Bij het H. Kruis had kastelein Alexander Cremers de sterkste zenuwen. Hij eiste de koningstitel 2003 op bij het 117^e schot. Zijn kersverse echtgenote Chantal Cremers-Arntz zal hem vergezellen als koningin.

Foto: V.l.n.r.: Sascha Pelzers, Jos Knops, Alex Cremers en Chantal Cremers-Arntz.

Dreiländereck Merkelbeek

Schutters, Schützen en tireurs van de drie landen kwamen bijeen in Merkelbeek, waar op 8 september 2002 het Dreiländereck-schutters-treffen plaats had.

De voor dit schuttersfeest kenmerkende gemoedelijkheid, anders dan de Zuid-Limburgse discipline, was ook bij dit treffen weer troef. Het te kent de sfeer, waarin de schutters uit de Euregio gezamenlijk optrekken. De diversiteit tussen de schutters uit de drie landen wordt duidelijk door de verschillen in grootte en samenstelling van de groepen, door de aankleding of uniformering en ook door de discipline.

Mede in dit verband valt de grote belangstelling van de Duitse en Belgische schuttersgezelschappen uit de grensstreek op, om deel te nemen aan dit treffen. Dit terwijl de Nederlands-Limburgse schutterijen kennelijk veel minder belangstelling hebben om aan dit schuttersfeest deel te nemen. Mogelijk speelt het andere en meer gemoedelijke karakter parten. Echter de Limburgse schutterijen die participeren, willen wel graag de organisatie op zich nemen, gezien het feit dat Heerlen (organisatie 2000) en Merkelbeek (organisatie 2002) beiden dit Dreiländereck-schutters-treffen in het recente verleden dit feest ook al eens hadden georganiseerd.



Piet Beks en Karin Lucas.



De Belgische schutterij "Königliche St.-Barbare Schützenverein" Lontzen tijdens de optocht van het Dreiländereck-treffen.

De nieuwe koning-der-koningen gaat op de schouders, waarbij hij door vele schutters gefeliciteerd wordt.

Volgend jaar is evenwel Duitsland weer aan de beurt: St. Josef Huchem-Stammeln zal het feest op 14 september 2003 in haar dorp houden.

Belangrijkste schietwedstrijd van het drielandentreffen is het koning-der-koningen schieten. Het werd dit jaar gewonnen door Matthias Barth van de Sankt Hubertus Schützen Aken. Na het afschieten van de geschilderde koningsvogel ging de nieuwe "primus inter pares" op de schouders. En er werd uitbundig gevierd in Merkelbeek.

Luc Wolters



Erratum

In het vorige nummer vermeldde ik op pagina 3 abusievelijk schutterij St.-Laurentius Bocholt als organisator van het OLS-1997. Ere die ere toekomt: het was schutterij St.-Joris Kaulille die in 1997 het OLS organiseerde. Mijn excuses, Wim Pijpers.

Limburgse Jagers

Op 20 september vond in de Maastrichtse Tapijnkazerne de commando-overdracht plaats van het Infanterieregiment Limburgse Jagers. Luitenant-Kolonel John Cloin droeg het vaandel over aan Ferry Tummers. Een grote delegatie van Limburgse schutterijen was bij de plechtigheid aanwezig.

Luitenant-Kolonel John Cloin draagt het vaandel van het Regiment Limburgse Jagers over aan luitenant-kolonel Ferry Tummers.





De tatoeage toont een combinatie van het jaar 2000 en het logo van het OLS-2001.

Tatoeage

Wiel van Leuken (59) (een van de schutters die in 2000 het OLS naar Boshoven haalde) heeft bijzonder plezierige herinneringen aan deze overwinning en de organisatie van het OLS-2001. Voldoende reden voor hem om het logo van het OLS-2001 op zijn rechter bovenarm te laten tatoeëren. Vol trots toont Wiel ons zijn tatoeage.

OLS-2001

Pas op 25 september 2002 konden de kasboeken van het OLS-2001 gesloten worden. In feite had de eindafronding enkele weken na het OLS-2001 moeten plaatsvinden, maar de belastingdienst had daar een stokje voor gestoken. De Stichting OLS-2001 heeft daardoor de twijfelachtige eer om als eerste organisatie in de geschiedenis van het OLS een BTW-heffing opgelegd gekregen. Bijna één jaar duurde de strijd tussen de belastingdienst en de fiscale adviseurs van de Stuurgroep OLS-2001, met als uiteindelijk resultaat een compromis.

Nu de eindafrekening bekend is, krijgen de honderden vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de organisatie van het OLS-2001 een hogere vergoeding dan verwacht.

In plaats van de beloofde 10 gulden (4,45 Euro) per uur, krijgen ze nu 12,50 gulden (5,67 Euro) per uur uitgekeerd.

In totaal hebben de vrijwilligers ruim 25.000 uur aan werk verzet voor dit OLS. De leden van schutterij St.-Oda ontvangen het grootste deel van de 135.000 Euro.

De Stichting OLS-2001 schonk eveneens 11.300 Euro aan 13 goede doelen.

Geheim prijs gegeven

Niet alleen buksmeesters en kogelstokers hebben hun geheimen daar waar het gaat om de trefzekerheid van de patronen te verhogen.

Tijdens het koningsvogelschieten bij St.-Petrus Kelpen-Oler werden de patronen gekust alvorens ze werden afgeschoten. Of het geholpen heeft? Dit jaar in elk geval niet voor Jo W. en Mart T., want na vele ronden van gezelligheid en schietgebedjes werd Tommy Schrurs koning.

St.-Joseph Buchten

Op een zonovergoten zaterdag 28 september hield schutterij St.-Joseph Buchten haar jaarlijkse koningsvogelschieten als afsluiting van een succesvol schuttersjaar.

Voorafgaande aan het koningsvogelschieten werd de nieuwe pastoor, de Z.E.H. Maessen, aan de pastorie evenals de aftredende koning en koningin, Daan en Corrie Neutgens, aan huis afgehaald. In sportpark 't Anker heette voorzitter Henk Merry alle genodigden en het talrijk opgekomen publiek van harte welkom. Daarna bedankte de voorzitter het aftredende koningspaar voor de manier waarop zij zich hebben ingezet voor onze schutterij in het jaar 2002.

Het koningsvogelschieten werd een zeer spannende strijd, die bij het 127^e schot beslist werd door een voltreffer van ... alweer Daan Neutgens. Daan is nu voor de tweede achtereenvolgende keer koning van onze schutterij.

Na een rondgang door Buchten werd het nieuwe koningspaar voorgesteld aan pastoor Maessen. Pastoor Maessen wenste de schutterij én het koningspaar een succesvol seizoen toe.

In schutterslokaal de Bar klonk de gehele schuttersfamilie op het nieuwe koningspaar. Daarna volgde een uitstekend eetbuffet. Een drukbezochte receptie voor het koningspaar werd gevolgd door een gezellige avond met muziek voor jong en oud.

Jo Cox

Sappeurs- en Bielemannentreffen

De sappeurs van schutterij St.-Jan Grubbenvorst zijn de winnaars geworden van het Sappeurs- en Bielemannentreffen dat op 29 september j.l. werd georganiseerd door schutterij St.-Stephanus Dieteren. 32 Bielemannen en sappeurs (afkomstig van 12 schutterijen) namen deel aan dit treffen.

Zinloos geweld

Peter Berben, voorzitter van schutterij St.-Hubertus Schaesberg, is slachtoffer geworden van zinloos geweld. Wat is het geval?

Peter is ook scheidsrechter bij zaalvoetbal. Omdat de keeper van Yerna 3 het niet eens was met een beslissing van arbiter Peter, begon deze Peter uit te schelden en sloeg de keeper Peter Berben maar een blauw oog. De wedstrijd werd gestaakt en Peter Berben deed aangifte bij de politie.



Klaroenkors van schutterij St.-Martinus uit Houthem St.-Gerlach.

Klaroenkors Houthem St.-Gerlach

Zondag 29 september werd een bijzondere dag in de Houthemse geschiedenis. Het klaroenkors van schutterij St.-Martinus uit Houthem St.-Gerlach nam namelijk met groot succes deel aan het tweede bondsconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Plaats van handeling was de Rodahal in de klankstad Kerkrade.

Onder leiding van instructeur Maurice de Lange en tambour-maître Leon Huijgen brachten de muzikanten de compositieopdracht "Château St.-Gerlach" van de hand van Koos Schroen uit Heythuysen in première.

De uitvoering van het stuk leverde veel enthousiaste reacties op over de mogelijkheden van een klaroenkors en de tot de verbeelding sprekende uitbeelding van herkenbare thema's uit de eeuwenoude geschiedenis van het Houthems landgoed.

Ook marcherend deed het klaroenkors van de schutterij zich spreken door een zeer correcte uitvoering van de "Hub Jongen Mars" eveneens van Koos Schroen.

Het optreden van het klaroenkors van schutterij St.-Martinus uit Houthem St.-Gerlach werd beloond met 82,25 punten, goed voor een fraaie 1^e prijs in de tweede divisie sectie B.

De enthousiaste reacties van diverse muzikliefhebbers hebben reeds geleid tot aanvragen voor het uitvoeren van de compositie "Château St.-Gerlach" op diverse locaties. Het klaroenkors verricht hiermee dan ook baanbrekend werk voor het behoud van het eeuwenoude signaalinstrument de klaroen.

Op vrijdag 11 oktober recipieerde het klaroenkors.

Prins Bernhard Cultuurfonds

In de afgelopen periode heeft het PBCF de volgende bedragen toegekend aan:

Schutterij St.-Paulus Epen	
t.b.v. instrumenten:	Euro 2150
Schietvereniging St.-Hubertus	
Tegelen t.b.v. uniformen:	Euro 1100
Schutterij St.-Joris St.-Joost	
t.b.v. instrumenten, buks en uniformen:	Euro 1600

Schutterij St.-Urbanus Maasniel	
t.b.v. instrumenten:	Euro 1400
Schutterij St.-Nicolaas Susteren	
t.b.v. keizersuniform:	Euro 300
Schutterij St.-Martinus Houthem-St.-Gerlach	
t.b.v. sousafoon:	Euro 900
Schutterij St.-Nicolaas Heythuysen	
t.b.v. sousafoon:	Euro 650
Stichting Schutterij Museum Steyl	
t.b.v. inrichting:	Euro 4550.

St.-Laurentius Spaubeek

Schutterij St.-Laurentius Spaubeek kende een succesvol schuttersseizoen.

Tijdens de vijf bondsfeesten, het OLS en het Zuid Limburgs Federatiefeest werden maar liefst 53 prijzen behaald. Op twee bondsfeesten werd de dagprijs behaald.

Het tamboer-klaroenkors, voor het eerste jaar uittredend in de eredivisie, behaalde uitsluitend eerste prijzen en één keer zelfs met het hoogste aantal punten.

Ook het exercitiepeloton was succesvol met 1ste prijzen, twee keer hoogst aantal punten, een vijfde plaats op het OLS en een 3de plaats ZLF.

**Wilt U een origineel cadeau geven?
Geef dan een jaarabonnement op
het Limburgs Schutterstijdschrift!**

Peeters tentenverhuur



Wij hebben tenten van: **10, 12, 16, 20, 32** meter breed.
Ook podiums & vloeren.

Berkenstraat 3 - 3670 Meeuwen (B)
Tel. 0032 (0)11/66 66 65 - Fax 0032 (0)11/66 66 67

KRACHT EN GEVOEL IN FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Golsteijn & Partners, assurantie-adviseurs en financial planning. Wij zijn uw partner in al uw financiële zaken. Voor u persoonlijk, voor uw gezin of voor uw bedrijf. Onafhankelijk, compleet, deskundig en betrouwbaar.



Golsteijn & Partners
| assurantie-adviseurs financiële planners |

finance and more

Hoofdvestiging Maasbracht Hoofdstraat 49 Postbus 7163 6050 AD Maasbracht
Telefoon +31 (0)475 - 43 84 38 mail@golsteijn-partners.nl www@golsteijn-partners.nl

g. Peeters geluidsverhuur

*Ook voor uw
evenement...*

Europastraat 8
6037 SC Kelpen
Tel. (0495) 65 18 24
Fax (0495) 65 23 33
Autotel : 06-53250961
E-mail: gepe@tref.nl
www.peeters-geluidsverhuur.nl

Fa. Maurice Drummen & Zn.



Fa. Maurice Drummen & Zn.

Valkenburgerweg 49
6361 EB Nuth - The Netherlands

Telefoon : 0031(0) 45 565 00 40

Fax : 0031(0) 45 565 00 32

E-mail : info@mauricedrummen.nl

Nu weer leverbaar!!!!!!!

Schutterijbuksen Drummen

met de volgende veranderingen:

- Verkort trekkersysteem
- Vernieuwde methode voor het trekken van korte of lange lopen
- Perfecte precisie
- Mooie notenhouten kolven
- Lopen gematteerd en geblauwd
- Slijtvast grendelsysteem door gebruik van gehard staal
- Micrometer dropter Anschutz met irisblende

Tevens verkrijgbaar:

Slaghoedjes : Hirtenberg en Fiocchi
Hulzen cal 16 en 12 : Eigen merk CNC gedraaid (0,01 nauwkeurig)
Kruit : Vectan BA10, Muiden TP103, etc

Nieuw binnenkort leverbaar:

Herlaadapparatuur voor het samenstellen van Uw munitie;
"slechts 1 apparaat nodig voor alle handelingen".

Natuurlijk kunt U bij ons terecht voor: Reparatie en/of revisie van uw buks.

Als vakmanschap en service voor U belangrijk zijn, dan bent U bij ons aan het juiste adres.

Bel, e-mail of fax ons voor meer informatie of voor een gesprek.



**George & Robert
Nabben
Verhuur**

Evenementenwagens
Gun 16 5866CC Swolgen
Tel: 0478-691669
Fax:0478-533565

Voor al uw Evenementen, Braderieën en feesten

Verhuren wij
Toiletwagens
Douchewagens
Koel- & Vrieswagens
Frituur- & Hamburgerwagens
Chemische Toiletten
Kros Units (Wild Plassers)



Schutterij St.-Laurentius Spaubeek.

De schietzestallen deden het eveneens uitstekend. Prima resultaten, zeker gezien het feit dat de schutterij nog steeds niet beschikt over een nieuwe schietinstallatie. Geoeft werd in Geleen en Meerssen. Omdat de schutterij nog geen nieuwe schietinstallatie heeft, werd er een schietconкурс met de windboks georganiseerd. Na vijf zondagen was het Glen Kollee die het windbuksschieten het beste beheerste. Tweede werd Andre Goessens vóór Hub Pruppers, Jan Houben en Renato Kuipers. Bij de niet-leden won Jan Vrouwenraets de 1^e en Annie Kuipers de 2^e prijs.

Henri Willems,
St.-Laurentius Spaubeek.

Goed initiatief

Het architectuurpodium Venlo e.o. organiseerde de expositie STEYL 2002. De expositie liep van 11 oktober tot 1 december in de "Postulantenkapel" in het Klooster Sint Gregor, Veerweg 24 D te Steyl. De entree voor de expositie, evenals een deel van de boekopbrengst kwam volledig ten goede aan het Limburgs Schutterij Museum.

St.-Gregorius Illikhoven

In de kleine gemeenschap Visserweert-Illikhoven (± 180 inwoners) is het moeilijk om aan nieuwe leden te komen.



Zodoende is de schutterij (mede) afhankelijk van leden die buiten de gemeente wonen. De huidige gemeente verstrekt echter geen subsidie voor deze 'buitengemeentelijke' leden. Alle hoop is nu gevestigd op een ruimer subsidiebeleid van de nieuwe fusiegemeente Echt-Susteren.

Na een spannende strijd wist Sander Rooijackers de koningsvogel naar beneden te halen. Sander is woonachtig in Roosteren. De vorige koning (Rien Sniijders) is woonachtig in Sittard.

Schutterij St.-Gregorius Illikhoven heeft zich in nieuwe uniformen gestoken. Tijdens een receptie op 10 november werden ook een aantal jubilarissen gehuldigd.

Kogelvanger

Navraag bij de provincie heeft opgeleverd dat er nog financiële middelen bij de (Nederlandse) Provincie Limburg zijn om 18 kogelvangers te subsidiëren. Er zijn nog een aantal aanvragen in behandeling. Mochten er nog schutterijen zijn die een subsidieaanvraag willen indienen, dan moet dat zeer spoedig gebeuren.

Alleen als de vereniging kan aantonen dat realisering van hun kogelvangerproject uiterlijk in 2003 zal plaatsvinden, maken zij een kans op een subsidietoekenning. Geadviseerd wordt echter om vooraf contact op te nemen met de afdeling Milieu van de Provincie Limburg te Maastricht.

Oproep

Sinds augustus 2001 heeft het Limburgs Schutterij Museum haar poorten geopend in het kloosterdorp Steyl. Zo'n 40 vrijwilligers uit de Limburgse Schutterswereld zetten zich zes dagen in de week in om de bezoekers welkom te heten. De publieke belangstelling geeft alle vertrouwen voor de verdere toekomst. Om het museum "bij de tijd" te houden zijn er nog een aantal investeringen nodig.

Daarom zijn wij erg blij met het initiatief van Rotary Leudalkwartier om mede ten gunste van ons museum een bijzondere verkoopactie te starten door de verkoop van een bronzen beeld.



Sander en Leonie Rooijackers.

Het bronzen beeld, van de bekende Limburgse kunstenaar Sjraar Schofelen uit Jabeek, toont de Limburgers samen rond de schietboom.

Om de verkoop van het beeldje te stimuleren, is een verkoopbrochure samengesteld met voorwoorden van OLS-President Frans Wolters en CDA-gedeputeerde Martin Eurlings. Jan Hol (Firma Holbox uit Echt) verzorgde de foto's voor deze brochure.

Ik roep U op dit unieke beeldje te kopen. Met dit beeld schiet U de vogel af. In de verkoop gaat het beeldje 750 Euro kosten. Dat is het ook waard. De organisatoren rekenen op een opbrengst van minimaal 10.000 Euro voor ONS Limburgs Schutterij Museum.

Frans Wolters, OLS-President.

Website OLS-Federatie

De websiteredactie begint op volle toeren te draaien. Tijdens de najaarsvergadering van de OLS-Federatie gaf voorzitter en webmaster Bernie van Lierop een presentatie van de nieuwe website, hierbij ondersteund door Webland te Venlo, de makers van de nieuwe website. In de huidige tijd maken velen inmiddels gebruik van het fenomeen internet. Veel verenigingen proberen door middel van het internet hun vereniging ook onder de aandacht te brengen van anderen. Datzelfde geldt ook voor de OLS-Federatie.

Enkele jaren geleden is er door de federatiesecretaris Jac van der Vorst al een website gemaakt. Dit jaar is besloten om ook voor de OLS-Federatie een professionele website te gaan maken. Met name de federatiepresident heeft hierin het voortouw genomen.

Na het vergaren van informatie is er een keuze gemaakt om de website te laten maken door de firma Webland uit Venlo. Voor de nodige financiën werden een drietal sponsors geworven, te weten: Van Enkevort Groothandel, Rabobank Nederland en Berden Mode.

Het programmeren van een website is een zeer belangrijke zaak. Evenzo belangrijk is natuurlijk het onderhouden van de website. De OLS-Federatie heeft daarom enkele schutters aangezocht om als websiteredactie de website te onderhouden.

Uiteraard kan de websiteredactie niet alleen de website actueel houden, hiervoor is Uw hulp nodig. Zijn er gebeurtenissen, activiteiten etc. die U vermeld wilt hebben op deze website, richt U zich dan tot het e-mailadres van de websiteredactie. **Bvanlierop@home.nl** of **schuttersbond@home.nl**. Foto's dient U middels een apart bestandje aan te leveren. De site is te bezoeken op: **www.olsfederatie.com**.

Stichting SAS

Tijdens de najaarsvergadering van de stichting SAS vond een bestuursverkiezing plaats.

De heer Maurice Didden uit Maasmechelen heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe bestuursperiode. De heer Didden was enige jaren voorzitter van de stichting SAS. In verband met zijn benoeming tot vice-president van de OLS-Federatie heeft hij toen het voorzitterschap overgedragen aan de heer Jos Michels. De heer Didden heeft ook ontslag genomen als vice-president van de OLS-Federatie.

Reeds eerder dit jaar had de heer Vermaaten (om gezondheidsredenen) te kennen gegeven dat hij zich wilde terugtrekken als bestuurslid van de stichting SAS.

De heer J.A.L. Peeters (Burgemeester van Roggel en Neer) is benoemd tot bestuurslid van de stichting SAS; hij zal in 2003 de functie van penningmeester overnemen van de heer Vermaaten.

TREND

Trend is het driemaandelijks tijdschrift van de vzw Vlaamse Traditionele Sporten. Als overkoepelende organisatie biedt deze vzw advies en informatie, promotie en activiteiten, sportverzekering, interessante contacten en vertegenwoordiging bij de overheid. De aangesloten verenigingen zijn: Vlaamse Curvebowls Federatie, Belgische Flessenschutters Bond, Kon. Nationale Bond der belgische Wipschutters, Samenwerkingsverband Krulbol, Vlaamse Kegelsport Federatie, Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen, Kaatsentiteit Vlaanderen en de Vlaamse Boogfederatie Liggende Wip. Het abonnement voor leden bedraagt 2, 50 Euro en niet-leden 5 Euro.

Bijscholen bij Sportac: sportclubboekhouding efficiënt en doorzichtig, het management van een evenement, efficiënt vergaderen geen utopie en VZW hoe begin je er aan? Dit zijn onderwerpen die ook voor onze Belgisch-Limburgse schuttersbonden kunnen worden ingericht.

Het tijdschrift bericht ook over het wereldkampioenschap handboogschieten liggende wip in Ertvelde. Het doel bestond erin om gedurende de 72 uren zoveel mogelijk 'vogels' af te schieten. Het vorig record stond op 3117 vogels.

Rudy D'hondt, Nick van leeuwen, Nico Adam en Mario Boussaer slaagden erin om maar liefst 3320 vogels neer te halen.



Burgemeester Peeters tijdens het OLS-2000.

Er wordt ook bericht over de Volks-sportdag in Delft op 7 juli 2002 en over een schuttersfeest te Brugge waar men schoot op de wiek van de St.-Janshuismolen.

Tenslotte nieuws over het Triarc-boogschieten te Ieper op 11 juli (700 jaar na de Guldensporenslag die dit jaar herdacht wordt).

Werner Smet.

St.-Catharina 1480 Weert

Op zaterdag 19 oktober j.l. vond de jaarlijkse en traditionele "teeravond" plaats van het Gilde van Wieerter Stadsschötte Sinte Catharina 1480. De avond werd gehouden in verenigingslokaal "Ut Gaffel" achter café-restaurant Het Blaakven aan de Geuzendijk te Weert. Deze avond zou voor een van de gildenleden een bijzondere verrassing in petto hebben. De voorzitter van de kantonale schuttersbond EMM, de heer Ben Cox, was naar het feest gekomen om aan een van de leden van St.-Catharina de OLS-medaille in goud met de gouden kroon, uit te reiken. Deze onderscheiding werd aan de heer Jan Raetsen toegekend vanwege zijn grote verdiensten voor het schutterswezen in het algemeen en in Weert in het bijzonder. Jan Raetsen is ruim 50 jaar lid van de bond. Hij heeft zich al die jaren ingezet voor het uitbouwen en in stand houden van het schutterswezen.

Vroeger was hij bij schutterij St.-Job en nu is hij reeds vele jaren een gewaardeerd lid van St.-Catharina 1480.

Op zijn grond en bij zijn woning in Leuken heeft jarenlang het verenigingslokaal met de schietboom van schutterij St.-Job gestaan. Het geheel werd van water en energie voorzien vanuit zijn woning. Hij verzorgde het onderhoud en de schoonmaak plus alles wat er verder bij kwam kijken. Jan Raets is dus iemand met het schuttershart op de juiste plaats.

Ach lieve tijd

In samenwerking met het Gemeentearchief Weert en de historische vereniging De Aldenborgh is er bij Waanders Uitgevers Zwolle een rijk geïllustreerd verzamelwerk verschenen in de reeks "Ach lieve tijd" over 1000 jaar Weert.

Het verzamelwerk bestaat uit 11 delen. Peter Kortens, schutterij St.-Barbara Tungelroy, verzorgde deel 2. Deel 2 is getiteld "Schuttersleven" en verscheen in november j.l. In deel 2 behandelt Peter Kortens St.-Catharina Weert, het vaandel van Budel, schieten op de vogel, schieten met de buks, St.-Oda te Boshoven, koning, keizer, marktster, het OLS, Bèr van Hoef en Krukke Jentje.

Europees Schutters-Treffen

Zoals bekend zal in het weekend van 28-31 augustus 2003 het 14^e Europees SchuttersTreffen gehouden worden in Vocklabruck (Oostenrijk). Schutterijen en/of individuele deelnemers aan dit schutters-treffen worden verzocht dit kenbaar te maken bij Thimo Zegers (e-mail t.zegers@home.nl) i.v.m. mogelijk samenreizen etc. Meer informatie over dit schutters-treffen vindt u onder www.europa-schuetzentreffen.com.

ADRESWIJZIGINGEN ETC.

12 Wijziging adres secretariaat OLS-Feest in: Horsterweg 18, 6039 GD Stramproy. Tel. 0495-561384, fax 0495-566400 (Jan Kessels).

19 Opnemen: Websiteredactie OLS-Federatie, Bingelkruid 7, 5803 BM Venray. Tel. 0478-510400.

E-mail: Bvanlierop@home.nl.
Website : www.olsfederatie.com.

23 Opnemen: Secretariaat OLS-2003, p/a Gemeentehuis Kinrooi,

Breëersteenweg 146, 3640 Kinrooi. 246 Opnemen bij St.-Willibrordus Obbicht: E-mail willibrordus.obbicht@zonnet.nl.

518 Wijziging tenaamstelling Schietvereniging St.-Hubertus Tegelen in: Schutterij St.-Hubertus Tegelen. Secretariaat Vastenavondkampstraat 154, 5922 AZ Venlo. Tel. 077-3822883 (H. van Ewijk).

E-mail: h.vanewijk@wanadoo.nl.

638 St.-Sebastiaan As: aanvullen met internetsite <http://users.sky-net.be/sebastiaanas>.

644 St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-lille: aanvullen met internetsite www.schutterij-sint-huibrechts-lille.be

808 Wijziging secretariaat St.-Anna Merum in: Beltmolen 44, 6049 GS Herten. Tel. 0475-334421. E-mail: e.hannen@hetnet.nl.

822 St.-Mathias & Cornelius Posterholt: aanvullen met internetsite www.mathiascornelius.nl.

914 Wijziging adres secretariaat St.-Maternus Wijlre in: Krommeweg 22, 6321 CE Wijlre. Tel. 043-450352 (J.N.M. van den Boorn).

LIMBURGSE SCHUTTERSAGENDA

5 januari 14.00 uur Zaal Housmans Montfort: Start Commandantencursus Nieuwe exercitie.

6 januari 09.00 uur Sporthal Rumpen Brunssum: Start Commandantencursus Oude exercitie.

11 januari Baexem: 10^e Limburgse Schuttersdag.

21 januari Baexem: Bestuursvergadering OLS-Federatie.

26 januari St.-Willibrorduskerk Stramproy: Investituur Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus.

4 maart Uiterste inzenddatum opgave voor deelname aan het OLS-2003 bij secretaris OLS-Feest. (let op: Carnavalsweekend en het nieuwe adres van de secretaris).

8 maart St.-Martinus Kessenich: Loting optochtvolgorde OLS-2003.

VOORKOM TELEURSTELLING!

Uw aanmelding voor deelname aan het OLS-2003 dient uiterlijk op de eerste dinsdag in maart in het bezit te zijn van de secretaris van het OLS-Feest. Houdt daarom rekening met het nieuwe adres van de heer Jan Kessels en het carnavalsweekend begin maart 2003.

WIJ FELICITEREN

Koninklijke Onderscheiding

Mathieu Kurvers, lid van schutterij St.-Willibrordus Obbicht is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De koninklijke onderscheiding kreeg hij opgespeld door loco-burgemeester Janssen van de Gemeente Stein bij gelegenheid van het tweede bondschuttersfeest op 21 juni.



Felicities voor Mathieu Kurvers.

Koninklijke erepenningen

Schutterij St.-Eligius & Juliana herdacht het feit dat de Schinveldse schutterij vier eeuwen geleden was opgericht. De viering werd gemarkeerd met highland games, een receptie en een bondsfeest. De schutterij viel een koninklijke hulde ten deel, daar zij tijdens de receptie werd begiftigd met de Koninklijke Erepenning.

Tijdens de receptie van schutterij St.-Severinus Grathem op 17 augustus, reikte waarnemend burgemeester J. Truijten de Koninklijke Erepenning uit aan de voorzitter van de jubilerende vereniging.

Zoals bekend kan elke vereniging die 25 jaar of een veelvoud daarvan onafgebroken bestaat, bij de gemeente een aanvraag indienen voor verkrijging van de Koninklijke Erepenning.



Alf Poell

Gouden eremedaille

Tijdens de najaarsvergadering van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie werd L1-programmamaker Alf Poell onderscheiden met de gouden eremedaille van de OLS-federatie. In de persoon van Alf Poell wil de OLS-Federatie tevens dank zeggen aan de andere medewerkers van L1-Radio die jaarlijks op een fantastische manier aandacht schenken aan het OLS-feest.

OLS-President Frans Wolters: "Wij denken daarbij aan Mia Frederiks, Lei Meissen, Nico Jessen, John Banner en alle andere medewerkers van L1. Mede door hun inzet en gevoel voor de schutterstraditie is het OLS bij steeds meer Limburgers gaan leven. De OLS-uitzendingen van het kavelen zijn een schoolvoorbeeld hoe regionale radio haar luisteraars kan enthousiasmeren. Als verantwoordelijk programmamaker heeft Alf Poell een wezenlijke bijdrage geleverd aan de groei en bloei van het Limburgse Schutterswezen".

De laatste gouden eremedaille is enkele jaren geleden toegekend aan de journalist van het Limburgs Dagblad de Heer Jan van Lieshout.

Robijnen huwelijksfeest

Veertig jaar getrouwd waren Hub Simons en Sophie Simons-Lenoir. Hub is geweerdager bij schutterij St.-Sebastianus Eys, hij verzamelt lood, giet de kogels en vertegenwoordigt de vereniging bij uitvaartdiensten binnen de RKZLSB. Sophie is actief bij het damessteuncomité van de schutterij. Zoon Rob is eveneens geweerdager en ook de jongste zoon Erik heeft in de drumband gespeeld. Proficiat aan het robijnen bruidspaar.

LIMBURGSE SCHUTTERSAGENDA 2003

Stuur uw gegevens voor de Limburgse Schuttersagenda 2003 vóór 15 januari 2003 aan de Redactie van het Limburgs Schutterstijdschrift, Wienkeskoel 94, 6074 HH Melick.
(e-mail: wmjpijpers@hotmail.com of faxnummer 0475-520229).

Nieuwe keizer in Houthem

Zaterdag 31 augustus werd een zeer bijzondere dag voor de gemeenschap Houthem. Na de zeer geslaagde langverwachte 1e steenlegging van het gemeenschapshuis De Holle Eik trok schutterij St.-Martinus met vliegend vaandel en slaande trom naar de schuttersweide bij Chateau St.-Gerlach. Schutterij St.-Martinus werd hierbij muzikaal ondersteund door brassband St.-Gerlach en deze namen vele Houthemenaars en eregasten mee. Uiteraard wisten de schutters tevoren al dat deze dag een nieuwe schutterskoning uit de sportieve strijd zou komen, maar dat er een nieuwe schutterskeizer zou komen in Houthem had niemand verwacht. Desondanks wist grenadier Harry Schurgers voor de vijfde keer in zijn schuttersloopbaan de hoogste eer te behalen tijdens het koningsvogelschieten. Hiermee lijkt na 17 jaar een einde te komen aan de regeerperiode van de huidige keizer Theo Schrooders. Maar eerst moet Harry het komende schuttersseizoen nog als schutterskoning het trotse middelpunt van St.-Martinus zijn.

KONINGEN EN KONINGSPAREN

Piet Beks en Karin Lucas, St.-Willibrordus Obbicht (121e sch)

Peter van Bergen, St.-Urbanus Grashoek
Chris en Els Bongers, St.-Mathias & Cornelius Posterholt (123e sch)

Ruud Bongers, St.-Petrus Roggel
Alexander en Chantal Cremers, H. Kruis Grevenbicht (117 sch)

Lei Cremers, St.-Salvius Limbricht koningsvogel drumband
Wiel Gelissen, burger- en centuriokoning St.-Martinus Houthem St.-Gerlach

Frenk en Tinie Goeden, St.-Sebastianus Beegden (2e achtereenvolgende keer)

Johan Heldens, St.-Antonius & Petrus Baarlo
Luc Hermans en Petra Horrix, St.-Monulphus & Gondulphus II Maasmechelen

Rob Hes en Monique Wijnhoven, St.-Jan Grubbenvorst
Jos Knops en Sascha Pelzers, Eendracht Grevenbicht (93 sch)

Johan Metsemakers, St.-Paulus Roggel (155 sch)
Jan Meuwissen, St.-Joseph 1884 Koningsbosch
Theo en Linda Montforts, St.-Joris St.-Joost
Henk Mulders, Oranje Nassau Roermond (178e sch)
Arnold Nellen, St.-Sebastianus Sevenum (eerder koning in 1973)

Daan en Corrie Neutgens, St.-Joseph Buchten (2e achtereenvolgende keer)

Jo van Osch, St.-Hubertus Nattenhoven (2e achtereenvolgende keer)

Jan en Truus Peters, Pr. Hendrik St.-Odiliënberg
 Sander en Leonie Rooijakkers, St.-Gregorius Illikhoven (70e sch)

Bèr Rijckx, St.-Nicolaas Heythuysen (142 sch, 3e keer)

Marjo Schilder, dorpskoning St.-Odiliënberg
Pim Schols, St.-Monulphus & Gondulphus Berg en Terblijt
Harry Schurgers, St.-Martinus Houthem St.-Gerlach

Tommy Schrurs (21), St.-Petrus Kelpen-Oler
Jo en Marion Segers, St.-Aldegundis Buggenum (170 sch)
Marion Segers, dameskoning St.-Aldegundis Buggenum (89 sch)

Jo Smeets, prominentenkoning St.-Joris St.-Joost
Kim Smeets, jeugdkoning St.-Petrus Kelpen-Oler
Roger Timmers, St.-Salvius Limbricht
Eloy van de Ven, jeugdkoning St.-Paulus Roggel (59 sch)
Cees en Carla Vervoort, St.-Hubertus Manestraat.



Nieuwe (5-voudige) schutterskoning Harry Schurgers en regerend keizer Theo Schrooders temidden van een aantal officieren van St.-Martinus Houthem.

St.-Henricus Bocholtzerheide

De Internationale Bond van Kruisboogschutterijen telt als leden een aantal Nederlands-Limburgse en Duitse schutterijen. Elk jaar wordt er een koning-der-koningen schieten gehouden voor de titel van Grenslandkoning. Schutterij St.-Henricus van Bocholtzerheide scoort op dit onderdeel bijzonder goed. Wisten de koning en jeugdkoning van deze vereniging in 2001 de titels van respectievelijk Grenslandkoning en Grenslandprins binnen te halen -die recht geeft om dit schuttersfeest, genaamd Grenslandtreffen het volgend jaar in die plaats te organiseren -ook in 2002 slaagden de 18-jarige koning Kevin Volders en de regerende prins René Heckmans erin beide titels in Nederland en meer specifiek in Bocholtzerheide te houden. In 2003 is het Grenslandtreffen dus wederom in dit gehucht in het Zuid-Limburgse Bocholtz, gemeente Simpelveld.



Koning 2002 Kevin Volders, Grenslandkoning van de Internationale Bond van Kruisboogschutterijen.

MLSB

Persoonlijk kampioenschap: Met 406 punten is Huub van Cruchten van St.-Sebastianus Herkenbosch persoonlijk kampioen geworden van de Midden-Limburgse SchuttersBond. Tweede werd Ton Dierx van St.-Joris Wessem (405 punten). Rudi Kuytjes van St.-Urbanus Maasniel werd 3e met 327 punten.

B-klasse: Victor Linssen St.-Urbanus Maasniel (112 pt), C-klasse: Rob Aelmans St.-Urbanus Maasniel (103 pt), D-klasse: Bas Deneer St.-Joris Wessem (43 pt), E-klasse: Ton Dierx St.-Joris Wessem (112 pt), jeugd: Judith Maessen St.-Michaël Maasbracht-Beek (5 pt).

Zestallen: A-klasse: Pr. Hendrik St.-Odiliënberg, B-klasse: St.-Georgius en Sebastianus Beesel. St.-Urbanus Maasniel won de bekertjes voor de C-, D- en E-zestallen.

Persoonlijk kampioenschap Schuttersbond EMM

Onder zeer slechte weersomstandigheden startte om 10.00 uur op zaterdag 24 augustus de wedstrijden voor het Persoonlijk Kampioenschap van de Schuttersbond EMM van Weert e.o. De wedstrijden werden gehouden op de schietbomen van schutterij St.-Cornelius te Swartbroek.

Van de 318 personen die mochten deelnemen, waren er slechts 197 opgekomen (105 in de A-klasse, 42 in de B-klasse, 44 dames en 6 jeugdleden).

Om 19.00 uur en na 80 schoten per schutter geschooten te hebben op bølkes van 1 cm x 1 cm x 1 cm, besloot de wedstrijdleiding om de wedstrijden te stoppen. Er waren toen nog 19 schutters uit de A-klasse, 3 dames en 1 jeugdschutter in de strijd.

Op zondag 25 augustus werd de strijd om 11.00 uur voortgezet. Gelukkig waren de weersomstandigheden veel beter. Organisator schutterij St.-Cornelius Swartbroek had kosten noch moeite gespaard om het terrein in een optimale conditie te brengen.

Toen om 14.00 uur nog geen winnaar bekend was, besloot de wedstrijdleiding, zoals van tevoren was afgesproken, verder te schieten op bølkes van 1/2 cm x 1/2 cm x 1/2 cm. De meeste schutters hadden hier minder moeite mee dan sommige optekenaars. Na 60 schoten op deze zeer kleine stopjes was de winnaar bekend.

Om 16.30 uur maakte bondsvoorzitter de uitslagen bekend. In de A-klasse werd M. Scheenen van St.-Cornelius Swartbroek kampioen met 220 punten. In de B-klasse won G. Strijbos van St.-Nicolaas Meijel met 80 punten. Bij de dames won L. Tullemans met 107 punten en G. Peeters van St.-Catharina Stramproy werd winnaar bij de jeugd met 132 punten.

M. Timmermans,
correspondent Schuttersbond EMM.

Schuttersbond Juliana

Op zaterdag 31 augustus 2002 werd er een begin gemaakt met het persoonlijk kampioenschap van de Schuttersbond Juliana. De wedstrijd werd georganiseerd door schutterij Sint Anna Maasbree op het terrein van St.-Lucia Horst. In totaal waren er 188 personen gerechtigd om aan de strijd deel te nemen, slechts 86 schutters hebben aan de strijd deelgenomen.

In de A-klasse namen 37 personen deel, in de B-klasse 29 personen, in de C-klasse 13 personen en in de D-klasse 7 personen.

De strijd in de C-klasse werd als eerste beslist. Roger Steeghs St.-Hubertus Beringe won met 90 punten. Winnaar in de D-klasse werd Willy Versleijen St.-Jan Grubbenvorst met 164 punten. Wiel van den Munkhof St.-Hubertus Beringe werd winnaar in de A-klasse. Voor het eerst sinds 1989, toen Frans Everaerts St.-Lucia Horst het bondskampioenschap behaalde, won wederom een schutter van de B-klasse; Ger Heldens viel deze eer te beurt.

Bernie van Lierop.

Persoonlijk Kampioenschap ZLSB

Op 1 september vond het uitschieten plaats van het persoonlijk bondskampioenschap van de Zuid-Limburgse SchuttersBond. Dit gebeurde op het schietterrein van de Kon. Schutterij St.-Sebastianus Voerendaal. Resultaten bij de A-schutters: 1. J. Doeven St.-Sebastianus Mechelen, 296 punten; 2. R. Dodemont, 295 punten; 3. J. Ramakers St.-Maternus Wijlre, 165 punten; 4. E. Rouwet St.-Sebastianus Mheer, 154 punten en 5. M. Becker St.-Sebastianus Mheer. Aangezien de eerste en tweede plaats niet kon worden uitgeschoten, kavelden Doeven en Dodemont verder op eigen terrein in Mechelen. Deze twee schutters konden op puntjes van 8 mm x 8 mm x 8 mm geen winnaar krijgen en hebben daarom de wedstrijd beslist op stokjes.



V.l.n.r.: R. Dodemont, J. Doeven, J. Ramakers, E. Rouwet en M. Becker.

St.-Sebastian St.-Huibrechts-Lille

Bij gelegenheid van het 140-jarig bestaan van fanfare Kempenbloei (Achel) werd het provinciaal kampioenschap Drum 2002 georganiseerd. De wedstrijd is een organisatie van de Vlaamse Amateur Muziek Organisatie met Fedekam-Limburg. Zeven drumbands hadden zich ingeschreven voor de marching-discipline. De drumband van schutterij St.-Sebastian uit St.-Huibrechts-Lille werd (Belgisch-) Limburgs kampioen in de superieure afdeling met 92%.

JUBILARISEN

12½-jarig lidmaatschap

G.J. Corstjens-Claessens,

Jan Houben,	St.-Antonius Nederweert
Pascal Houben,	St.-Laurentius Spaubeek
P.M. Kneepkens,	St.-Laurentius Spaubeek
	St.-Antonius Nederweert

25-jarig lidmaatschap

H. Blockx,	St.-Martinus Niel-bij-As
Frank Bouwens,	St.-Laurentius Spaubeek
Jan Bruck,	St.-Salvius Limbricht
P.R.C.M. Doensen-Roetjens,	St.-Oda Boshoven
R. Dorren,	Jonge en Oude Nobelen
	Valkenburg
John Duijsengs,	St.-Sebastianus Margraten

Hans Faarts,	St.-Sebastianus Margraten
Andre Goessens,	St.-Laurentius Spaubeek
Mike Goessens,	St.-Laurentius Spaubeek
P. Göttgens,	Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
J. Goyens,	St.-Monulphus & Gondulphus
	Rotem
A.G.M.G. Hebben,	St.-Hubertus Kessel
L. Heymans-Brummans,	St.-Petrus Roggel
	St.-Hubertus Manestraat
P. Joriskes,	St.-Hubertus Manestraat
R. Joriskes,	St.-Hubertus Manestraat
Th. Joriskes,	St.-Hubertus Manestraat
G. Korsten,	St.-Monulphus & Gondulphus
T. Kunnen,	Rotem
F.J.G. Laarmans,	St.-Lambertus Broeksittard
Jan Lebens,	St.-Salvius Limbricht
P. Lemmens,	St.-Hubertus Manestraat
Arthur Lemmerlijn,	St.-Sebastianus Margraten
F.L.G.M. van Lierop,	St.-Oda Boshoven
M. Lommaert-Lambriks,	Jonge en Oude Nobelen
	Valkenburg
M. Miermans,	St.-Martinus Niel-bij-As
P.H. Moonen,	St.-Oda Boshoven
Jo Ritterbeeks,	St.-Laurentius Spaubeek
Hub Seyben,	St.-Martinus Houthem
	St.-Gerlach
Th. Siborgs,	St.-Martinus Niel-bij-As
Fr. Simons,	St.-Petrus Roggel
Th. Smeets,	St.-Hubertus Manestraat
E.J.M. Stassen-Heffels,	St.-Rochus Stevensweert
J.G.A. Tönessen,	St.-Martinus Tegelen
Ch. Truijen,	St.-Hubertus Manestraat

40-jarig lidmaatschap

Martin Bouwens,	St.-Laurentius Spaubeek
Al Cox,	St.-Joseph Vijlen
Piet Goessens,	St.-Laurentius Spaubeek
M. Janssen,	St.-Hubertus Manestraat
J. Kitzen,	St.-Willibrordus Obbicht
Th.J. Koolen,	St.-Gregorius Illikhoven
M. Kurvers,	St.-Willibrordus Obbicht
W.J. van Leuken,	St.-Oda Boshoven
H.J.M. Meuffels,	St.-Gregorius Illikhoven
J.H. Nies,	St.-Paulus Roggel
Th. Van Rijt,	St.-Petrus Roggel
Pie Swelsen,	St.-Laurentius Spaubeek
J. Vissers,	St.-Petrus Roggel
Herman Wachelder,	St.-Laurentius Spaubeek

50-jarig lidmaatschap

J.M. Claessens,	St.-Antonius Nederweert
F.H.M. Klaessens,	St.-Antonius Nederweert
J.A.L. Klaessens,	St.-Antonius Nederweert
J.H. Klaessens,	St.-Antonius Nederweert
H.H.M. Lammers,	St.-Antonius Nederweert
J.H. Lemmen,	St.-Paulus Roggel
A.M.H. van Lierop,	St.-Oda Boshoven
G.J.M. Looyen,	St.-Antonius Nederweert
P.J.M. Looyen,	St.-Antonius Nederweert
G.L.J. Mooren,	St.-Antonius Nederweert
P.S.F. Pepels,	St.-Antonius Nederweert
J. Raetsen,	St.-Catharina 1480 Weert
H.G. Sillekens,	St.-Jan Baexem
M.P.J. Tullemans,	St.-Antonius Nederweert
P.J.H. Verstappen,	St.-Antonius Nederweert

WIJ GEDENKEN

IN MEMORIAM CHARLES AUGUSTE LE LORRAIN

In de krant stond te lezen: "De dokter vliegt niet meer!". Een man welke op een prachtige leeftijd van 91 jaar van ons heen is gegaan, dat zet je evengoed aan het denken. Welke betekenis had deze man voor de schutterij en later voor het Gilde van Sevenum?

Vanaf zijn installatie als beschermheer van St.-Sebastianus Sevenum op 20 januari 1980 heeft hij zich met raad en daad voor het Gilde ingezet. Behoudens zijn ziekte heeft hij nooit verzaakt op de jaarlijkse teeravond of bij het koningschieten. In iets minder rustige dagen binnen het Gilde kwam hij met zalvende woorden en kreeg hij toch weer de neuzen in dezelfde richting. Bij de schutters die hem voorgingen en het tijdelijke met het eeuwige wisselden, had hij troostende woorden voor de nabestaanden. In alles was hij een zeer sociaal mens, die ook nog eens een echte verteller was over zijn andere hobby's en dan vooral zijn (zweef-) vliegkunsten. Lorrain, zoals hij bij ons werd genoemd, is een moeilijk te vervangen beschermheer voor ons Gilde geweest. Een vriend voor iedereen.

Toch durven wij hem te vragen daarboven nog een goed woordje te doen voor het St.-Sebastianus Gilde te Sevenum.

Op zaterdag 01 juni 2003 hebben wij onze beschermheer, na een indrukwekkende Heilige Mis, met Gildeer ter ruste gelegd op het RK Kerkhof te Sevenum.



Op de foto v.l.n.r.: Jan Verhaag, koning Erik Sturme, Charles Auguste le Lorrain en Teun Verhaag (†).

In Memoriam Jan Voorter

Ruim 44 jaar geleden werd Jan Voorter lid van schutterij St.-Elisabeth Stokkem; Jan paste helemaal in het plaatje van deze schutterij. Vandaar dat ik enigszins verrast was toen ik vernam dat Jan geboren was in Oirsbeek; dit verklaart natuurlijk ook zijn bijnaam "den Hollander". Jan was een oprecht lid van schutterij St.-Elisabeth Stokkem. Het schieten had bijzondere belangstelling bij Jan. In 1998 schoot hij zich tot koning van zijn schutterij. Jan Voorter vervulde verschillende bestuursfuncties binnen zijn schutterij, waaronder enkele jaren voorzitter. Tevens was hij bestuurslid van de Schuttersbond De Maasvallei.



Jan Voorter

In 1983, tijdens de viering van 100 jaar heroprichting schutterij St.-Elisabeth Stokkem, had Jan, als toenmalig voorzitter, zijn droom uitgesproken namelijk ooit het OLS winnen. 10 Jaar later werd zijn droom waarheid. Jan was extra fier omdat tot het winnend OLS-zestel twee zonen en een neefje behoorden. Jan ondersteunde de opbouw van het OLS-1994 daar waar nodig; hij was in dat jaar meer op de feestweide te vinden dan elders. Ook ondersteunde hij in dat jaar actief zoon Theo, lid van de stuurgroep OLS-1994 en voorzitter van de werkgroep Terrein en Techniek. Begrijpelijk dat het eindresultaat (o.a. veroorzaakt vanwege de extreem hoge temperaturen) van dit OLS Jan veel pijn heeft gedaan.

Vanwege zijn grote verdiensten voor het Limburgse Schutterswezen in het algemeen en schutterij St.-Elisabeth Stokkem in het bijzonder, werd Jan Voorter in 1991 opgenomen als Schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus.

Jan en zijn gehele gezin wisten dat een zware ziekte zich steeds meer meester maakte van zijn lichaam. Hij vocht terug. De ziekte belette hem niet om steeds weer aanwezig te zijn op de plaatsen waar hij zo graag verbleef; zijn gezin, bij zijn schutterij en bij alle andere schuttersfeesten. De laatste maanden zagen we Jan steeds minder vaak tijdens schuttersfeesten; de ziekte had definitief overwonnen. Op 5 augustus 2002 is Jan in de huiselijke kring. Jan werd 65 jaar.

Mevrouw Alice Voorter-Van de Beek wil vanaf deze plaats eenieder bedanken die Jan tijdens zijn ziekbed bezochten. Deze bezoeken hebben Jan telkens weer moed gegeven en hebben zijn lijden verlicht.

Hartverwarmend was het ook dat zoveel schutters een laatste groet kwamen brengen tijdens de uitvaartplechtigheid. Schutterij St.-Elisabeth Stokkem verliest in Jan een schutter in hart en nieren. Jan zal niet in de vergetelheid geraken, want zijn kinderen en kleinkinderen zullen het enthousiasme en de inzet van vader en bompas voor het Limburgse Schutterswezen verder voortzetten.

Wim Pijpers.

Jan Goertz, lid van St.-Urbanus Montfort. Overleden op 11 augustus in de leeftijd van 67 jaar.

Jean Schaefer, officier in ruste sinds 1987 en sinds 1958 lid van Broederschap 't Heilig Kruis Grevenbicht. Op 65-jarige leeftijd overleden en op 3 september door geüniformeerde leden ten grave gedragen in Obbicht. Was koning in 1971 en 1975.

Wout Krämer, lid van St.-Martinus Holtum. Overleden op 6 september in de leeftijd van 57 jaar.

Wim Brouns, vlaggendrager van Stadsjötterie St.-Leendert Uermond. Overleden op 7 september.



Wim Brouns

Frits Manders, vice-voorzitter OLS-jury en lid van de Normencommissie. Overleden op 8 september op 83-jarige leeftijd.

IN MEMORIAM FRITS MANDERS

Vanaf 1962 was Frits jurylid van de OLS-federatie. Vanaf 1975 was hij tevens lid van de Normencommissie van de stichting Steun Aan het Schutterswezen in de beide Limburgen. Als opvolger van luitenant-kolonel Ton Verbaan werd hij in 1985 vice-voorzitter van onze jurycommissie.

Frits hechtte aan traditie, met een open oog voor de functie van het schutterswezen in deze tijd. Vanuit zijn vakmanschap en grote ervaring had hij een gefundeerd, mild en opbouwend oordeel. "De sjötterie mót daomit wiejer kinne", was zijn mening.

Frits was realist: "Jureren is een kwestie van interpreteren" liet hij optekenen.

Frits hield van orde: "Wae zitte ós det eers tegooi, want anders kriegse straks unne puinhaop".

Frits had humor. Hij genoot van de jaarlijkse ontmoeting op het OLS en vertelde menig schitterende anekdote over zijn langjarige belevenissen binnen de schutterswereld.



Frits Manders

In het decembernummer 2001 van het Limburgs Schutterstijdschrift konden we in een groot interview van hem met Jean Walraven lezen van zijn passie voor het schutterswezen en hoe het zo gekomen was. Hij was voor het laatst onder ons op de juryontmoetingsdag te Baexem in april jl.

In het Zorgcentrum op de Biest te Weert mochten we hem bijpraten over het OLS 2002 te Ellikom.

Wij, schuttersvrienden, zijn hem veel respect en dankbaarheid verschuldigd.

Moge Frits Manders rusten in vrede.

Tim Schmitz, voorzitter jurycommissie.

Cor Vos, lid van St.-Rochus Stevensweert. Overleden op 18 september op 70-jarige leeftijd.

Frans Ernes, schutterskoning van St.-George Simpelveld. Overleden op 22 september op 63-jarige leeftijd.

IN MEMORIAM FRANS ERNES

Een schutterskoning sterft niet echt. Als zijn plaat tussen de zilveren schilden van zijn voorgangers en navolgers hangt, blijft hij kort bij zijn vereniging. Daar moeten we ook op vertrouwen na het plotseling overlijden van Frans Ernes, schutterskoning 2002 van St.-George Simpelveld. Want missen zullen we hem zeker, als gemeenschapsmens. Eerder is in het Limburgs Schutterstijdschrift op speciaal verzoek van Frans aandacht besteed aan de verwevenheid van de familie Ernes met de schutterijen van Wijlre, Eys en met name Ubachsberg (zie L.S. 53, dec. 2001, pag. 20-22). Frans was van Ubachsberg afkomstig, geboren in een echte schuttersfamilie. Echter in tegenstelling tot zijn broers was hijzelf niet actief bij St.-Hubertus Ubachsberg. Hij trouwde en vestigde zich in Simpelveld, was actief binnen de parochie als collectant in de kerk en binnen de duivenvereniging.

Sinds de heroprichting van St.-George Simpelveld waren zijn zonen en hun gezinnen hierin de voortrekkers. Zij vervulden vele functies, variërend van guide tot commandant en van zestalschutter tot bestuurslid. Ook werden beide zonen Jos en Leo koning. Uiteindelijk wisten ze vader Frans over te halen aan het schuttersleven te participeren. Hij nam deel aan het burgerschieten en werd burgerkoning 1999.

Zo kreeg hij de smaak te pakken, die zijn broers al decennialang in Ubachsberg en zijn zonen al ettelijke jaren in Simpelveld proefden, en het smaakte naar meer.



Frans Ernes

Na zijn jaar als burgerkoning werd hij lid en trad door het afschieten van de koningsvogel in de voetsporen van zijn zonen. Als schutterskoning 2002 nam hij met zijn vrouw Lucie deel aan de diverse schuttersfeesten. Ze beleefden een onvergetelijk seizoen.

Het was Frans echter niet gegeven zijn periode als koning volledig uit te dienen. Hij overleed onverwacht op 63-jarige leeftijd op 22 september 2002 en werd met schutterseer begraven. Een schutterskoning is ons ontvallen. Laten we ons daarom bij het zien van de Simpelveldse schutterskoning -omhangen met het koningszilver- Frans Ernes blijven herinneren.

Luc Wolters.

Sjeng Senden, lid van St.-Sebastianus Mheer. Overleden op 24 september op 83-jarige leeftijd.

IN MEMORIAM SJENG SENDEN

Wie herinnert zich niet Sjeng Senden als hij de laatste jaren in zijn zwarte kostuum, medailles op het revers, leunend op zijn wandelstok de schuttersfeesten bezocht. Verlegen om een praatje buurtte hij her en der, in zijn rol als toehoorder, verteller, supporter en animator. Sjeng Senden torste een enorme kennis van het schutterswezen met zich mee, verworven door zijn lidmaatschap van meer dan een halve eeuw van zijn schutterij St.-Sebastianus Mheer, door zijn jarenlange bestuursfuncties van schutterij, bond en federatie en door zijn open oog en oor voor schutters en niet-schutters van alle rangen en standen.



Sjeng Senden

Al in 1947 en 1948, evenals in 1955 schoot Senden de koningsvogel van Mheer af. Keizer werd hij evenwel niet, maar zijn dubbel koningschap markeert wel het begin van een lange schuttersloopbaan. Binnen de Mheerder schutterij werd Sjeng al gauw voorzitter. Al in 1948 aanvaardde hij de voorzittershamer en zou deze maar liefst 35 jaar blijven voeren. Bij zijn zilveren voorzittersfeest (1973) ontving hij een nieuwe sabel met inscriptie, met zijn 30-jarig voorzitterschap kreeg hij de gouden OLS-medaille. Hij was de trekker achter het jubileumfeest in 1967, had zich telkens sterk gemaakt voor het behoud van de oude tradities, verbonden aan de Bronk en toen hij in 1982 het voorzitterschap overgaf aan zijn zoon Wim, droeg hij een bloeiende schutterij over met nieuwe uniformen, een nieuw vaandel en een actieve drumband.

Hij werkte enkele decennia onder- en bovengronds in de mijn en was nadien bedrijfsleider en jachtopziener. Sjeng zat in Mheer in vele comité's, was geruime tijd voorzitter van de toneelvereniging, secretaris van het kerkbestuur en in de periode 1945-1970 gemeenteraadslid en wethouder, voorzitter van de R.K. Mijnerkersbond, president van de carnavalsvereniging en voorzitter van de jachtvereniging.

Echter niet alleen in Mheer trok Sjeng de kar van de schutterij en vele andere verenigingen, hij deed dit ook voor de schuttersbond Berg en Dal. In 1960 stond hij als medeoprichter aan de wieg van deze nieuwe bond en drie jaar later volgde de organisatie van het eerste bondsfeest in Mheer. Sjeng werd vice-voorzitter van de Bond Berg en Dal en werd als afgevaardigde tevens bestuurslid van de OLS-Federatie. In 1985 was hij zilveren jubilaris in beide bestuursfuncties en werd hem de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend. Bij zijn afscheid als OLS-bestuurder werd hij benoemd tot erebestuurslid. Eerder was hij in 1980 bij het instellen van de Orde opgenomen als schutbroeder in de Souvereine Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastiaan en enkele jaren later zijn bevordering binnen deze Orde (1987).

Ook zijn kinderen en kleinkinderen bracht hij de liefde voor de schutterij bij, waarvan St.-Sebastianus Mheer nog steeds de vruchten plukt door de vele actieve leden uit de familie Senden.

Hij overleed op 83-jarige leeftijd en werd met schutterseer begraven op zaterdag 28 september 2002. Sjeng is niet meer onder ons, niet lijfelijk althans want hij heeft zijn stokje doorgegeven aan volgende generaties Senden in de Mheerder schutterij. In deze schutters leeft Sjeng voort met zijn liefde en zorg voor de eeuwenoude St.-Sebastianus Mheer.

Luc Wolters

Prins Claus. Op zondag 6 oktober overleed in het AMC te Amsterdam op 76-jarige leeftijd Claus van Amsberg, echtgenoot van Koningin Beatrix. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest staat onder de bescherming van Koningin Beatrix.

Met eerbied en respect gedenken wij Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden. Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix, Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Willem-Alexander, Prins Johan Friso, Prins Constantijn en verdere naasten en familie betuigen wij ons innige medeleven met dit grote verlies.

Wij zullen ons Prins Claus blijven herinneren als een persoon die steeds bijzondere en oprechte aandacht voor zijn medemens had.



Pastoor Max Starmans

Pastoor Max Starmans, erelid en geestelijk adviseur van St.-Sebastianus Oost-Maarland. 32 jaar pastoor in Oost-Maarland. Overleden op 19 oktober op 78-jarige leeftijd.

IN MEMORIAM PASTOOR MAX STARMANS

Op zaterdag 19 oktober bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van ons erelid en geestelijk adviseur pastoor Max Starmans in de leeftijd van 78 jaar.

Verslagen waren we met het plotselinge overlijden van pastoor Starmans. Meer dan 30 jaar was hij onze geestelijk adviseur en tot voor kort was hij altijd een trouwe supporter bij de schuttersfeesten die wij bezochten. Pastoor Starmans was bekend bij onze schuttersvrienden om zijn betrokkenheid, zijn grappen en zijn goede humeur. In 1996 werd hij erelid van onze schutterij.

Pastoor Starmans laat een grote leegte achter bij onze schutterij en in de gemeenschap Oost-Maarland, waar tijdens zijn leven al een straat naar hem werd genoemd.

Op donderdag 24 oktober hebben we hem met een zeer grote afvaardiging van de schutterij naar zijn laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats van Oost-Maarland en daar met schutterseer afscheid van hem genomen.

Pastoor Starmans zal als een gewaardeerd erelid en hooggeacht geestelijk adviseur in onze herinnering blijven. Dat hij moge rusten in vrede.

G. Odekerken, voorzitter.

Cornelis Korten, ruim 25 jaar lid waarvan enkele jaren bestuurslid van St.-Barbara Leveroy. Overleden op 20 oktober in de leeftijd van 95 jaar.

Frits Kirkels, oud-vicevoorzitter van de stichting SAS. Oud-voorzitter van de OLS-jury. Oud-bestuurslid van de OLS-Federatie en oud-burgemeester van Meijel. Overleden op 20 oktober op 72-jarige leeftijd.

IN MEMORIAM FRITS KIRKELS

In 1951 startte de schutterscarrière van Frits Kirkels. Dat was als omroeper van het OLS in Horn, daarna werd hij OLS-jurylid. Frits is vooral bekend geworden als voorzitter van de OLS-jury. Het bestuurslidmaatschap van zowel de OLS-Federatie als de stichting SAS boden Frits de mogelijkheid om zich voor meerdere gebieden van het Limburgse Schutterswezen in te zetten. Naast zijn grote verdiensten voor de OLS-jury, wil ik hier zijn verdiensten voor het Limburgs SchutterijMuseum en zijn inzet inzake de loodproblematiek vermelden.

Frits was iemand met een gezicht; een sociaal gezicht. Frits sprak met iedereen, hij maakte geen verschil in rang of stand. De mens achter de schutter stond bij hem vóór. Ook na zijn pensionering als burgemeester bleef Frits Kirkels actief voor het Limburgse Schutterswezen.

Tengevolge van een complicatie tijdens een operatie, raakte Frits in 1998 verlamd. Zijn verlamming bond hem aan zijn bed en aan zijn rolstoel. Een hulpvaardige Frits veranderde in een hulpbehoevende Frits. Dit was voor Frits aanleiding om na 48 jaar, op 19 september 1999, afscheid te nemen van het Limburgse Schutterswezen.



Frits Kirkels

In Frits verliezen we niet alleen een zeer aimabel mens, maar ook iemand die zijn hart en ziel verpand had aan het Limburgse Schutterswezen.

Frits was iemand, die, zonder op de voorgrond te treden, het Limburgse Schutterswezen die eer en aanzien heeft gegeven die het verdient.

(zie ook: Kopstukken III, Limburgs Schutterstijdschrift nummer 26, maart 1995).

Wim Pijpers.



Keizer Math van Pey met echtgenote

Math van Peij, 46 jaar keizer van St.-Martinus Born. Overleden op 29 oktober in de leeftijd van 85 jaar.

IN MEMORIAM: MATHIAS VAN PEY, keizer van Born

De in 1956 aangekondigde keizerfeesten van Born beloofden een spektakel van jewelste te worden. Behalve het ceremoniële gedeelte van de installatie, was er voorzien in een parade, fancy-fair in het kasteelpark, de internationale schietwedstrijden en de feestbals. Reeds dagenlang van tevoren verschenen in het *Limburgsch Dagblad* artikelen over het verleden van de Bornse schutterij St.-Martinus. Op 8 en 9 september 1956 was het dan zover: toen werden Mathias Hendrik van Pey en zijn echtgenote Maria Helena Schuffelen geïnstalleerd tot keizer en keizerin van St.-Martinus Born. De Bornse schutterij beleefde hiermee een bloeiperiode. In de jaren twintig was het schuttersbedrijf in de versukkeling geraakt. In 1945 werd de draad weer opgepakt, waarbij ook Math. van Pey betrokken was. Van Pey was afkomstig uit Limbricht, waar hij eerder bij de schutterij was. In Born bekleedde hij de functie van commandant, in zijn zondags kostuum met de platte pet en sabel. In de trits jaren 1954-1955-1956 won hij telkens het koningsvogelschieten, begin mei. In september 1956 volgde de installatie tot keizer: de pastoor zegende tijdens de mis het zilver en de wnd. burgemeester Barbou van Roosteren verrichtte later de keizerskroning.

De nieuwe keizer werd gewezen op zijn voorbeeldfunctie, hem werden plichtsbetrachting en verenigingszin voorgehouden. De stralende keizer trok daarop zijn zwaard, wees ermee naar alle windrichtingen en duidde hiermee aan, veel voor de bevolking en de schutterij te willen betekenen. Hij deed dit met de woorden: *"Ik zal de taak volbrengen die heden op mijn schouders werd gelegd"*. En zo werd de keizer het visitekaartje van de Bornse schutters, was hij bij alle gelegenheden present, onderscheidde hij de jubilarissen tijdens het 350-jarig jubileumfeest (1959) en was hij het boegbeeld voor zijn vereniging. Maar ook de keizer kon niet voorkomen dat de schutterij in de jaren zestig weer op non-actief ging. In 1986 werd St.-Martinus Born echter weer heropgericht, in

het daaropvolgend jaar opende de oude keizer het koningsvogelschieten.

Zo vormde hij de brug van de oude in ruste zijnde schutterij naar de weer actief geworden en opgebloeide vereniging. In 1996 was hij 50 jaar schutter en 40 jaar keizer (zie L.S. 34, maart 1997). Zo heeft hij tijdens zijn keizerschap de gloriejaren van de Bornse schutterij in de jaren '50 meegemaakt, de teloorgang in de jaren '60, 't weer actief worden in de jaren '80 en de opbloei in de jaren '90.

Met dit keizerschap heeft hij hiermee recht gedaan aan de woorden *"Ik zal de taak volbrengen"*, die hijzelf sprak bij de aanvaarding ervan. De taak is volbracht: St.-Martinus Born bloeit weer.

Luc Wolters

VAN DE OLS-BESTUURSTAFEL

Mededelingen vanuit de vergadering van het Federatiebestuur d.d. 12 november 2002

Vice-president

De vice-president van de OLS-federatie, Maurice Didten, heeft te kennen gegeven om persoonlijke redenen te willen stoppen met al zijn functies in het schutterswezen.

Het federatiebestuur heeft begrip voor de beweegredenen van onze vice-president, maar betreurt zijn vertrek daarentegen zeer. Maurice heeft zich jarenlang geweldig ingezet voor onze OLS-gemeenschap.

Het federatiebestuur heeft na consultaties Jos Michels uit Bocholt (nu al federatiebestuurslid in zijn functie van voorzitter van de stichting SAS) bereid gevonden kandidaat te zijn voor de vacature van vice-president. Het federatiebestuur is daarover zeer verheugd en heeft unaniem besloten op de komende voorjaarsvergadering Jos Michels voor te dragen als vice-president van de OLS-Federatie. Uiteraard kunnen er voorafgaande aan de voorjaarsvergadering tegenkandidaten worden gesteld.

Evaluatie OLS-2002

Naar aanleiding van de evaluatie van het OLS-2002 in Ellikom is het draaiboek op een aantal punten bijgesteld. Inmiddels is de laatste en definitieve versie van het draaiboek in druk verschenen.

Catering OLS

Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de voor- en najaarsvergadering heeft een werkgroep uit het Federatiebestuur zich gebogen over een gewijzigde opzet van de prijslijst van cateringproducten. Inmiddels is deze lijst door het Federatiebestuur vastgesteld. De eenheidsprijs zal in Kessenich 1,05 euro bedragen.

Persoonlijk Kampioenschap

Om misverstanden in de toekomst te vermijden zal het reglement van het Persoonlijk Kampioenschap van de OLS-Federatie worden aangepast. Mochten in de toekomst de nummers een, twee of drie niet in staat of bereid zijn de organisatie van dit Kampioenschap op zich te nemen, dan zal het Federatiebestuur de organisatie ter hand nemen.

Handboek

Binnen het federatiebestuur wordt gewerkt aan een "Handboek Onderscheidingen".

Het ligt in de bedoeling in de tweede helft van het jaar 2003 dit document te presenteren.

Stichting SAS

De stichting Steun Aan het Schutters- en gildenwezen in de beide Limburgen (SAS) wordt geherstructureerd. De functie, die het SAS had t.a.v. jury en normen, wordt overgeheveld naar de OLS-Federatie. Naast de stichting SAS gaan de Stichting Limburgs Schutters-tijdschrift, de Stichting Limburgs Schutterijmuseum en de Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen functioneren. In elke Stichting zal de stichting SAS vertegenwoordigd zijn met enkele bestuursleden, om zo een maximale afstemming te garanderen. De hoofddoelstelling van de Vriendenstichting zal "fund-raising" zijn t.b.v. het Limburgs Schutterijmuseum, het Limburgs Schutterstijdschrift (inclusief documentatiecentrum) en speciale projecten van de Federatie (b.v. scholenproject).

Limburgse Schuttersdag

De bondsvertegenwoordigers in het Federatiebestuur worden opgeroepen hun verenigingen te attenderen op het grote belang en hun presentie op de Limburgse Schuttersdag op zaterdag 11 januari om 14.00 uur in Baexem. Onderwerp: fiscaliteit.

Drs. Fr. Wolters, OLS-President.

tuin & dier
kleding
hobby
schoeisel
speelgoed

PEY-ECHT Daalweg 5 0475-481244
 Maasbracht Heerenweg 5 0475-465638

BoerenBond

Maakt van uw vrije tijd een avontuur



WISKUNDE-OPDRACHT SCHUTTERSFEEST

In het wiskunde-examen HAVO was dit jaar bijgaande opgave opgenomen. Wij danken Charles Brasseé voor het toezenden. Toch wel aardig om te zien hoe het Limburgse Schutterswezen ook in de rest van Nederland bekend kan worden.

De schutterij (= schietvereniging) St-Joseph uit Waubach organiseert het *Dreiländereck-treffen*. Aan dit schuttersfeest doen 62 schutterijen en 9 muziekkorpsen mee. Het feest wordt geopend met een optocht van de 71 deelnemende groepen. Bij deze optocht lopen alle schutterijen en muziekkorpsen achter elkaar door het dorp. De eerste en de laatste groep in deze optocht zijn muziekkorpsen.



De muziekkorpsen uit Waubach en Lauradorp willen graag op de eerste of laatste plaats in de optocht worden ingedeeld.

Het feestcomité wijst door loting onder de negen muziekkorpsen de eerste en de laatste plaats toe.

- 4p **4** Bereken de kans dat de muziekkorpsen uit Waubach en Lauradorp beide gekozen worden.

Stel dat het feestcomité vervolgens voor de andere zeven muziekkorpsen willekeurig zeven plaatsen kiest uit de plaatsen 2 tot en met 70.

- 4p **5** Onderzoek of men dan uit meer dan 1 miljard verschillende zeventallen kan kiezen.

In tabel 1 is te zien hoeveel schutterijen en muziekkorpsen aan het schuttersfeest meedoen en uit welk land ze afkomstig zijn.

tabel 1

	Nederland	Duitsland	België
Aantal schutterijen	16	15	31
Aantal muziekkorpsen	7	1	1

Elke Nederlandse schutterij heeft eigen muzikanten in haar gelederen, de buitenlandse schutterijen hebben dit niet. Het feestcomité wil de beschikbare muziek gelijkmatig over de optocht verdelen en besluit daarom tot de volgende indeling:

indeling	plaats	1	2	3	4	5	6	7	8	...	66	67	68	69	70	71
groep		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	...	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>

M stelt een muziekkorps voor of een Nederlandse schutterij met muziek.
S stelt een buitenlandse schutterij voor.

De buitenlandse schutterijen treden dus steeds in groepjes van twee op, behalve aan de kop en de staart van de optocht.

- 4p **6** Leg uit dat deze indeling mogelijk is op grond van tabel 1.

Het feestcomité besluit de muziekkorpsen uit Waubach en uit Lauradorp elk één van de plaatsen 1 en 71 te geven en de overige groepen te verdelen over de plaatsen 2 tot en met 70. Daarbij wil men zich houden aan bovengenoemde indeling.

- 4p **7** Bereken hoeveel verschillende volgordes er dan mogelijk zijn.



10^e LIMBURGSE SCHUTTERS DAG

op zaterdag 11 januari 2003

De redactie van het Limburgs Schutterstijdschrift nodigt haar lezers en geïnteresseerden uit tot het bijwonen van de 10^e Limburgse Schuttersdag op zaterdag 11 januari 2003 in het Gemeenschapshuis Baexheimerhof, Kerkstraat 1 (tegenover de kerk) te Baexem. De toegang is gratis.

PROGRAMMA 10^e LIMBURGSE SCHUTTERS DAG

- 14.00 uur **Opening** door de dagvoorzitter
- 14.05 uur **Openingsgebed** door de Moderator van de OLS-Federatie, Pastoor E. Mutsaerts
- 14.15 uur **Toespraak** door de voorzitter van de Stichting Steun Aan het Schutters- en gildenwezen in de beide Limburgen, de heer Jos Michels.
- 14.30 uur **Het voorkomen van aansprakelijkheid van bestuurders en verenigingen.**
Naast de formele aspecten van verenigingen, zal met name worden stilgestaan bij mogelijke aansprakelijkheden. Hierbij zal het accent liggen op het voorkomen van dergelijke aansprakelijkheden.
Voordracht door mr. W.L.H. Aerts, advocaat/curator AKD Prinsen van Wijmen te Eindhoven.
- 14.50 uur **Fiscale aspecten voor verenigingen en stichtingen.**
Tijdens deze voordracht zal kort worden stilgestaan bij de fiscale gevolgen voor verenigingen en stichtingen voor de omzetbelasting en de loonbelasting.
Daarnaast zal kort worden stilgestaan bij de bestuursaansprakelijkheid.
Voordracht door de heer M.J. Corstjens, belastingadviseur van Deloitte & Touche Venlo.
- 15.10 uur **Juridische en fiscale aandachtspunten voor schutterijen/schuttersgilden.**
Beide inleiders zullen in dit deel enkele specifieke aandachtspunten en voorbeelden bespreken die zich voor kunnen doen bij schutterijen/schuttersgilden.
- 15.30 uur **Pauze**
- 16.00 uur **Forum.**
Een forum bestaande uit de heren mr. W.L.H. Aerts, M.J. Corstjens en M.A.G. Klinkenberg, zullen, onder voorzitterschap van OLS-President Drs. Frans Wolters, de vragen beantwoorden die werden ingediend.
Vragen kunnen uiterlijk tot 31 december 2002 schriftelijk worden ingediend bij de heer M.J. Corstjens, Deloitte & Touche, Postbus 236, 5900 AE Venlo.
- 16.40 uur **Toespraak** door de President van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, Drs. F.L.A.J. Wolters.
- 16.55 uur **Afsluiting** door de dagvoorzitter.

Na afloop van de 10^e Limburgse Schuttersdag is er gelegenheid tot het informeel stellen van vragen aan de sprekers en het bezoeken van de stands in de foyer.

Bereikbaarheid: Baexem is gelegen halverwege de provinciale weg N 280 Roermond-Weert. Baexheimerhof is te bereiken via telefoon 0475-451696.

ZWERT ZEEN DE STOPKES

*'ts weer schuttersfiest vea goan ur tegenaan
De boks gestreke en us pak wieer aan
we loupe den optocht in de moat
doer eeder dorp eeder stroat
vea doon oes best met de paradepas*

*Zwert, zwert, zwert, zwert zeen de stopkes
Stopkes di-j vea der aaf goan scheete*

*Want ut zweit stieet op oeeze ruk
Gauw weer noa de tent terug
Angers wurd-j ut te druk*

*Zwert, zwert, zwert, zwert zeen de stopkes
Stopkes di-j vea der aaf goan scheete*

*Joa de kugel zeen gemaakt-j
De oenschuut di-j zeen geraakt-j
nemes dae os wat maakt-j*

*En dan goan we met z'n alle moa de boum
Gebuurt-j doa noow misschien woe ich van droam
Vae scheete ze alla 18 aaf
en doanoa wachtte vae hieel braaf
Want hebbe oug di-j anger ze dur aaf*

*Zwert, zwert, zwert, zwert zeen de stopkes
Stopkes di-j vea der aaf goan scheete*

*Met wat geluk zeen vae doer
En dan zeenge vae in koer:
'Weer een ronde doer'
Zwert, zwert, zwert, zwert zeen de stopkes
Stopkes di-j vea der aaf goan scheete*

*Met vol plezeer en vol lol
Maake vae de daag dan vol
We goan uut ooze bol*

Melodie: "Roed zien de roeze" van Taai Taai

Deze tekst in waarschijnlijk Weerter dialect stond geschreven op een A4-tje en werd op zondag 9 juni 2002 in Stramproy gevonden. De schrijver is onbekend.

**De redactie
van het Limburgs
Schutterstijdschrift
wens t een
voorspoedig, gezond
en vooral succesvol
2003**

INHOUDSOPGAVE

Artikel	pag
Colofon + Voorwoord	1
Stichting SAS bereidt zich voor op nieuwe taken	2
Krantenkoppen	3
Risico voor een schuttersfeest: het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis	4
De keizers van St.-Nicolaas Susteren	7
Op weg naar het OLS-2003	11
Europese Gemeenschap van Schutterijen	14
Kwartet Cox; bijna twee eeuwen trouw aan de schutterij	15
1e Gildendag in Bokrijk	17
De najaarsvergadering van de OLS-Federatie	21
Copij ontvangen na redactiesluiting	23
11e Limburgs Dames Schuttersfeest	24
Nieuwe boeken	26
Schuttersgilden op bedevaart – Maria-oord Fatima en 't graf van apostel Jacobus in Santiago	27
Geslaagd Marketentstertreffen	32
Bielemannen- en Sappeurstreffen in Dieteren	33
Onder de schietboom	34
Adreswijzigingen etc.	43
Wij feliciteren	44
Wij gedenken	48
Van de OLS-bestuurstafel	53
Wiskunde-opdracht schuttersfeest	54
Programma 10e Limburgse Schuttersdag	55
Zwert zeen de stopkes	56
Inhoudsopgave, Redactie en correspondenten	56

REDACTIE EN CORRESPONDENTEN

- ★ Hoofdredacteur: Wim Pijpers Wienkeskoel 94, 6074 HH Melick. Tel. 0475-492868, fax 0475-520229. E-mail: wmpijpers@hotmail.com.
- ★ Werner Smet Nachtegalenlaan 84, 3650 Rotem. Tel. 089-868782.
- ★ Jos Thomassen Eikenlaan 32, 3630 Maasmechelen. Tel. 089-767789.
- ★ Drs. Jean Walraven Borgeind 21, 6041 AP Roermond. Tel. 0475-318124.
- ★ Drs. Luc Wolters Dr. Schweitzerstraat 4, 6369 XL Simpelveld. Tel. 045-5442585. E-mail: Luc.Wolters@vodafone.com.
- ★ Correspondent Schuttersbond E.M.M.: Tjeu Timmermans, Kruisstraat 73, 6034 RJ Nederweert-Eind. Tel. 0495-633840.
- ★ Correspondent Schuttersbond Juliana: Bernie van Lierop, Bingelkruid 7, 5803 BM Venray. Tel. 0478-510400, GSM 06-10322770. E-mail: bvanlierop@home.nl.
- ★ Correspondente Schuttersbond St.-Gerardus: Yvonne van de Wall Antoniusstraat 84, 6166 XL Geleen. Tel. 046-4755123.
- ★ Correspondent Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o.: Thimo Zegers Rijksweg Noord 164, 6136 AD Sittard. Tel. 046-4523808. E-mail: t.zegers@home.nl.

**HERSTEL UW TRADITIE IN ERE:
KEVELAERER VAANDELS:
RESTAURATIE EN NIEUW.**



**KEVELAERER FAHNEN +
PARAMENTEN GmbH**

Kapellenplatz 27, D-47623 Kevelaer
Telefoon: 02832-5734 / Fax: 02832-50075

Wij hebben de vakkennis en kunde in huis om nieuwe vaandels te vervaardigen en oude vaandels te restaureren. Wij gebruiken de meest zeldzame, kostbare en functionele materialen om via hand- of machineborduurwerk en de onmisbare kunsthistorische achtergrond een ambachtelijk werkstuk van allure af te leveren.

U kunt ook contact opnemen met:
Stadelmaier Nijmegen B.V., Postbus 7063, 6503 GN Nijmegen
Telefoon: 024-3791170
Fax: 024-3791171



Nieuwenhuysstraat 36 - Hulsberg
Tel. 045-4051451
Fax 045-4053268

**Als u muziek
wilt horen,
zoals het
gemaakt is.**



- ★ *Artiestenbemiddeling*
- ★ *Geluids- & lichtinstallaties*
- ★ *Drive in shows*
- ★ *Karaoke shows*
- ★ *Organisatie en dienstverlening*
- ★ *Personeels- & bedrijfsfeesten*
- ★ *Themafeesten*



**RAINBOW
ENTERTAINMENT**

Tel.: 0475-318617 B.g.g.: 0475-461136



Mr Cas van Heugten
ADVOCaat EN PROCUREUR

Rijksweg Noord 214
6136 AE Sittard

- Verkeers- en bedrijfsongevallen
- Bij letselszaken komen Uw advocaatkosten meestal ten laste van de aansprakelijke partij
- Ook zaken met akte van onvermogen
- Echtscheiding, speciaal op gemeenschappelijk verzoek, ontslag, uitkeringen, slachtofferhulp, civiele zaken en strafzaken
- Korte telefonische info is kosteloos
- Vraag tijdig advies ter voorkoming van onnodige complicaties.

Spreekuur op telefonische afspraak: 046 452 88 99.

Kantoor: Rijksweg Noord 214 te Sittard.

Er wordt op
u gewacht



Zo. Nu eerst een Bavaria.

BIER VOOR ECHTE MENSEN

